

Hoi jongens en meisjes!

Op 9 april vierden we Pasen, het feest van de opstanding van Jezus.

40 dagen later is het Hemelvaartsdag, altijd op een donderdag (18 mei); we gedenken op deze dag dat Jezus naar de hemel is gegaan.

Heel vroeger ging je een eind wandelen door de natuur (dauwtrappen), op je blote voeten door het natte gras (nat van de dauw). Dit is een oude traditie, maar wordt eigenlijk niet meer gedaan. Nu wordt er vaker gefietst, i.p.v. gewandeld.



Met Hemelvaart kun je dus gaan dauwtrappen. Heel vroeg je bed uit om een eind te gaan fietsen, bijvoorbeeld hier in Terwolde, achter de fanfare “Ons Genoegen” aan. De fanfare zit muziek te spelen op een rijdende platte wagen getrokken door een trekker. Onderweg is een korte pauze ingelast. Op 21 mei is er na de kerkdienst ook

een fietstocht georganiseerd.

50 dagen later is er weer een feest: het Pinksterfeest (28 en 29 mei).

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. We gedenken dan dat de Heilige Geest neerdaalde over de leerlingen van Jezus en het ontstaan van de Christelijke kerk.

In deze periode lezen we verhalen die gaan over :”Jouw taal, mijn taal”. Mensen zijn verschillend: ze spreken verschillende talen, ze horen verschillende dingen, allen in hun eigen taal.

We lezen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalt uit de hemel op de leerlingen van Jezus. De leerlingen van Jezus beginnen te spreken in vreemde talen. Er was wind en er waren vlammen.



Goede God,
We zijn met zovelen op de wereld en ieder spreekt zijn eigen taal.
En mensen die wel dezelfde taal spreken, begrijpen elkaar nog niet.
Dan is er ruzie of zelfs oorlog.
God, vandaag vieren we het Pinksterfeest.
We danken U voor de geest die mensen bij elkaar brengt.
We danken U voor de taal van liefde, de taal die iedereen spreekt.
Helpt U ons om die taal spreken?
Amen

In deze maand is er kindernevendienst/oppas op:
7 mei, 21 mei, 28 mei en 4 juni.

(Op 14 mei is er geen kindernevendienst/oppas).

Doelclub: op 26 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Zoek de 17 verschillen



Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren

(de overgebleven letters vormen de oplossing)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | R | O | O | S | T | E | R | G | O | D | N | I | W | |
| R | S | G | P | A | A | V | L | A | M | M | E | N | T | D | |
| A | E | E | G | F | P | E | E | S |  | | | | O | S | |
| A | E | L | E | S | O | R | E | R | | | | | E | G | |
| V | G | U | S | C | S | S | D | E | | | | | S | N | |
| L | N | I | T | H | T | C | N | G | | | | | P | E | |
| E | I | D | A | E | E | H | A | N | R | V | W | N | R | L | |
| M | T | Z | A | I | L | I | J | H | A | U | E | O | E | A | E |
| E | R | E | N | D | E | N | R | G | U | R | L | N | A | P | |
| H | O | G | F | P | N | I | E | S | V | V | K | I | K | I | |
| E | T | I | E | E | D | N | T | U | N | U | E | E | E | C | |
| M | S | L | E | T | O | G | H | A | E | L | N | M | E | S | |
| E | T | I | S | R | O | S | C | M | L | D | T | O | H | I | |
| L | I | E | T | U | J | E | E | M | A | L | P | R | T | D | |
| M | U | H | I | S | N | E | R | E | T | S | K | N | I | P | |

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCHIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS



We vieren elk jaar op 5 mei
 Dat iedereen toen is bevrijd
 Dat was een heel enorm groot feest
 Zo groot was 't eerder nooit geweest

De Tweede Wereldoorlog was
 Net afgelopen, en toen pas
 Wist iedereen weer hoe het voelt
 Wat er met vrijheid wordt bedoeld

Dat ieder zomaar zeggen mag
 Wat hij wil zeggen, elke dag
 Dat er geen oorlog is en pijn
 Dan is het weer voor altijd fijn

En daarom op Bevrijdingsdag
 Zwaai ik de Nederlandse vlag
 Dan denken we er altijd aan
 Dat oorlog niet meer mag bestaan

© 2008 en
 www.kleurplaten.nl

5 mei



www.jabberjuri.nl © Pina Soethem

Ik vier vrijheid.
 Ik vier het leven.
 Ik vier dat ik mag zijn
 wie ik ben.

Oproep:

De kindernevendienstleiding zoekt
 nog steeds versterking zodat we
 weer elke zondag kindernevendienst
 kunnen houden.

Wie wil ons komen helpen?

P.S.: Op 17 sept houden we gelijk met
 de startdienst de afscheidsdienst van de
 kinderen uit groep 8.

Dus na de zomervakantie.

Tot ziens in de kindernevendienst!
 Groetjes Martha, Wendy en
 Bernedine.

