

Hoi jongens en meiden,

Verander je mee?

Dat is het thema van de veertigdagentijd, de periode die we nu in zijn gegaan en waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Misschien heb je je ouders wel eens horen zeggen dat het vroeger allemaal anders was. Toen was er nog geen mobiele telefoon en nog geen internet. En je opa of oma zegt misschien wel eens; vroeger was alles beter. Verandering is er altijd, iets zal nooit hetzelfde zijn of blijven. Je wordt ouder, je leert nieuwe dingen, de seizoenen, het weer, je lievelingskleur en zo kunnen jullie vast ook genoeg voorbeelden bedenken van dingen die veranderen. Waar het bij verandering vooral ook om gaat, is of je mee verandert? Kan jij je aanpassen naar een nieuwe situatie?

Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin en jij mag daarin mee gaan.

Daarom de vraag; **verander je mee?**

In de bijbel staan veel verhalen waarin het ook over veranderen gaat. Bijvoorbeeld het verhaal van Jezus in de woestijn of het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw. In deze verhalen gaat het er juist over dat dingen veranderen, dat er een nieuw begin gemaakt kan worden en dat wij daar een keuze in kunnen maken.

Soms zijn veranderingen leuk, bijvoorbeeld als er een kindje wordt geboren of als je een nieuwe fiets krijgt. Maar veranderingen zijn soms ook niet zo leuk, bijvoorbeeld als je je lievelingsknuffel verliest. Soms is de verandering iets kleins, dat je een tand wisselt bijvoorbeeld. Soms is verandering iets heel groots zoals bijvoorbeeld in Syrië en Turkije als gevolg van de aardbeving. Wat altijd terugkomt bij verandering is dat wij ons er naar aanpassen, wij veranderen mee. Misschien niet gelijk, soms moet je even ergens aan wennen of heb je nog te veel verdriet over wat veranderd is, maar uiteindelijk gaan we verder, hebben we het geaccepteerd en geeft het ons kansen om vanuit de verandering tot iets moois, iets nieuws te komen.

Als alles verandert
Verander dan mee
Laat los wat voorbij is
Zeg niet te snel nee

Beweeg met het leven
Zoek en verbind
Nieuwe ideeën
En iedereen wint

Wij hebben er heel veel zin in om samen met jullie toe te werken naar het Paasfeest, tot ziens in de kindernevendienst die er tot aan de Pasen elke zondag is!

Groetjes van Bernedine, Martha en Wendy



woordzoeker



Woorden die je moet zoeken:

beschilderen, chocolade, eieren, geel, goede vrijdag, jesus, kuikentje, lente, mandje, nieuw leven, opstanding, paasei, paashaas, paaskip, paaslammetje, paasmis, paastak, paasvuur, paaszaterdag, pasen, penseel, verf, verstoppen, voorjaar, zoeken.



40-dagen tijd

De komende zondagen richting Pasen is er elke week kindernevendienst. We zingen dan het projectlied in de kerk, voordat we naar de kindernevendienst gaan. In de kindernevendienst hebben we elke week een verhaal en thema wat past bij het onderwerp **Verander je mee?**

Zondag 26 februari: Waar zeg jij nee tegen?

Zondag 5 maart: Waar ga jij van stralen?

Zondag 12 maart: Bijzondere ontmoeting

Zondag 19 maart: Open je ogen

Zondag 26 maart: Kom!

Zondag 2 april (Palmpasen): Waar hoop je op?

Zondag 9 april (Pasen): Alles wordt anders



Wat zie jij? Een eend of een konijn?

Jullie hebben werkboekjes ontvangen, waarmee je zelf thuis aan de slag kan. In het boekje staan de (bijbel)verhalen en thema's van deze periode, je kunt ook puzzeltjes maken en opdrachten doen, en er is elke week een "challenge".

Ga jij de uitdaging aan?



Hoeveel paaseitjes tel jij?

Voedselbankactie

Meer dan 80.000 mensen in Nederland hebben geen geld voor boodschappen. Zij kunnen terecht bij de voedselbank. Hier krijgen zij pakketten met producten zoals rijst, pasta en groente.

Misschien kunnen wij wel samen hiermee helpen?

Binnenkort horen we meer over een actie voor de Voedselbank waar we jullie hulp heel goed voor kunnen gebruiken. Denk aan een inzameling van verschillende levensmiddelen in een schoendoos bijvoorbeeld.

Het lijkt ons heel mooi als we in deze tijd met jullie samen dit zouden kunnen gaan regelen. En natuurlijk maken we er dan ook iets gezelligs van 😊. We houden jullie op de hoogte via de mail.

Kleur het paasei in

