

Hoi jongens en meiden,

Hier weer een jeugdkrant!

In deze maand begint op 26 februari de 40dagentijd (ook wel vastentijd). De veertig dagen van voorbereiding op Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan, nadat hij aan het kruis gestorven is. Jezus laat hiermee zien dat hij sterker is dan de dood en dat er hoop is op een betere wereld. Een wereld waar we zijn liefde uitdelen en naar elkaar omzien.



De 40dagentijd is een periode van nadenken, van vasten en van meer stilte en gebed. Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Je neemt bijvoorbeeld geen extraatje of iets wat pure luxe is. Op deze manier denk je na over de verdeling van armoede en rijkdom, het onrecht in de wereld. Zoals Jezus mee leed met de mensen in zijn tijd, totdat hij stierf, zo kun je in de vastentijd mee lijden met de mensen in onze tijd.

Waar zou je dan aan kunnen denken als je wilt vasten? Bijvoorbeeld aan het minderen of stoppen van bijvoorbeeld het eten van vlees (zo die je ook iets goeds voor het klimaat), snoep of minder tv kijken, of minder bezig met je mobiele telefoon. Je zou ook af kunnen spreken om elke dag iets te doen voor een ander.



MODERN VASTEN

**40 DAGEN
ZONDER
FACEBOOK
& TWITTER**



Loesje

Het thema van deze 40-dagetijs is 'Verander je mee?' In verhalen uit de bijbel horen we dat dingen kunnen veranderen. Niet alleen in de wereld, maar ook in ons eigen leven. En daar kunnen we zelf iets voor doen! We vieren dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee?

In de 40 dagetijs delen we ook een 40dagenwerkboekje uit. Hierin kun je zelf aan de slag met de verhalen en thema's van deze periode. Je kunt de Bijbelverhalen nog eens nalezen, puzzeltjes maken en opdrachten doen. Ook is er elke week een 'challenge' die te maken heeft met het thema. Bijvoorbeeld de uitdaging om iemand te laten stralen, een gesprek te voeren met je ogen dicht of een andere route te nemen dan je gewend bent.



Projectlied in de 40 dagetijs.

We zingen elke zondag ook een projectlied: Verander je mee?

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.

Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven.

Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. Kom met geluk en kom ook met je vragen.

God wijst de weg in deze veertig dagen. Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

(Tekst: Erik Idema Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Liedboek 536)

Rooster:

Op 12 februari en op 12 maart is er geen kindernevendienst.

Op de andere zondagen hopen we jullie weer te zien!

Oplossing Kerstwoordzoeker:

In de jeugdkrant kersteditie stond een woordzoeker. Door de woordzoeker te maken kon je een zin krijgen. De zin is: Jezus is geboren. Als je de oplossing had kon je die inzenden en onder de goede inzendingen is geloot om een winnaar te kiezen.

De winnaar van de chocolade kerstman is geworden: Liam Kleinveldink
GEFELICITEERD LIAM

g	p	y	w	w	s	u	q	g	u	g	l	k	n	u	f	f	e	l	o
z	y	h	v	b	d	u	m	c	i	n	o	i	b	v	o	n	d	g	l
e	v	r	o	l	i	j	k	r	c	g	x	h	w	j	w	g	v	a	y
a	n	o	n	i	e	m	x	y	n	x	m	v	q	l	e	o	v	r	q
k	w	q	l	j	d	f	s	h	a	r	t	j	e	s	a	e	w	q	w
e	p	e	h	q	v	v	e	r	k	e	r	i	n	g	g	z	p	g	o
c	o	g	s	f	e	i	r	b	j	c	j	o	n	g	e	n	v	g	r
r	o	f	p	x	w	u	u	l	r	x	e	r	d	b	h	e	e	m	h
v	r	y	r	i	r	e	g	k	i	u	w	r	o	z	e	n	r	v	i
g	p	u	y	h	o	t	d	a	p	e	a	u	t	n	i	p	l	a	h
o	b	r	c	f	m	f	p	a	j	e	f	r	f	r	m	a	i	a	b
i	m	p	x	r	a	b	b	r	l	x	j	d	i	n	e	r	e	n	l
j	p	j	w	y	n	x	s	t	p	o	s	t	e	z	i	f	f	b	o
b	y	v	r	s	t	w	x	j	i	o	c	n	u	r	s	u	d	i	e
h	m	i	f	g	i	h	o	e	y	u	s	o	h	a	j	m	y	d	m
v	m	o	a	l	e	d	d	k	y	o	f	t	h	k	e	q	s	d	e
i	r	w	g	l	k	z	g	e	b	k	r	g	f	c	l	d	c	e	n
i	f	i	y	y	b	w	z	p	h	g	j	l	u	g	u	h	a	r	r
t	r	j	r	e	l	a	t	i	e	u	t	u	g	q	q	k	e	c	b
z	r	z	s	c	b	h	d	i	s	f	j	z	c	k	b	p	a	v	o

liefde	post	aanbidder	kus	jongen
romantiek	relatie	dineren	parfum	meisje
aanbieder	cadeautje	verkering	verliefd	knuffel
brief	bloemen	rozen	hartjes	blij
kaartje	februari	chocolade	geheim	vrolijk

Doelclub: 20 januari bingo-avond in het Dorpshuis

Hulp gevraagd:



De kindernevendienstleiding (Wendy, Martha en Bernedine) zoekt nog iemand die ons team wil komen versterken zodat we weer elke zondag een leuke kindernevendienst kunnen vieren. We werken veelal met het blad “Kind op zondag”. Kom gerust een keertje kijken of neem contact met ons op.

Groetjes van Wendy, Martha en Bernedine, tot ziens in de kindernevendienst!



legwoord



De woorden naast het invul-vak moet je invullen. Er staat steeds bij hoeveel letters een woord heeft. De ij staat in één hokje. Werk met potlood! Dan kun je nog gummen.

2 letters:

ei

3 letters:

bol

mei

4 letters:

bijen

knop

tulp

5 letters:

april

lente

maart

6 letters:

kalfje

krokus

narcis

warmer

zaaien

zonnig

7 letters:

bloemen

broeden

8 letters:

biggetje

lammetje

vlinders

voorjaar

zonnetje

9 letters:

kuikentje

veulentje

10 letters:

kikkerdril

11 letters:

lentebuitje



**Tip: Begin met de enkele woorden.
De ij staat in één hokje.**