

Hoi jongens en meisjes!

Gelukkig nieuw jaar!

We hopen dat jullie een leuke kerstvakantie hebben gehad. Vast anders dan dat je Kerst en vieren in heeft ook had vriendjes, opa's en tantes, neefjes en nichtjes allemaal samen willen zien. Maar ja dat kan nu nog steeds niet. Hopelijk kan het wel gauw in het nieuwe jaar.



gewend was. oud en nieuw kleine kring wel wat. Maar je natuurlijk ook je vriendinnetjes, oma's, ooms en

En wat hebben jullie thuis allemaal mooie filmpjes gemaakt voor de dienst op eerste kerstdag. Wat hebben we genoten. Fantastisch gedaan!



Op 3 januari hebben we afscheid genomen van onze dominee Betsy Ze is verhuisd naar IJhorst en wordt daar predikant. We gaan haar missen !.

Voorlopig gaat de kindernevendienst in de kerk nog niet door. We blijven het materiaal voor de komende zondagen via de mail naar jullie opsturen, zoals jullie inmiddels zijn gewend.

Aan het begin van het nieuwe jaar lezen we uit het Evangelie van Marcus. Marcus vertelt over Jezus. Over zijn dood en zijn opstanding, en over de mensen om hem heen die maar moeilijk konden begrijpen wie Jezus was en wat hij betekende.

Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine

Zondag 10 januari Marcus 1:1-11

De hemel gaat open



Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Er kinkt een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde".

Woordzoeker bij de geboorte van Johannes de doper



ELISABET
ZACHARIAS
JOHANNES
ZOON
WERELD
NIEMAND
NAAM
FAMILIE
BESLISSEN
SCHRIJFTAFELTJE
WOORDEN
GEOPEND
MOND
LOSHEMAAKT
VERWONDERDEN
NABIJHEID
PROFETEREN
VERLOSSING
HOORN
HEIL
REDDEN

VIJANDEN
PROFEET
ALLERHOOGSTEN
HEILIGHEID
GERECHTIGHEID
VOLK
GEVEN
KENNIS
VERGEVING
ZONDEN
INNERLIJKE
BARMHARTIGHEID
BESCHIJNEN
DUISTERNIS
SCHADUW
OPGROEIEN
GESTERKT
WOESTIJNEN
VOETEN
RICHTEN

Zondag 17 januari Marcus 2:1-11

Het is zover

Jezus is op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, vraagt hij de bedienden om zes grote vaten met water te vullen. Het water verandert in wijn.



Jezus veranderde water in wijn. Waar zijn de tien wijnglazen?



Zondag 24 januari Marcus 1: 14-20

Kom, volg mij

Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Ze zijn aan het vissen bij het meer van Galilea, maar laten alles achter om hem te volgen.



Vissers van mensen



en Jezus zei, Kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. (Markus 1:17)

Zondag 31 januari Marcus 1:21-28



Wie begrijpt dit?

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in Kafarnaum. De mensen zijn diep onder de indruk van wat Jezus vertelt. Hij geneest er ook een man die bezeten is.