

## Hoi jongens en meisjes!

We zijn weer van start gegaan met de kindernevendienst. Op 6 sept was de startdienst. Het ging over het goede leven. Over waar je blij en gelukkig van wordt. In de kindernevendienst vertelde Xandra dat ze blij zal worden als Corona weg zou zijn. Maar zo ver is het nog niet. Het virus laait weer op en we moeten voorzichtig blijven, hoe lastig dat ook is. Ook begonnen we met het bijbelboekenspel (een soort ganzenbordspel). De oranje vakjes hadden een opdracht. Helaas was de tijd te kort om het af te maken. Misschien een andere keer.



Op 22 september werd het heilig avondmaal gevierd in de kerk. In onze eigen ruimte hebben we ook een avondmaal met druivensap en brood gedaan, net als "de grote" mensen in de kerk.

Op 27 september hebben we gehoord over de droom van koning Nebudkanessar. Daniel gaf uitleg: In zijn droom viel zijn beeld in duigen, net zoals zijn koningschap een keer op zou houden te bestaan. We hebben het met de kinderen nagespeeld door een hoge toren van kapla te bouwen.



## Zondag 4 oktober 2020 – Daniël 6:1-29 Wie heeft de macht?

In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat niemand een vraag mag stellen aan een god of een mens, behalve aan de koning. Daniël houdt zich daar niet aan. Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid en overleeft het.



## Zondag 11 oktober 2020 – Ezra 1,3:1-6 Ik doe mee!

Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De mensen krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen.



## Zondag 18 oktober 2020 – Ezra 3:10-4:5+4:24-5:5a Huilen en juichen

De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. Mensen juichen, anderen huilen. Er is weerstand waardoor de bouw stil komt te liggen. Na een oproep van profeten gaat de bouw toch weer door.



## Zondag 25 oktober 2020 – Nehemia 7:72b - 8:18 Een open boek

Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein bij de Waterpoort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook wordt het Loofhuttenfeest ingesteld. Tijdens Loofhuttenfeest, wordt herdacht dat de joden veertig jaar lang in de Sinai-woestijn rondtrokken en woonden in tenten en hutten.

Het feest duurt zeven dagen



## Zondag 1 november 2020 – Matteüs 5:1-12 Bij God in de hemel

Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de 'bergrede'). Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht, vreedstichters.



### **Club:**

De club is inmiddels weer begonnen. De kinderen hebben allen weer een uitnodiging gehad met een programma en ze konden zich opgeven via [doe-club@hotmail.com](mailto:doe-club@hotmail.com).

Op 25 september werd een hout-avond georganiseerd. De kinderen mochten een stuk hout versieren. Er werd met verf gespoten, geplakt, gespijkerd en met draad en houten letters geknutseld.

Op 30 oktober volgt een avondje brandweer in de brandweerkazerne.

## Woordzoeker herfst

L N N N K T E L O S O M R O D I W  
B C O M H U D E D B W B O T J W  
L O V C B E B L F E L S I I V M  
N E O D E N N N E N A P P E L Q O  
E F K M U H H P A R H N S L N O  
T E E I K E L D O P J E D R J D  
S H R N E O J F H O C A O E R U  
P E O S N E N E O P M O P N L T  
I K E J N A T S A K H D E P S R  
N S H C O G S I O K U R A S O B  
N L Y D O D S N E G E R E A R N  
E L E O T S N E D D A P E I M V  
N K I L J P O M A P T S F R E H  
W N N Y E A O L L E A F S N L W  
E A C Y D G B X P I S M K P C F  
B M S R D O E T G I P K I O L A

boom  
eikel  
kastanje  
paddenstoel  
herfst  
paraplu  
regen  
beukenootje  
dennenappel  
blaadje  
eekhoorn  
bladeren  
spinnenweb  
egel  
bos  
pompoeensoep  
eikeldopje



Tot gauw in de kinderveendienst!  
Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine.