

Hoi allemaal,

We gaan weer beginnen met de kindernevendienst! Na een plotseling einde in maart i.v.m. de coronamaatregelen gaan we nu weer van start. Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad en weer zin om naar school te gaan. Vorige week zondag hebben we in een mooie dienst afscheid genomen van Nils, Jurre en Sophie. Ze gaan naar het voorgezet onderwijs. In de dienst zagen we o.a. een mooie fotopresentatie van Sophie, Jurre speelde op drums mee met Ilse de Lange op het nummer Changes en Nils hield een voetbal hoog gedurende het nummer: 'de Overkant' van Snelle, Freek en Susan. De kinderen hebben alle drie een bijbel in Gewone Taal cadeau gekregen.

De dienst zou worden opgenomen, maar dat is helaas niet gelukt... Gelukkig hebben we de foto's nog..:





We wensen jullie nogmaals succes!

Het team van de kindernevendienstleiding nam in de dienst ook afscheid van Annet Overvelde en verwelkomt Martha Bokslag.

Annet bedankt voor je inzet! En Martha succes gewenst, fijn dat je ons komt versterken.



De komende zondagen:

Zondag 6 sept startdienst

Het thema is: “het goede leven”. Iedereen mocht voor 30 aug iets inleveren wat met dit thema te maken heeft, een foto, een tekst, een herinnering, noem maar op. Betsy maakt er een dienst van. Wordt vast leuk! Geen high tea dit keer i.v.m. de coronamaatregelen.



Zondag 13 sept Mattheus 18: 21-35 Hartelijk vergeven

Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven. Jezus antwoordt: 70x7 keer. Hij vertelt een verhaal over een man aan wie een grote schuld wordt kwijgescholden, maar die daarna zelf niet zo netjes handelt..



Zondag 20 sept Daniel 1: 1-21 Hoe blijf je jezelf?

Daniel en 3 andere jongemannen uit Juda gaan naar het hof van koning Nebukadnessar van Babylonië. Ze komen in dienst van de koning, maar weigeren wijn te drinken en van de koninklijke tafel te eten. De 4 jongens blijken wijzer dan de magiers van Babylonië.



Zondag 27 sept Daniel 2: 2a.26-49 Wat droom ik nou?



Koning Nebukadnessar heeft een droom. Hij wil dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar zegt niet wat hij gedroomd heeft. Dat moeten zij hem vertellen. Niemand kan dat, behalve Daniel.

Hij vertelt dat de koning gedroomd heeft over een groot beeld dat verpulvert en hij legt 't uit.

Zondag 4 okt Daniel 6: 1-29 Wie heeft de macht?

In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat niemand een vraag mag stellen aan een God of een mens, behalve aan de koning. Daniel houdt zich daar niet aan. Hij bidt tot god, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid en overleeft het.





Club: De kinderen krijgen binnenkort bericht wanneer en hoe de club weer gaat starten. Dus informatie volgt.

Help Daniël de weg uit de leeuwenkuil te vinden



Rebus

☆ ☺ ✎ 📖
 -st -he p=i -ki

Teken hier jezelf!

Woordzoeker

M	A	B	P	O	T	L	O	O	D	P	A	L	R	Y	H	W	C	P
O	H	A	E	R	E	D	I	E	N	S	T	F	O	D	Z	P	O	O
R	G	F	E	Z	P	D	A	P	D	G	E	B	E	D	L	N	L	L
G	S	T	M	O	K	G	O	R	E	C	E	O	F	R	A	M	L	L
E	Z	N	F	N	P	J	A	M	E	D	P	C	O	L	L	A	E	E
L	G	O	A	D	A	P	O	S	I	A	Z	R	K	A	D	T	C	K
S	Z	V	L	A	O	R	E	A	E	N	D	E	L	E	K	T	E	
P	A	P	M	G	A	A	P	R	K	U	E	N	T	G	A	L	E	T
R	A	O	W	S	P	S	A	L	M	R	A	E	H	P	S	A	R	B
G	Z	O	T	A	B	E	C	O	P	F	T	G	A	R	G	K	E	J
D	E	D	A	J	E	Z	U	S	G	E	K	U	S	M	D	A	N	D

Dominee
 Eredienst
 Preek
 Doopvont
 Gebed
 Orgel
 Collecteren
 Psalm
 Potlood
 Zondag
 Jezus

Zoeken

Deze dingen zijn verstopt op deze bladzijde. Kun jij ze vinden?

