

## Hoi jongens en meisjes,

Lang niet gezien! En dat duurt denk ik nog een poosje. We missen jullie hoor!



Op eerste paasdag hing de vlag uit in de kerktoren, ter nagedachtenis aan dat het 75 jaar geleden was dat de gemeente Voorst werd bevrijd. Er ging van alles door me heen toen ik het zag: vreugde, verdriet, corona, 1.5 meter, eenzaamheid, gemis, verlies, maar ook het paasverhaal, opstanding, hoop op een teken van leven, troost en bemoediging.



In de week voor Pasen hebben we namens de kindernevendienst alle ouderen van de kerkgemeente een kaart gestuurd, met een afbeelding van vergeet mij nietjes erop en de tekst van het paasprojectlied.



Dit is het woord dat Hij ons geeft:

Ik ben de Heer, een God die leeft.

En waar je gaat ben ik erbij,

Voor altijd ga Ik aan je zij.

Hoe is het met jullie? Wat heb je de afgelopen maand meegemaakt en wat wil je met ons delen? Die vraag hebben we de afgelopen week via de mail aan jullie gesteld. Dit zijn wat reacties:

Lieve en Zilver:

Ik wil graag jullie spelletjes spelen want die vind ik heel leuk en ik mis de kinderen van de kindernevendienst ook erg. Ik hoop dat ik jullie weer kan zien en kunnen jullie een verhaal uit de bijbel delen?

Nils Overvelde:

Ik vind het nu een stuk saaier want we kunnen nu veel minder leuke dingen doen. En ik kan ook niet voetballen bij V en L omdat we 1,5 meter afstand moeten houden. Ik hou namelijk heel erg van voetbal maar dat kan nu niet. Ik ben dan ook blij dat we weer naar school mogen(wie had dat ooit gedacht) en dat we weer deels mogen trainen. Al snap ik wel dat we niet mochten voetballen want veiligheid gaat voor. En ik hoop dat het corona-virus snel weer weg gaat zodat we met zijn allen weer leuke dingen kunnen doen. En dat iedereen die het nu heel zwaar hebben zoals de mensen in de verzorgingshuizen dat die gezond blijven en dat het gauw weer normaal wordt want er zijn veel mensen die het nu ontzettend zwaar hebben in deze corona-crisis en die ook bijna niet hun huis uit komen omdat dat een te groot risico is.





Verder horen we dat het eigenlijk ook wel weer gezellig en fijn is om elke dag samen te ontbijten, lunchen en avondeten, omdat dat anders niet zo vaak voor komt. Veel mensen hebben een ander ritme. Soms slaat de verveling toe, en dat zorgt ervoor dat je soms iets nieuws gaat bedenken om te doen of te leren. Koken, bakken, knutselen, handwerken, of je ouders helpen met allerlei klusjes.

Toen de kerkdiensten niet meer door konden gaan, waren we net begonnen met het project : Een teken van leven. We lazen over hoe Mozes de uittocht van het volk Israël uit Egypte moest leiden. Vanaf **Pasen** lezen we hoe het verder gaat met het volk tijdens de lange tocht door de woestijn. Het volk krijgt het zwaar onderweg, ze leiden honger en dorst, worden wanhopig en verdrietig, maar God bevrijdt hen steeds opnieuw. Na de verhalen uit Exodus, lezen we met Pinksteren het verhaal van de komst van de Heilige Geest.



## Hemelvaart

Voor Pinksteren komt hemelvaartsdag. Op hemelvaartsdag wordt het definitieve afscheid van Jezus van zijn leerlingen herdacht. Bij zijn afscheid vertelt Jezus aan zijn volgelingen dat zij de woorden en de kracht zullen krijgen om zijn leer verder uit te dragen. Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na Pasen.



## Pinksteren

Het boek Handelingen vertelt over de Geest die als wind en vuur uit de hemel kwam en mensen in beweging zette. Zo ging het verhaal verder van de God die leven geeft. 50 dagen na Pasen is het Pinksteren.



Pinksteren is het feest van de inspiratie. We herdenken dat de leerlingen van Jezus de kracht en inspiratie vinden om aan iedereen die het horen wil, de leer van Jezus verder door te geven. Je noemt dat ook wel :vervuld worden van de Heilige Geest. De inspiratie is in afbeeldingen ook wel te zien als vlammen boven de hoofden van de volgelingen van Jezus. De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif.



De kindernevendienst werkt met het tijdschrift : ‘Kind op Zondag’ en ‘Kleur in de kerk’. Nu er even geen kindernevendiensten zijn, willen we jullie elke week via de mail het verhaal met het werkblad opsturen. Zo kun je thuis met je familie toch een beetje kindernevendienst houden. Je kunt ook de site [www.kindopzondag.nl](http://www.kindopzondag.nl) bekijken. Hier kun je zonder inlog nu terecht omdat de kerken dicht zijn. Je vindt er nog meer tips, knutsels, filmpjes en liederen.

*Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13*

H	F	L	E	Z	H	C	I	Z	E	A	N	E	E	J	I	B	K
E	I	E	I	G	E	N	L	B	A	G	N	E	T	I	U	B	M
M	T	D	M	H	A	M	D	N	E	R	E	D	N	A	S	A	R
E	T	F	S	E	J	N	B	K	I	O	E	I	O	C	N	Z	A
L	W	R	R	A	L	R	E	G	I	T	H	C	A	N	O	O	W
A	L	L	E	M	A	A	L	D	I	E	E	G	E	E	E	N	K
T	N	P	D	K	S	B	Z	G	A	O	A	N	T	D	H	T	N
N	F	N	E	D	O	J	R	U	O	D	S	E	G	L	R	S	E
E	H	U	I	S	N	E	K	E	R	P	S	G	A	E	W	G	G
N	E	D	N	O	O	T	R	E	V	E	H	E	L	E	I	I	N
N	G	N	I	L	E	S	T	O	L	P	J	O	I	D	N	G	O
O	J	E	E	R	N	S	N	E	K	L	O	V	L	R	D	D	T
G	C	T	T	G	K	M	D	V	R	O	M	E	E	E	V	P	S
E	O	T	G	N	I	R	E	D	N	O	W	R	E	V	L	E	E
B	J	O	I	G	E	L	U	I	D	E	T	V	E	U	A	W	E
D	B	P	N	B	D	H	I	I	G	V	U	U	R	L	A	H	G
H	R	S	E	L	E	E	V	E	T	A	A	L	S	D	G	C	Q
I	N	E	M	A	S	D	O	G	H	N	E	D	R	E	W	I	K

AANBRAK	ONDER
ALLEMAAL	PINKSTERDAG
ANDEREN	PLOTSELING
BEGONNEN	SAMEN
BIJEN	SPOTTEND
BUITEN	SPREKEN
DADEN	TAAL
EIGEN	TEVEEL
GALILEEERS	TONGEN
GEEST	VERBAASD
GELUID	VERDEELDEN
GEWELDIGE	VERTOONDEN
GODS	VERVULD
GROTE	VERWONDERING
HEILIGE	VOLKEN
HELE	VROME
HEMEL	VULDE
HUIS	VUUR
IEDER	WERDEN
JERUZALEM	WINDVLAAG
JODEN	WOONACHTIG
MANNEN	ZICHZELF
MENIGTE	ZOETE

## Zoek de 17 verschillen



© www.gelovenis leuk.nl/Ontwerp:Alte Holman

We vieren elk jaar op 5 mei  
Dat iedereen toen is bevrijd  
Dat was een heel enorm groot feest  
Zo groot was 't eerder nooit geweest

De Tweede Wereldoorlog was  
Net afgelopen, en toen pas  
Wist iedereen weer hoe het voelt  
Wat er met vrijheid wordt bedoeld

Dat ieder zomaar zeggen mag  
Wat hij wil zeggen, elke dag  
Dat er geen oorlog is en pijn  
Dan is het weer voor altijd fijn

En daarom op Bevrijdingsdag  
Zwaai ik de Nederlandse vlag  
Dan denken we er altijd aan  
Dat oorlog niet meer mag bestaan





Groetjes van Jolanda, Annet, Wendy en Bernedine.