

Hoi jongens en meisjes,

Deze maand begint de 40-dagetijs. Dat is de voorbereidende periode voordat het is opgestaan overwonnen.



Pasen is. We vieren met Pasen dat Jezus nadat hij is gestorven. Hij heeft de dood Hij leeft.

De 40 dagen voor Pasen is een periode van vasten en bezinning, van soberheid en nadenken over je leven. Wat gaat er goed, wat doe ik fout en wat zou ik anders willen. Als je in deze periode probeert om te minderen met bepaalde dingen die je leuk of lekker vindt (bijv. snoep, koekjes, spelletjes doen op je computer, minder vaak met de auto op weg etc.) ga je dieper nadenken over jezelf, anderen, het milieu, de wereld en God.

Jullie krijgen in de 40dagen een gezinsboekje mee, om samen op weg te gaan naar Pasen. Een leuk boekje met voorleesverhalen, werk- en spelvormen, liedjes en nog veel meer.

In de kindernevendienst gaan we ons bezig houden met het thema



"Een teken van leven". We lezen over Mozes , gered uit een biesen mandje en opgegroeid bij de dochter van de farao van Egypte. Mozes' eigen volk, de Israëlieten , zijn vanwege de hongersnood gevlucht naar Egypte. In Egypte worden ze onderdrukt en werken ze als slaven voor de farao. We beginnen de 40-dagen tijd met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk. Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden.

Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven geven aan mensen. Op weg naar Pasen mogen wij ook steeds vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.

Zondag 1 maart 2020 – Exodus 3:1-18 Stel je voor

Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: 'Ik zal er zijn'. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.



Zondag 8 maart 2020 – Exodus 4:18-31 Op weg naar Egypte

Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aäron komt hem in de woestijn tegemoet.



Zondag 15 maart 2020 – Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 Hoor je me?

God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!



Zondag 22 maart 2020 – Exodus 7:8-25 Laat mijn volk gaan!

Mozes en Aäron vragen de farao hun volk te laten gaan. De staf van Mozes en Aäron verandert op de grond in een slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij gooien hun staf op de grond en die veranderen ook in slangen. De zee verandert in bloed. Maar farao laat het volk niet gaan.



Zondag 29 maart 2020 – Exodus 9:13-35 Kracht van boven

Er zijn al heel wat plagen geweest in Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen, zieke dieren en zweren. Vandaag lezen we dat Mozes opnieuw naar farao gaat. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel die alles kapot zal maken.



Doe-Club:

Op 14 februari, Valentijnsdag, is er een tapas-avondje geweest. Het was een gezellige avond, waar iedereen genoten heeft van lekkere hapjes. Daarna hebben de kinderen valentijnskaartjes gemaakt.



Agenda doe-club:

Vrijdag 20 maart: houtavond

Vrijdag 17 april: Verrassingsavond

Vrijdag 15 mei: Afsluitende avond

Op 5 april is het Palmpasen. We gaan weer een optocht organiseren!
Meer hierover in de volgende kerkbode.



Groetjes van Annet, Wendy, Jolanda en Bernedine.