

Hoi jongens en meisjes,

Het is alweer februari! De kerst is voorbij. Ik vond het wel reuzegezellig en sfeervol binnen. En buiten al die extra verlichting, een kerstmarkt in het dorp, optredens van koren en muzikanten in de kerk, mooie diensten en de open adventskalender.

De kerstspullen zijn nu opgeruimd. Ineens lijkt je huis weer veel groter en je merkt dat de dagen weer langer licht zijn.

Nu nog hopen dat het even flink gaat vriezen zodat we kunnen schaatsen op de ijsbaan.. Het zou leuk zijn als dat nog gebeurt, het liefst natuurlijk in de voorjaarsvakantie!



In de maand februari lezen we een serie verhalen uit Exodus. In deze verhalen speelt vertrouwen (en het gebrek eraan) een rol.

Op 1 maart start de eerste zondag in de veertigdagentijd.

Het thema van de Veertigdagentijd is 'Een teken van leven'. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met dit thema van de veertigdagentijd gaan we volgende maand aan de slag.

## Zondag 2 februari Matteus 5:1-12 Niet zelig

Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die 'zalig' zijn. Dat is iets anders dan zelig en ook iets anders dan gezellig. Zelig betekent dat je belangrijk bent voor God.



## Zondag 9 februari Exodus 1 Waar ben je bang voor?

Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreëen, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan...



## Zondag 16 februari Exodus 2: 1-10 Waar hoop je op?

De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.



## Zondag 23 februari Exodus 2: 11-25 Waar ben je thuis?

Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.



In de kerk wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.

## Zondag 1 maart Exodus 3: 1-18 Stel je voor

Op deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: "Ik zal er zijn". Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.



## Club:

Op 17 januari heeft de club een film gekeken in de kerk: "Jack bestelt een broertje". Jack heeft twee moeders en wil op zijn achtste verjaardag een broertje krijgen. Zijn moeders geven hem een konijn en hij is teleurgesteld. Jack gaat zelf op onderzoek uit. Een doldwaze leuke jeugdfilm.

Op 14 februari



is er een tapas-avond

in het dorpshuis.



## WOORDZOEKER WINTER

Zoek de woorden en streep ze door.



T S B N E S T A A H C S D N  
L H J O K D L W K O U D E Y  
S A C I E E I N U J J D K L  
T T A O Z R D E V E N M O R  
R J S J T G E K H A E O M Y  
O E I R S N E N B D K N N T  
O Y B T O R E R K R A R S D  
I R T M S W E D U O T L L L  
E K E T E T K U E W O R G P  
N T M T N C Z O A T S L L M  
M I R I N Q E N O M S L K Z  
S K W E W I T D M R T F E L  
T S J Q N E W L X B U N L E  
Q W P G N S B P B N M D L E

winter koud sneeuw ijs ijzel strooien kerstmis	wanten sjaal winterbanden gladheid zuurkool december slee	schaatsen muts ski
--	---	--------------------------



Tot ziens in de kindernevendienst!

Annet, Wendy, Jolanda en Bernedine.