

Hoi jongens en meisjes,

Gelukkig nieuwjaar allemaal! Hebben jullie lekker kerstvakantie gevierd?



Lang uitgeslapen, veel geluierd, heerlijke dingen gegeten, vuurwerk afgestoken, gelogeerd of nog op reis geweest? Misschien ben je thuis gebleven en heb je geknutseld, spelletjes gedaan met familie en vrienden.

En wat hebben jullie goed je best gedaan met het spelen van het kerstspel "De herbergier die niet kon slapen.." Wat prachtig was het op eerste kerstdag in de kerk.



Na het kerstspel hebben we geknutseld in het dorps huis. Jullie hebben lichttasjes en lichtpotjes versierd.



Deze week is de school weer begonnen en ook de kindernevendienst. We gaan er weer een mooi seizoen van maken.

12 januari

Mattheus 3: 13-17 Vertrouw me maar



Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van.

Na Jezus' doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

19 januari

Johannes 1:29-2:11 Voorproefje



De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.

26 januari

Mattheus 4: 12-22 Het licht zien



Simon en zijn broer zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.

2 februari

Mattheus 5: 1-12 Niet zielig



Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die “zalig” zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.

Tot ziens in de kindernevendienst! Annet, Wendy, Jolanda en Bernedine.

Club-activiteit: filmavond op vrijdagavond 17 januari om 19.00 in de kerk.

