

## Hoi jongens en meisjes,



Hebben jullie lekker herfstvakantie gehad? Heb je nog iets leuks gedaan?

Uitgeslapen, of een dagje uit geweest, een flinke boswandeling gemaakt, paddenstoelen gespot of gelogeerd bij je vriendinnetje of vriendje of misschien bij opa en oma of heb je gewoon lekker helemaal niks gedaan?

In de kindernevendienst lezen we deze maand uit Lucas.

**Op 10 november vieren we dankdag** voor gewas en arbeid in de kerk. Op deze dag danken we God voor de welvaart: het dagelijks voedsel en het werk.

Niet overal in de wereld is het vanzelfsprekend dat er elke dag eten op tafel komt. In sommige landen heerst hongersnood vanwege armoede en het mislukken van de oogst.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood



In Nederland zijn er zorgen over hoe het de komende jaren met de boerenbedrijven verder moet. Je hebt vast op tv gezien hoe de boeren in Nederland met hun trekkers naar Den Haag reden om te protesteren tegen de plannen van de regering.



De regering wil de hoge stikstofuitstoot

aan gaan pakken omdat dat beter is voor het milieu. Volgens de boeren worden zij als hoofdschuldigen van de stikstof uitstoot bestempeld. Zij vinden al dat ze al veel doen om stikstof terug te dringen en vragen zich af waarom het daar nooit over gaat en waarom andere bedrijven niet worden aangepakt. De boeren zijn bang dat ze in de toekomst hun bedrijf moeten gaan sluiten. Hopelijk gaan de regering en de boeren nu snel in overleg met elkaar en komt er voor beide partijen een oplossing. In de dienst wordt aandacht geschonken aan de situatie van de boeren.

**Op vrijdagavond 15 november is er Lichtjesregen** in en rondom de Wilhelminakerk in Beemte-Broekland. Op deze avond ben je welkom om een lichtje aan te steken om zo een overledene te herdenken. In de 2 vorige kerkbodes is hier al over verteld, en ook op de Antoniuschool en de Bongerd is hier aandacht aan besteed.

### **De komende zondagen op een rijtje:**

#### **Zondag 3 nov 2019 – Lucas 19:1-10**

Wat voor iemand ben jij?



Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

#### **Zondag 10 nov 2019 – Lucas 19:41-48 Dankdag voor gewas en arbeid**



Wat voor stad wil je hebben?

Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.

## Zondag 17 nov 2019 – Lucas 20:27-38

Wil je dat begrijpen?



De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen

## Zondag 24 nov 2019 – Maleachi 3:19-24

In de kerk worden er vandaag kaarsen aangestoken om de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden, te herdenken.

Dit is niet het einde

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi.



### Doe-club

Interview met Iris:

Op 11 oktober is de club in 3 verschillende groepen op visite geweest bij de brandweer. Twee stoere brandweermannen, Serge en Bjorn Kiezenberg hebben van alles verteld en uitgelegd.

Als de semafoon thuis piept betekent dat, dat je direct naar de brandweerkazerne moet komen. Daar moet je zo snel mogelijk het brandweerpak aantrekken om vervolgens naar de brand te gaan. Soms is er geen brand, maar is er een auto-ongeluk waar iemand bekneld zit. De brandweer heeft dan een grote tang die ze gebruiken om het slachtoffer te bevrijden. De tang werd gedemonstreerd, er werd een fiets in stukken geknipt met dat ding. Ook moet de brandweer helpen bij stormschade. Als er bijvoorbeeld bomen zijn omgewaaid, dan moeten deze in stukken worden gezaagd en weer worden opgeruimd. De kinderen mochten ook achter in de brandweerauto een kijkje nemen. Het was een fantastische avond!



De bingo-avond van de doe-club is verplaatst naar **22 november**.

Tot kijk!

Groetjes Jolanda, Wendy, Annet en Bernedine.