

Hoi jongens en meisjes,

De startdienst is geweest, naast het schooljaar is ook het nieuwe kerkelijke jaar van start gegaan. In de startdienst ging het o.a. over rapper Snelle en hoe zijn verhaal ergens lijkt op dat van Koning David. Dat hebben wij die zondag ook echt gedaan, wij zijn namelijk een echte Koning David rap gaan maken die wij live lieten horen in de kerk. De teksten hebben wij met elkaar gemaakt, weet je niet meer zo goed hoe de rap ging of wil je het nog eens teruglezen?:

“Koning David hij was herder,
hij werd geplaagd maar hij ging verder.
Hij zorgde voor de schapen,
het geloof dat was zijn wapen.
God moest een nieuwe koning kiezen,
en hij had David in de smiezen.
Als koning doet hij het vast heel goed,
ook al heeft hij geen blauw bloed.
Hij is de koning van alle mensen,
de beste koning die je, je maar kan wensen!”



Komende weken gaan wij verder met het verhaal van koning David. Het gaat in de verhalen vooral over je zelf zijn en blijven. Dat doet mij denken aan het lied; “iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders okido!

Op zondag 20 oktober vieren wij een oecumenische dienst, deze zondag hebben we kerk en kindernevendienst in De Vecht. Kom je dan ook?

Groetjes,
Bernadine, Annet, Jolanda en Wendy

Zondag 6 okt 2019 – 1 Samuël 24:1-23



Leve de koning!

Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Zondag 13 okt 2019 – 2 Samuël 1:1-16



Wat denk je dat ik voel?

David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.

Zondag 20 okt 2019 – 2 Samuël 5:6-16



Wie bepaalt dat?

David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Zondag 27 okt 2019 | Lucas 18:9-14



Goed genoeg

Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Zondag 3 nov 2019 – Lucas 19:1-10



Wat voor iemand ben jij?

Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Activiteiten DoeClub

Ook de activiteiten van de DoeClub zijn weer gestart. Op vrijdag 20 september hebben ruim 40 kinderen meegedaan aan een ganzenbord door de kerk. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond. Op 11 oktober staat er een avond gepland met bezoek aan de Brandweer van Terwolde en op 15 november is er een bingo avond. Kom je ook?

Zoek de 10 verschillen:



Kleurplaat Anders

Kan jij Anders mooi
inkleuren? Zo mooi dat hij
anders is als elke andere
kameleon?

