

Hoi jongens en meisjes!

We zijn al een poosje op weg in de 40dagen tijd voor Pasen. Pasen is het feest van het nieuwe begin. Nadat Jezus gekruisigd is, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal.

In de kindernevendienst zijn we gestart met het paasproject: 'een nieuw begin'. In de kerk horen we elke zondag een verhaal over Stef en Julia. Zij mogen op een stukje grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin maar ze moeten er wel veel voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Elke zondag praten we over een vaardigheid die in het verhaal van Stef en Julia voorkomt. Deze vaardigheid komt ook in het bijbel verhaal voor dat even later in de kindernevendienst wordt voorgelezen. We hebben het al gehad over: kiezen, wakker worden, geduld en vergeven.

De komende zondagen:

Zondag 7 april 2019 – Lucas 20:9-19



Teruggeven

Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is...

Zondag 14 april 2019 – Lucas 19:29-40 Palmпасen



Juichen

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.

Op deze zondag is er aansluitend aan de kerkdienst om 11.00 uur een **palmpasenoptocht**. De Graependalers maken muziek en er is weer een echte ezel! Kom allemaal met je mooi versierde palmpasestok en loop gezellig mee! Iedereen is welkom.

Pasen, zondag 21 april 2019 – Johannes 20:1-18



Hulp krijgen

Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.

Vandaag hebben we ook jullie hulp nodig bij het rondbrengen van de bloemengroet aan alle oudere mensen in ons dorp. Na de kerkdienst kun je er wat bij ons ophalen en bezorgen.

Zondag 28 april 2019 – Lucas 24:13-35



In de war

Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft

Hoe loopt Maria naar het graf? Teken een lijn op de goede weg.



Doeclub

In de afgelopen maand was er weer houtbewerking..

Op 12 april is er weer een clubavond. Het is nog een verrassing wat er georganiseerd wordt.

Nacht Zonder Dak

Op 3 mei 18.00 uur- 4 mei 09.00 uur is er weer N8zonder dak. Een leuke activiteit voor middelbare scholieren.

Tijdens Nacht Zonder Dak slaap je voor één nacht in een zelfgebouwd krotje, zoals andere leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld elke nacht moeten doen. Je laat je hiervoor sponsoren door familie en vrienden. Met het geld dat je ophaalt, steun je projecten van Tear die straatjongeren een nieuwe toekomst geven.



*Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.*

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.

*Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.*

Groetjes van de kindernevendienst: Jolanda, Wendy, Annet en Bernedine