

Hoi jongens en meisjes!

In december begint de adventsperiode. Het is de tijd van bezinning, vreugde en hoop. De aanlooperperiode naar kerst. Het feest waar we de geboorte van Jezus herdenken.

Buiten wordt het steeds vroeger donker en we steken kaarsjes aan die hun warme licht verspreiden. De kaarsjes doen ons denken aan Christus, het Licht dat in de wereld zal komen.



In de kerk staat er weer een prachtige adventskrans met kaarsen. Tijdens het begin van elke dienst steken we 1, 2, 3 of 4 kaarsen aan en lezen we uit het kaarsengedicht:

Midden in de donk're nacht
Schijnt een lichtje en ik wacht
Tot de dag weer komen zal
En het licht wordt overal

Nog een lichtje doet er mee
En dat zijn er samen twee.
Zing daarom een vrolijk lied
Van de lichtjes die je ziet.

Weet je wat ik zie en hoor?
Telkens gaat het lied maar door.
Want drie lichtjes mogen aan
En zo zal het verder gaan.

Een, twee, drie , vier, allemaal
Lichtjes en een blij verhaal
Van een feest voor jou en mij.
Ja, dat is nu heel dichtbij.

Zie je dat op deze dag
Ook de kerstkaars branden mag?
Die geeft licht voor iedereen,
Alle mensen om ons heen.

We gaan op eerste kerstdag ook weer samen een kerstspel uitvoeren tijdens de kerkdienst. We gaan oefenen op zondag 9 en 23 december tijdens en na de kerkdienst. Jullie worden op de hoogte gehouden via de mail. We gaan er weer iets moois van maken.

Zondag 2 december

Vandaag is het eerste advent

We luisteren naar een verhaal waar een engel in voorkomt. Ze zeggen wel eens: engelen bestaan niet. Maar in dit verhaal bestaat een engel echt!

Zondag 9 december

Vandaag is het tweede advent. We gaan samen het kerstspel doornemen en oefenen. Jullie hebben het spel via de mail ontvangen en thuis misschien al doorgelezen met papa of mama. We beginnen zoals gewoonlijk in de kerk en tijdens de kindernevendienst gaan we het spel samen bespreken. Na dat de kerkdienst afgelopen is oefenen we het een keertje in de kerk. Voor de allerkleinsten is er ook wat te doen in de kindernevendienst.



Zondag 16 december

Vandaag is het derde advent. Vandaag is er weer gewoon kindernevendienst. We luisteren weer naar een verhaal en gaan daarna weer iets tekenen en/ of knutselen.

Zondag 23 december

Vandaag is het vierde advent. Vandaag gaan we weer het kerstspel oefenen, net zoals we dat op 9 december hebben gedaan. Hopelijk heb je je rol thuis al een paar keer doorgenomen zodat het vandaag goed gaat lukken.

Zondag 25 december

Vandaag is het kerstfeest!

We gaan ons kerstspel laten zien tijdens de dienst. Jullie worden om half tien 's morgens in de consistorie verwacht. Daar kunnen we ons alvast omkleden. We hebben weer een mooie plek in de kerk bij de kerststal waar we tijdens de dienst kunnen zitten. Na het optreden gaan we met zijn allen naar het dorpshuis.

Woordzoeker



KERSTFEEST
AUGUSTUS
MENSEN
INSCHRIJVEN
BETLEHEM
IMMANUEL
ENGELEN
VREDE
LEIDSMAN
GEBOREN

OOSTEN
STER
VELD
KONING
MARIA
JUDEA
KOOR
ZOON
EZEL
HERBERG

JOZEF
JEZUS
MIRRE
JODEN
GOUD
STRO
ERE
KIND
STAL

HERODES
HERDERS
MAAGD
WIEROOK
DAVID
KRIBBE
ZWANGER
BAREN
WIJZEN



Allemaal een hele fijne kerst toegewenst en tot ziens in de
kindernevendienst!

Jolanda, Wendy, Annet en Bernedine