

## Hoi jongens en meisjes!

Het mooie weer is nu wel een beetje voorbij. Maar wat hebben we lang genoten van die warme zonnige dagen! De dagen worden korter en de klok is weer een uur verzet. Het wordt weer vroeg donker zodat je jammer genoeg niet zo lang meer buiten kan spelen. Maar ook wel weer gezellig binnen, lichtjes aan en tijd voor een spelletje of een mooi verhaal.



We hebben een nieuw boekje aangeschaft voor de kindernevendienst: "Tijd voor kerst". Daar staat een mooi gedichtje van Bette Westera in over licht:

*Licht speelt, licht straalt, licht spreekt  
Licht bruist, licht brandt, licht breekt  
Licht gloort, licht glanst, licht geeft  
Licht lonkt, licht lacht, licht geeft.*

In de maand november lezen we verder uit de wonderlijke verhalen van Marcus. Marcus vertelt allemaal wonderlijke verhalen over Jezus.

### Zondag 4 nov 2018 – Marcus 12:18-27



#### Het klopt niet meer

Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: 'Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.'

Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt.

Met wie is zij getrouwd in de hemel?

Jezus antwoordt: 'In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.'

## Zondag 11 nov 2018 – Marcus 12:28-34 Dankdag



### Als je één ding kunt onthouden...

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

## Zondag 18 nov 2018 – Marcus 12:38-13:2



### Dat is veel!

Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar armoede.

## Zondag 25 nov 2018 – Marcus 13:14-27



### Als het donker wordt

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

### Kerstspel:

Op dit moment zijn we weer bezig om een leuk kerstspel voor jullie uit te zoeken om op eerste kerstdag tijdens de kerkdienst te kunnen spelen.

De volgende maand krijgen jullie een uitnodiging van ons om je hiervoor aan te melden.

### Programma doe-club:

18 november: zondag Brunch om 11.00 uur

## Woordzoeker Dankdag

W	L	E	V	E	N	V	R	I	H	E	I	D	
O	V	N	E	G	I	R	K	N	A	A	R	G	
E	R	G	E	Z	O	N	D	H	E	I	D	E	
N	I	B	I	B	E	L	O			E	P	L	
S	E	D	T	S	G	O	O			T	A	D	
D	N	G	E	W	A	S	D	N	K	E	D	A	
A	D	N	E	V	E	G	A	D	K	N	A	D	
G	E	H	E	R	E	N	N	D	U	K	K	I	
G	N					W	E	K	R	I	O	E	E
D	V					E	G	B	I	T	L	R	H
F	I					R	N	A	N	D	L	K	R
O	E	A	A	N	K	I	A	K	E	E	D	A	
O	R	O	R	U	E	Z	R	E	L	K	I	A	
L	I	K	M	E	N	N	W	N	E	T	E	B	
E	N	G	E	B	E	D	I	D	N	E	N	K	
G	G	E	H	N	E	R	E	F	F	O	S	N	
L	O	O	H	C	S	D	E	L	E	N	T	A	
S	P	E	E	L	G	O	E	D	E	E	R	D	

DANKDAG  
WOENSDAG  
DANKBAARHEID  
KERKDIENTST  
KRIJGEN  
UITDELEN  
GEZONDHEID  
DELEN

DANKBAAR  
LEVEN  
SPEELGOED  
OFFEREN  
HERE  
BUBEL  
KOLLEKTE  
EURO

ETEN  
GELD  
SCHOOL  
ZINGEN  
WERKEN  
OOGST  
GEBED  
ARM

DRINKEN  
VRIJHEID  
VRIENDEN  
GEVEN  
GEL OOF  
GEWAS  
VIERING  
GRAAN