

Van de kindernevendienst

Hoi allemaal,

De kindernevendienst is weer begonnen in september. De startdienst is geweest. Een leuke dienst waarna we allemaal lekker hebben gesmuld van de high tea. In de kindernevendienst hebben we een spel gedaan. Je moest raden door te voelen wat er in de doos onder het tafelkleed zat. Je mocht niet kijken. Er zat van alles in: een potlood, snoepjes, een nep-hondendrol, een snackkomkommer, maar ook een hartje (symbool voor liefde) en een kaars (symbool voor licht). Het was soms makkelijk en soms ook moeilijk om te raden wat er in de doos zat. Geloven is soms ook best moeilijk. Je kunt God niet zien en aanraken. Geloof is ook iets tastbaars, iets wat je in een tas kan doen of kan inpakken. Geloof kun je nooit bezitten maar je kunt het van binnen voelen en doorgeven.

We lezen deze maand verder uit het evangelie van Marcus. Hij vertelt allemaal wonderlijke verhalen over Jezus. Verhalen waarin Jezus duidelijk maakt over hoe we ons open moeten stellen en hoe we ons moeten gedragen om in God te kunnen geloven.

Zondag 7 okt 2018 – Marcus 10:1-16

Zo kom je bij God



Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Jezus vertelt dat er een groep mensen is die bij God vooraan staat. En dat zijn de kinderen! Ze weten en kunnen nog niet alles en zijn blij en onbevangen. Ze zijn afhankelijk van hun ouders en ze vertrouwen hen. Ze vragen niet hoe iets kan, maar leven van wat ze krijgen. Zo mogen wij allemaal vertrouwen op God, dat is het geheim van geloven.

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31

Wat heb je nodig?



Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen. Jezus zegt hem om al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke man door de poort van het koninkrijk van God.

Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10:32-45

Een koning wordt een dienaar

Jezus vertelt dat als je belangrijk wilt zijn, dat je dan juist knecht moet worden. Je moet niet de baas spelen, maar iets voor anderen doen.

Vandaag is er een oecumenische dienst in Terwolde. Dat wil zeggen dat de mensen van de kerk uit Nijbroek bij ons op visite komen om samen de kerkdienst te vieren.



Zondag 28 okt 2018 – Marcus 10:46-52



Een wereld van verschil

Vandaag lezen we het verhaal van de blinde Bartimeus. Jezus geneest hem en hij kan weer zien.

Zondag 4 nov 2018 – Marcus 12:18-27

Het klopt niet meer

Er gaat iemand naar Jezus en hij zegt: "Als je dood gaat, dan ga je niet naar God in de hemel". Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij dan getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet meer getrouwd".



Tot ziens in de kindernevendienst!

Groetjes Jolanda, Annet, Wendy en Bernedine.

Doe-club

De eerste avond zit er weer op! We zijn dit seizoen succesvol begonnen met een foto-speurtocht door de kerk. In groepjes zijn de kinderen enthousiast bezig geweest om uiteindelijk met de juiste code een kluisje met lekkers te openen. Hierbij een paar foto's van avond waarop 35 kinderen plezier hadden in de kerk. Geweldig dat er dit jaar weer zoveel kinderen mee doen en fijn dat zij een enthousiaste clubleiding hebben.



Programma Doeclub:

28 september: speurtocht in de kerk om 19.00 uur

12 oktober: creatief in d'Olde Schole om 19.00 uur

18 november: zondag Brunch om 11.00 uur

18 januari: filmavond in de kerk om 19.00 uur

15 februari: bingo avond in d'Olde Schole om 19.00 uur

15 maart: hout avond in d'Olde Schole om 19.00 uur

12 april: Oud Hollandse Spelen (plaats volgt) om 19.00 uur

17 mei: vossenjacht/afsluiting (plaats volgt) om 19.00 uur

