

Hoi allemaal,

Hebben jullie ook zo genoten van een zonnige vakantie? Hopelijk zijn jullie ook lekker uitgerust?

Dan begint de school weer en ook de kindernevendienst start weer.

We hebben als leiding van de kindernevendienst versterking gekregen van Wendy Gerrits. Daar zijn we heel blij mee. Wendy, van harte welkom!

We gaan het hebben over wonderen. Wat wil dat ons zeggen? Kijk maar goed om je heen dan zie je er vast genoeg want elke dag is er wel iets waar je je over kunt verwonderen.

Bijvoorbeeld een mooie vlinder in de struik...of misschien is het wel een onverwacht doelpunt die je scoort?



## Zondag 2 sept 2018 - Marcus 8:22-26



### Nu zie ik het!

Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel.

De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

## Zondag 9 sept 2018 - Thema: Een goed gesprek

Het is de startdienst, er is oppas en er is kindernevendienst voor de kleinsten aanwezig.

Wat we precies gaan doen is nog een verassing.

## Zondag 16 sept 2018 - Marcus 9:14-29



### Kan ik iets doen?

Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie geloofd.

## Zondag 23 sept 2018 - Marcus 9:30-37



### Lekker belangrijk!

Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. 'Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt ...' Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.



## Zondag 30 sept 2018 - Marcus 9:38-50



### Wie hoort erbij?

De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus' naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons.'

## Zondag 7 okt 2018 - Marcus 10:1-16



### Zo kom je bij God

Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

Tot slot nog even een foto van de leuke afscheidsdienst van de KND en we wensen Lieke en Mirte veel plezier op hun nieuwe school!

Groetjes en tot ziens bij de kindernevendienst,  
Wendy, Bernedine, Jolanda en Annet



# zomer



zon  
zonnemelk  
zonnebril  
parasol  
seizoen

bij  
zomer  
zee  
zonnebloem  
vakantie

bloem  
zonnen  
barbecue  
strand  
warm

zandkasteel

