

## Hoi jongens en meisjes!

Op 20 en 21 mei hebben we Pinksteren gevierd, het feest van de geest. De geest die ons beschermt als een warme deken, die ons blij en sterk maakt. Die ons moed geeft om Gods' verhaal te vertellen. Door die geest gaat dat prachtige verhaal de wereld in.

We lazen het verhaal over de toren van Babel. De mensen wilden steeds hoger bouwen. En God dacht: je hoeft toch niet de sterkste te zijn? Daar komt alleen maar ruzie van. En God maakte alles in de war. De mensen konden elkaar niet meer verstaan, ze begrepen elkaar niet meer en ze gingen in groepjes uit elkaar, de wijde wereld in, een nieuwe toekomst tegemoet.

*Weet je wat, weet je wat, Zeiden ze in Babelstad:  
Laten we een toren maken, om elkaar niet kwijt te raken  
Bouwen gaan we groot en klein, tot we in de wolken zijn  
Hoor je dat, hoor je dat, Babel wordt een babbelstad.  
Want de heer der mensenkindren kwam dat stoute plan verhinderen  
Hij verwarde toen hun spraak en de torenbouw liep spaak.*

*Uit : "Alles wordt nieuw."*

Tijdens de kindernevendienst hebben we ook geprobeerd een toren te bouwen van kapla.



De komende tijd lezen we over het verhaal van Job. Een man die alles had, hij was de rijkste man van het hele Oosten. En op een dag raakt hij alles kwijt en wordt hij ziek.

## Zondag 3 juni: Het verhaal van Job



Hier lezen we het eerste stuk over het verhaal van Job waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.

## Zondag 10 juni: Wat moet je zeggen?

Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs' vrienden hem opzoeken. Ze gaan naast hem zitten en zeggen niets. Zeven dagen lang houden ze hun mond. Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand meeleeft.



## Zondag 17 juni: Eigen schuld?



Na zeven dagen doen de vrienden van Job hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklagt over wat er met hem gebeurt, vragen de vrienden of Job toch niet iets verkeerd heeft gedaan; want er moet toch een reden zijn.

## Zondag 24 juni: Samen sta je sterk

Er is een open luchtdienst samen met de jeugdleden van de muziekvereniging Ons Genoegen en er is ook een koor uit Wezep: de Kuriake singers. Het wordt een interactieve dienst. Er is dan geen kindernevendienst, maar er is wel oppas.

## Zondag 1 juli: Wat is er veranderd?

Job wordt weer een gezegend mens als eerst. Tegelijk kun je je afvragen wat er is veranderd door dit verhaal. Zou Job veranderd zijn? En zijn vrienden? En God?



## **Zondag 8 juli: afscheidsdienst van de kinderen die de basisschool gaan verlaten.**

Waar we het over gaan hebben blijft nog even een verrassing.

**Na de afscheidsdienst 8 juli heeft de kindernevendienst vakantie tot 31 augustus.**

### **Verjaardagen in juni/juli/augustus:**

Teije Bellert	9 juni	11 jaar
Floris van Werven	23 juni	1 jaar
Niels en Chris Fiets	25 juni	3 jaar
Anne Starink	9 juli	11 jaar
Elin Eekhuis	10 juli	6 jaar
Sarah Fiets	20 juli	6 jaar
Jet Starink	22 juli	6 jaar
Anna en Bente Mouw	3 augustus	7 jaar



Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! En heel veel plezier in de zomervakantie!

### **Doe-Club:**

Op vrijdag 25 mei is er houtbewerking voor groep 8.

Op vrijdag 15 juni is als afsluiting een vossenjacht georganiseerd en daarna een barbecue.!



Groetjes van Annet, Jolanda en Bernedine.



© LOOK&TV