

# JEUGDKRANT MEI 2018

## Verjaardagen

- Ben Winterman op 1 mei wordt hij 6 jaar
- Hugo Veldhoen op 8 mei wordt hij 8 jaar
- Thijmen Marsman op 9 mei wordt hij 12 jaar
- Nils Overvelde op 16 mei wordt hij 10 jaar



Allemaal een hele gezellige en fijne verjaardag gewenst!!

Van de kindernevendienst.

**Zondag 6 mei, er is geen kindernevendienst, maar er is wel oppas aanwezig.**

### **Genesis 8:1-14**



#### **Op de uitkijk**

Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.

### **Zondag 13 mei 2018 – Genesis 9:8-17**

#### **Dat beloof ik**

Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan; de aarde is weer droog. Dan doet God een belofte aan Noach: Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen denken we deze week na over beloftes.



### **Zondag 20 mei 2018 – Genesis 11:1-9**

**Dan is het Pinksteren, bij droog weer gaan we buiten allerlei leuke activiteiten doen, torentjes zoeken en misschien wel je eigen toren van Babel bouwen....**

## De wereld in

Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld moeten bewonen: op verschillende plekken, op verschillende manieren als een veelkleurige schepping.

We willen deze pinksterzondag stilstaan bij hoe mooi veelzijdig de mensheid kan zijn en dat je in die veelzijdigheid toch ook veel kunt delen.



## Zondag 27 mei – Johannes 3:1-16 Er is geen kindernevendienst, maar er is wel oppas aanwezig.



### Begrijp jij het?

In het verhaal van deze week komt de Farizeeër Nikodemus naar Jezus toe. Hij zegt: ‘Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is...’ Nikodemus is verder vooral benieuwd naar wat hij nog niet weet en niet begrijpt. En Jezus legt uit, als een joodse rabbi.

## Zondag 3 juni 2018 – Job 1

### Het verhaal van Job

Vanaf deze zondag reikt het oecumenisch leesrooster een serie verhalen over Job aan. Op deze eerste zondag lezen we het eerste hoofdstuk van het verhaal van Job, waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort.



Tot ziens in de kerk, groetjes van de kindernevendienst.

