

Jeugdkrant April 2018



Verjaardagen:

Julian Eekhuis 15 april wordt hij 12 jaar
Gijs Starink 26 april wordt hij 9 jaar
Jef van Vemde 27 april wordt hij 7 jaar (tegelijk met koning Willem Alexander!)
Mirte Overvelde 30 april wordt ze 12 jaar
Ben Winterman 1 mei wordt hij 6 jaar

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijn verjaardagsfeest toegewenst!

Van de kindernevendienst:

Even een korte terugblik op het paasproject:



'Ik zorg voor jou'



In de veertigdagentijd hebben we verhalen gelezen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we daarbij gekozen hebben is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen hebben we ontdekt dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

De 4 meiden hierboven hebben goede tips hoe je je thuis kunt voelen in de kerk...met de sloffen aan, dieren, prinsessen en ballet in de kerk en veel roze kleur? Ben dan trouwens ook wel benieuwd wat de jongens voor tips hebben?

Met palmpasen waren er weer veel mooie en lekkere palmpasenstokken te bewonderen . Eerst tijdens de kinderdienst in de kerk. Trouwens gefeliciteerd voor de 'paashaasjes' die de kerkquiz hebben gewonnen! En om 11.30 uur achter de ezel aan (met karretje dit jaar). De Graapendaelers zorgden wederom voor de muzikale omlijsting . Nogmaals bedankt hiervoor!



In de komende maand April beginnen we weer voor in de bijbel met de verhalen over de schepping en als thema "Zo begint het"

Zondag 8 april 2018 – Genesis 3:1-24 Ik zou zo graag...

Adam en Eva mogen van bijna alle bomen eten, behalve van die ene. Ze doen het toch... 'Ik was het niet, het was Eva', zegt Adam. 'Ik was het niet, het was de slang', zegt Eva. Maar dat verandert niets aan wat er gebeurd is. Wilt u aan de slag met het verhaal over de verschijning van Jezus aan zijn vrienden, Johannes 20:24-31, kijk dan op bladz.10.



Zondag 15 april 2018 – Genesis 4:1-16 Ik zie het aan je

De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.



Zondag 22 april 2018 – Johannes 10:11-16De goede herder

Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Een herder die alles voor zijn kudde over heeft. Zo zorgt Jezus voor mensen: Hij loopt niet weg voor dreiging en gevaar, maar blijft bij ze. Met de kinderen denken we aan de hand van dit verhaal na over trouw en zorgzaamheid.



Zondag 29 april 2018

Er is vandaag geen kindernevendienst maar een plusdienst en dat is een dienst die een beetje anders is als anders met als thema Koning.

Voor de kinderen is er iets te doen in de kerk.



Genesis 6:5-22 Verbonden

Vandaag gaat het over Noach, een mens die leeft in verbondenheid met God. Hij is een rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach om een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden bewaard.

Zondag 6 mei 2018 Er is geen kindernevendienst maar wel oppas aanwezig

Genesis 8:1-14 Op de uitkijk

Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt..



Tot ziens allemaal weer in de kerk of bij nacht zonder dak op 20 April.

Groetjes van Bernedine, Jolanda en Annet

