

Jeugdkrant februari 2018

Hallo jongens en meisjes!!

Wat een gezelligheid en creativiteit hebben we in januari weer van jullie gezien tijdens de Doe Club en de kindernevendiensten. Veel lachende gezichten, met elkaar samen zijn, jong en wat ouder. Prachtig om te zien. En we hebben nog maar 1 maand in het nieuwe jaar gehad.

We hopen dat jullie blijven komen. Ook in februari hebben we activiteiten voor jou georganiseerd. In deze jeugdkrant weer veel foto's van de Doe Club en je leest wat de Kindernevendienst gaat doen.

Heel veel leesplezier en tot ziens...

Groetjes, Adriette

Doe Club Houtavond

Vrijdag 19 januari was er een "houtavond" voor groep 6. Voor deze avond hebben wij hulp gekregen van Hans Posthumus, die met een erg leuk idee kwam voor de kinderen. Ze kregen allemaal een bouw pakket van hout die zij zelf in elkaar moesten zetten en lijmen. Ze zijn daar met z'n allen wel even zoet mee geweest. Het werd uiteindelijk een konijn, waar Hans zelf al een fitting met snoer aan had gemonteerd zodat het een lamp werd! Ook was er nog tijd om het konijn te verven, en zo ontstonden er 18 verschillende konijnen-lampen! Met wat drinken en een koekje hebben we de avond weer afgesloten en heeft iedereen genoten van deze avond! Onze dank gaat ook uit naar Freddo Zweers, die de fittingen met snoer heeft gesponsord!



Vrijdag 2 februari is een nieuwe Doe Club avond, de filmavond voor groep 6/7/8. Kom je ook?

Meer foto's op de achterkant van de jeugdkrant!

Van de kindernevendienst

Het is al weer de 2e maand van het jaar 2018; de maand februari.

In deze maand (op zondag 18 februari) begint de veertigdagentijd en lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema van de veertigdagentijd is: **IK ZORG VOOR JOU!!** In de kerk en tijdens de kindernevendienst ontdekken we dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen.

Bijvoorbeeld:

- Door met iemand te praten...
- Door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen...
- Of door iemand eten te geven...

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Zondag 4 februari – Marcus 1:29-39: "Beterschap!"

Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het 'goede nieuws' dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje 'beterschap'. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van.



Zondag 11 februari – Marcus 1:40-45: "Niet meer eenzaam"

Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuïnt het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.



Zondag 18 februari – Marcus 1:12-15: "Ik zorg voor jou"

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het thema 'Ik zorg voor jou'.



♪♪ Lang zullen ze leven in de gloria!! ♪

18 februari Demian Veldwijk 12 jaar

22 februari Zilver Zweers 5 jaar
Guus Klein Velderman 2 jaar



Van harte gefeliciteerd, een hele fijne dag voor jullie, geniet ervan!!!!

Zondag 25 februari – Marcus 9:2-10: “Ik praat met je”



In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.

Gedicht: “Wat een ezel!”

Soms ben ik wel zo’n ezel
dan lukt er niets, gaat alles fout
maar wat ben ik blij, Heer Jezus,
dat U ondanks dat toch van me houdt.



Soms ben ik wel zo’n ezel
koppig, dwars en dat is echt niet fijn
dan moet ik denken, Heer Jezus,
dat U als Koning toch op mijn rug wilt zijn.

U laat mij, al ben ik nog zo’n ezel, nooit alleen
en al stoot ik me tweemaal aan dezelfde steen:
U neemt mij steeds weer in genade aan
(zelfs na drie keer; het kraaien van een haan).

Foto's van de Doe Club Houtavond



Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **Doe Club:** Mireille Kamphuis, doe-club@hotmail.com; **KND:** Bernedine Gronert, c.gronert@chello.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl