

Jeugdkrant januari 2018

Hallo jongens en meisjes!!

Hebben jullie genoten van de kerstvakantie en het vuurwerk? Of vind je dat knallen maar niets en zat je binnen met een lekkere oliebol?

Ik wens jullie een ongelooflijk goed 2018 toe. Vol leuke verrassingen, gezelligheid, blije momenten en alles wat goed is. En als er verdrietige dingen gebeuren in je leven, dan hoop ik dat je elkaar een beetje helpt. Kijk allemaal goed om je heen tijdens een schooldag, de Doe Club avond of de Kindernevendienst en zorg voor de ander die verdrietig is. Dan zijn de activiteiten niet alleen gezellig, maar ook wonderlijk bijzonder. Een beetje hemel op aarde. Ik hoop dat we veel hemelse momenten hebben dit jaar!!

Groetjes, Adriette

Nieuws van de Doe Club

Op vrijdagavond 1 december hebben we genoten van een sportieve avond. We begonnen met een apenkooi waarbij steeds een tikker werd aangewezen die alle apen aan de kant moest krijgen. Na een korte pauze met iets te eten en drinken hebben we nog trefbal gedaan! Het was weer een geslaagde avond. We bedanken Weslie voor zijn sportieve hulp deze avond.

De volgende 'hout-avond' staat gepland op vrijdag 19 januari en is alleen voor de kinderen uit groep 6.



Van de kindernevendienst

Hopelijk hebben jullie een fijne welverdiende kerstvakantie gehad? Niet te veel oliebolletjes gegeten? We wensen jullie een liefdevol, gezond en gelukkig 2018 toe!

Wat hebben wij genoten van het kerstspel. Jullie hebben er samen weer iets moois van gemaakt zoals je op de foto kunt zien... Dank jullie wel daarvoor! We zagen verschillende tradities met kerst over de wereld van: Duitsland, India, Ethiopië en Mexico naar Betlehem.



Dit is dan ook een mooi bruggetje naar het thema van de KND in januari:

"Bij jou in de buurt in Terwolde"

Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je verschillende soorten nieuws. Er is nieuws van ver weg: over presidenten en regeringsleiders, over oorlog en vrede, over het klimaat, rijkdom en armoede. Maar er is vaak ook aandacht voor nieuws van dichterbij. Over een school in Nederland waar iets bijzonders gebeurt, een kind in Nederland dat iets bijzonders meemaakt. Is dat dan net zo belangrijk als dat 'grote' wereldnieuws? Het is op een andere manier belangrijk. Omdat het dichterbij is, heeft het je soms meer te zeggen dan dingen die heel ver weg gebeuren. (Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen, maar minstens zozeer voor volwassenen.)

In deze weken lezen we in de kerk uit het evangelie van Marcus. Hij vertelt een bijzonder verhaal. Marcus beschrijft hoe Jezus langsgaat bij heel gewone mensen op heel gewone plaatsen. Het is lokaal nieuws uit de omgeving van Galilea. Maar tegelijk is het wereldnieuws. Want dit bijzondere verhaal laat zien hoe God dichtbij de mensen komt. Hij komt ook bij jou in de buurt.

♪ Hieperdepieperdepiep HOERA HOERA!! ♪

- 1 januari Nils Bellert 7 jaar
- 2 januari Frey Zweers 11 jaar
- 7 januari Maren Marsman 7 jaar
Bente Marsman 7 jaar
- 30 januari Dieke Winterman 3 jaar



Van harte gefeliciteerd, een hele fijne dag voor jullie, geniet ervan!!!!

Met de verhalen van deze periode nemen we je even mee naar het land van Jezus. Het is een land waar sommige dingen heel anders zijn dan bij ons. Maar dat geeft niet. Want het verhaal van Jezus is niet opgehouden bij het meer van Galilea; het gaat nog altijd door, op allemaal heel gewone plaatsen in de hele wereld. Ik wens jullie weer veel inspiratie rondom deze verhalen!

Zondag 14 januari – Johannes 2:1-11 "Waar komt dit vandaan?"

De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonder teken van Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent...?



Zondag 21 januari – Marcus 1:14-20 "Waar gaat dit naartoe?"

Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.



Zondag 28 januari – Er is geen KND, wel oppas aanwezig.

Zondag 4 febr 2018 – Marcus 1:29-39 "Beterschap!"

Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het 'goede nieuws' dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje 'beterschap'. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!



WOORDZOEKER WINTER

Zoek de woorden en streep ze door.



T S B N E S T A A H C S D N
 L H J O K D L W K O U D E Y
 S A C I E E I N U J J D K L
 T T A O Z R D E V E N M O R
 R J S J T G E K H A E O M Y
 O E I R S N E N B D K N N T
 O Y B T O R E R K R A R S D
 I R T M S W E D U O T L L L
 E K E T E T K U E W O R G P
 N T M T N C Z O A T S L L M
 M I R I N Q E N O M S L K Z
 S K W E W I T D M R T F E L
 T S J Q N E W L X B U N L E
 Q W P G N S B P B N M D L E

winter koud sneeuw ijs ijzel strooien kerstmis	wanten sjaal winterbanden gladheid zuurkool december slee	schaatsen muts ski
--	---	--------------------------



Jeugdoudlerling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **Doe Club:** Mireille Kamphuis, doe-club@hotmail.com; **KND:** Bernedine Gronert, c.gronert@chello.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl