

Jeugdkrant juni 2017

Hé jongens en meisjes!!

Lekker hè dat warme weer. Buiten spelen, lekker sporten, in het zwembad afkoelen, nog lang licht. Jammer dat je 's avonds dan weer naar bed moet!!

Ik krijg al helemaal zin in de zomer, jullie ook??

Maar ja, de hele maand juni is het echt nog naar school.

En gelukkig is er ook nog kindernevendienst de komende maand. Vergeten de Doe Club'ers de avond op vrijdag 2 juni niet?? Gezellig als het volle bak is.

Ik heb er op de achterkant van de jeugdkrant nog een puzzel bij gedaan.

Mocht je je vervelen, dan kun je daarmee aan de slag.

Groetjes, Adriette



De kindernevendienst vanaf de zomervakantie

We willen als kindernevendienstcommissie even melden dat we helaas geen positieve reacties hebben gekregen om ons te komen helpen met de kindernevendienst na de zomervakantie.

Omdat Bianca en Miranda stoppen hebben we nu nog drie leidsters over die volgend jaar kindernevendienst gaan regelen: Jolanda van de Scheer, Annet Overvelde en Bernedine Gronert.

De plek van Annet Overvelde bij de oppasdienst wordt ingevuld door Wendy Gerrits.

We hebben met Betsy Nobel overlegd dat we na de zomervakantie doorgaan met de kindernevendienst zoals we gewend zijn, maar dat er niet alle zondagen meer kindernevendienst is. Er zijn een aantal speciale diensten waarbij de kinderen gewoon in de kerk kunnen blijven om samen met de gemeente de kerkdienst bij te wonen. Er is wel altijd oppas aanwezig.

Verder zullen we bijvoorbeeld nog een beroep doen op ouders om ons af en toe te helpen, zoals met het kerstspel.

Zo kan het werk van de kindernevendienst toch doorgaan. We hopen natuurlijk nog steeds dat iemand zich geroepen vindt om ons team te komen versterken.



Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

Van de kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,

Beginnen jullie al weer zin te krijgen in de zomervakantie? Nog een paar weken en dan is het weer zover!

Eerst vieren we **Pinksteren**. Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de Heilige Geest. De Geest is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je kracht geeft om te leven zoals Jezus. Heilig betekent "heel maken". Als je leeft als Jezus, help je mensen die vast zitten en niet verder kunnen. Je helpt ze om weer "heel", weer beter te worden.

En de zaterdag voor Pinksteren, op 3 juni, is er weer een rommelmarkt bij Kloosterboer in de wei. Misschien ben je er wel eens eerder geweest en heb je al eens iets gekocht of heb je geholpen. Het is altijd erg leuk en gezellig om te zien wat er allemaal te koop is. Er is altijd veel speelgoed en er zijn heel veel leuke kinderboeken te koop voor een prikkie. Kom je ook?

Op zondag 18 juni is het **vaderdag**. Dan vieren we een speciale dienst samen met de gemeente in de kerk.

En op 2 juli nemen we **afscheid** van de kindernevendienstkinderen uit groep 8. Dat zijn Marjolein, Mels, Nikki, Jesse, Britt en Marit. Daarna heeft de kindernevendienst zomervakantie.

Pinksteren, 4 juni - Handelingen 2:1-11: "Ik versta je"

De heilige Geest laat ons verstaanbaar spreken én goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Dat gaat veel verder dan spreken in taal. Elkaar begrijpen wil zeggen dat je geraakt wordt door wat een ander je vertelt.



Zondag 11 juni 2017 - Johannes 3:1-15: "Windkracht"

Vorige week vierden we Pinksteren, het feest van de Geest. Deze week gaat het verder. Die Geest brengt je in beweging en maakt een ander mens van je. Bijna alsof je opnieuw geboren wordt. Jezus praat hierover met Nikodemus, een farizeeër. Nikodemus ontdekt wat de kracht van de Geest is. In zijn voetspoor laten wij ons ook meevoeren op de wind.



♪♪ Lang zullen ze leven in de gloria: HOERA!! ♪

9 juni	Teije Bellert	10 jaar
18 juni	Mels van de Pol	12 jaar
25 juni	Niels Fiets	2 jaar
	Chris Fiets	2 jaar



Jongens, allemaal een hele fijne verjaardag gewenst. Gefeliciteerd!!!

Zondag 18 juni 2017 - Lucas 16:19-31: "Ik heb je nodig"



Deze week gaat het over de rijke man die alles heeft. Voor hem lijkt de arme bedelaar Lazarus bij de poort niet te bestaan. Maar op een dag zijn de rollen omgekeerd, zo vertelt het verhaal. De arme Lazarus krijgt de hemel die hij nooit gehad heeft en de rijke moet pijn lijden. Wie heb jij nodig? En wie heeft jou nodig?

Zondag 25 juni 2017 - Matteüs 10:26-33: "Schreeuw het van de daken!"

"Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht..." Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen waar je in gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen wij ook vandaag als we samenkomen in de kerk. We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God van mensen houdt.



Zondag 2 juli 2017 - Lucas 15:1-10: "Ik heb je gevonden!"



Jezus eet met foute bankiers: alle tollenaars en zondaars komen naar hem toe. De farizeeën en schriftgeleerden spreken er schande van. Als Jezus dat merkt, maakt hij hen duidelijk waarom hij dit doet. Een herder is er niet alleen voor die 99 schapen die keurig in de stal staan: juist dat ene verdwaalde schaap moet gezocht en gevonden worden.

Heel veel leerzame, leuke, vrolijke en gezellige momenten gaan we met elkaar hebben, we hopen je te zien!!

Groetjes van de kindernevendienst

ONDER
PINKSTERDAG
PLOTSSELING
SAMEN
SPOTTEND
SPREKEN
TAAAL
TEVEEL
TONGEN
VERBAASD
VERDELDEN
VERTOONDEN
VERVULD
VERWONDERING
VOLKEN
VROME
VULDE
VUUR
WERDEN
WINDVLAAG
WOONACHTIG
ZICHELZ
ZOETE

AANBRAK
ALLEMAAL
ANDEREN
BEGONNEN
BIJEN
BUITEN
DADEN
EIGEN
GALILEEERS
GEEST
GELUID
GEWELDIGE
GODS
GROTE
HEILIGE
HELE
HEMEL
HUIS
IEDER
JERUZALEM
JODEN
MANNEN
MENIGTE

Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13



Jeugdoudering: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bel-
lert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wes-
wen@solcon.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl