



# Jeugdkrant Pasen 2017

Wat een wonderlijke boodschap: 'Jezus leeft'. Opstaan uit de dood. Niet te begrijpen toch?? Kan het daarom wel waar zijn? Wij geloven liever wat we kunnen begrijpen.

Toch zijn veel jongeren gepakt door deze boodschap: 'Jezus leeft'. Internet staat er vol van. Over de hele wereld delen jongeren deze boodschap met elkaar. Met liedjes, teksten, verhalen, afbeeldingen. Jezus leeft doordat deze boodschappen gedeeld worden. Kijk zelf maar!! Groetjes, Adriëtte

## Paaskaars

Wanneer vele paaskaarsjes branden,  
is dat een prachtig gezicht.  
Want dan zie je iedereen,  
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf,  
zo moest het altijd zijn:  
Een zee van licht waar je ook gaat,  
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,  
op school, op elk plein.  
In alle steden, klein en groot,  
Zou het dan vrede zijn!

De grote vraag dus, waar het om gaat,  
ontwijken heeft geen zin,  
hoe krijgen we dit zuivere licht,  
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,  
naar mensen groot en klein.  
Hoe wandelt het de huizen in,  
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,  
en heb mijn antwoord klaar,  
Het licht komt er door jou en mij,  
wij zijn die wandelaar.

De Paaskaars brandt,  
Het licht van Pasen  
schijnt.  
Het is aan ons te  
zorgen dat,  
Dit licht nooit meer  
verdwijnt.



## Van de kindernevendienst

Aan het begin van deze maand zijn we nog aan het aftellen naar Pasen. Dit noemen we de veertigdagentijd. Deze periode is de vorige maand al begonnen.

### 2 april 2017 lezen we uit Johannes 8:46-59 Sterker dan de dood

Tegen de dood kan niemand op. En toch... Jezus gelooft dat er iets is dat sterker is dan de dood. Het woord van God blijft bestaan. 'Wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit zien.' De mensen die het horen, kunnen zich er niets bij voorstellen.

**9 April 2017 vieren we Palmzondag.** Deze dienst zal een kinderdienst zijn, dus jullie mogen gezellig in de kerk blijven. Er is wel oppas voor de kleinste kinderen. Tijdens deze dienst zal er mooie muziek zijn en mogen jullie allemaal een mooi versierde Palmzondagstok meenemen naar de kerk. We vinden het erg gezellig als jullie erbij zijn. En na de dienst lopen we onder begeleiding van 'De Graapendaelers' en met een ezeltje een rondje door het dorp.



### 16 April is het Pasen we lezen dan Marcus 16:1-7. Hij is niet hier

Het is vandaag Pasen! Als de zon op komt, zien de vrouwen iets dat bijna niet voor te stellen is. Het graf is leeg, omdat Jezus is opgewekt. 'Hij is niet hier', zegt een in het wit geklede jongeman. 'Hij gaat jullie voor naar Galilea.'

### Zondag 23 April lezen we uit Johannes 20:19-31

#### Ik geef het je mee

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Niet om te vertellen wat er met hem gebeurd is, maar om hen iets mee te geven: 'Ik wens jullie vrede!' Tomas is er niet bij en hij gelooft er niets van.



### Zondag 30 april lezen we Johannes 10:11-16 Ik ben er voor jou

Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Er is een verschil tussen een echte herder en iemand die zomaar een beetje op de schapen past. Als er gevaar dreigt, laat de 'huurling' zijn schapen in de steek. De goede herder blijft bij zijn schapen, hij laat ze nooit alleen. Hij hoort bij ze.

Hopelijk zien we jullie in de kindernevendienst en zeker ook bij de Palmzondagsoptocht en vergeet je Palmzondagstok niet!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst



Er zijn er veel jarig HOERA HOERA!!! Van harte gefeliciteerd.

15 april	Julian Eekhuis	11 jaar
26 april	Gijs Starink	8 jaar
27 april	Jef van Vemde	6 jaar
30 april	Mirthe Overvelde	11 jaar
1 mei	Ben Winterman	5 jaar



Een geweldige mooie verjaardag wensen wij jullie toe!!!



Langs welke weg loopt Maria naar het graf van Jezus?  
Schrijf de letters op die je tegen komt op de goede weg.  
Zoek 10 woorden die horen bij het Paasverhaal.  
De letters staan op de doodlopende weggetjes.



www.bijbelidee.nl

**Jeugdoudering:** Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Belert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, weswen@solcon.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl