

Jeugdkrant maart 2017

Dag jongens en meisjes,
Het voorjaar komt eraan!!!! De vogels beginnen te fluiten, de krokussen laten hun mooie kleuren zien. En heb jij al een lammetje in de wei gezien. Nu we vakantie hebben, kunnen we lekker buiten genieten. Tenminste als de regen ophoudt.

De lente is ook de tijd dat het weer Pasen gaat worden. Een mooi feest vind ik altijd. Bij de kindernevendienst kun je meeleven naar het Paasfeest. Met verhalen van Jezus. Hoop je daar te zien!!

Groetjes, Adriëtte



Gebed: 'Wij zijn allemaal anders'

Lieve God,

Soms stel ik mij voor hoe het zou zijn
Als U alle mensen hetzelfde had geschapen

Allemaal even mooi
Allemaal even slim
Allemaal even lief
Als iedereen uit hetzelfde land kwam
Dezelfde taal sprak
Dezelfde kleren mooi vond
Hetzelfde eten at
Dezelfde boeken las
Dezelfde liedjes zong

Dan zou de juffrouw voor de klas
Moet weten wie wie was
Want iedereen zag er hetzelfde uit
en deed hetzelfde
en zei hetzelfde
en wilde later hetzelfde worden:
juf, net als de juf.

Wat zou dat saai zijn!
Lieve God,
Heel erg bedankt dat iedereen anders is.

**Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders,
jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nu eenmaal zo.
Iedereen is anders OKIDO!**

Van de kindernevendienst

Hallo allemaal,

Het is al weer maart, dat is de maand dat de lente begint, maar ook de maand dat de veertigdagentijd begint. De veertigdagentijd is de tijd die vooraf gaat aan Pasen.

'Geloof in het leven' is het thema van de Veertigdagentijd. De verhalen van deze periode gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken.

Bij de verhalen van deze periode is een grote poster getekend, waarop een opkomende zon te zien is. Op de zon wordt elke week een nieuw verhaal toegevoegd, dit gebeurt vóór in de kerk. Het zijn verhalen waarin het licht van Pasen al te zien is. De toekomst straalt ons tegemoet.

Tijdens de kindernevendienst gaan we verder praten en knutselen over het onderwerp van die zondag.

Zondag 5 maart 2017 – Matteüs 4:1-11 'Waar leef je van?'



Veertig dagen en veertig nachten is Jezus in de woestijn. Jezus wordt op de proef gesteld. Gebruikt hij zijn gaven om brood voor zichzelf te maken? Nee. Jezus gelooft niet in machtsvertoon. Hij gelooft in het leven, zoals God dat over hem uitroept.

Zondag 12 maart 2017 – Matteüs 15:21-28 'Met wie leef je?'

Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het gaat ook over een vrouw. Zij laat zich niet uit het veld slaan door Jezus' opmerking dat je het brood van de kinderen niet aan de honden geeft. Want de honden eten de kruimels die onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje genoeg.



Zondag 19 maart 2017 – Lucas 11:14-28 'Levende woorden'

Jezus geneest een man die niet kan praten. Een grote mensenmenigte is er bij als het gebeurt. De meesten van hen zijn verbaasd. Maar er zijn een paar mensen die denken dat het niet goed kan zijn.



Wat zijn er veel jarig in maart!! Van harte gefeliciteerd.

- | | | |
|----------|---------------------------|---------|
| 10 maart | Thijs Mouw | 8 jaar |
| | Rens Willemsen | 1 jaar |
| 14 maart | Joris Veldhoen | 5 jaar |
| 23 maart | Jurre Wolff van Wulfing | 8 jaar |
| 28 maart | Hanneke Wolff van Wulfing | 10 jaar |



Wij wensen jullie een geweldige verjaardag!!!

De Doe Club in maart.....

Gelukkig, in maart is er 2 keer Doe Club. Jij komt toch ook?

- Op 10 maart gaan we bakken en koken
- Op 24 maart zijn we lekker creatief bezig

Wat we gaan doen? Dat verklappen we natuurlijk niet.

Zorg maar dat je erbij bent.



Je bent van harte welkom

- als je in groep 6, 7 of 8 zit;
- van 19.00 uur tot 20.00 uur;
- in het Dorpshuis (Multifunctionele Accommodatie MFA).

Groetjes van Wendy en Weslie

... Vervolg van de Kindernevendienst

Zondag 26 maart 2017 - Johannes 6:1-15 'Meer dan genoeg'

Het Bijbelverhaal van vandaag gaat over vertrouwen.

Vertrouwen dat er genoeg is, dat je maar je hand hoeft op te houden en dat je dan ontvangt. Geef ons heden ons dagelijks brood' - dat gebed wordt in dit verhaal verhoord.



Tot ziens, bij de Kindernevendienst.

Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst

Woordzoeker

Zoek de woorden en streep ze door!

S I N S E C T E N K K B M T
R N E I E O R G I N E O R G
E V O G E L S K O L Q B L G
D M O T M N K P T S E A R Q
N E V O E E P E E H M E M J
I I T P R E B J I M C W G L
L T L D N J T L E E A U K T
V U R M E S A T O N R I L L
T I U A E T J A D E K E L J
L Y U N A E N E R K M I N Q
T B T D S M L E E U R E J D
Z X A Z V E X R L P P P N W
D R N L N T S Z A G R S R B

lente
voorjaar
kikkerdril
bloemen
vogels
maart
april
mei

vlinders
groeien
kikkers
lammetjes
rups
wandelen
insecten
geel

tulpen
nestjes
eieren
knoppen
lucht
natuur
groen

Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl