

Jeugdkrant november 2016

Dag jongens en meisjes,

Vroeg donker hè! Brrr, niets aan. En vandaag was het extra vroeg donker omdat de klok een uur achteruitging. Ik hou eigenlijk meer van het licht, omdat ik dan langer buiten kan zijn. Elk jaar moet ik wennen aan de donkere avonden. Gelukkig verschijnen er dan steeds meer kleine lichtjes in de straten. En aan het eind van deze maand is het alweer 1e advent, het begin van de uitkijk naar kerst. Kijk je met mee naar alle lichtjes die steeds meer gaan schijnen? Samen verlangen naar Kerst.

Een hele fijne maand toegewenst! Groetjes, Adriëtte

Sportief begin nieuw seizoen DoeClub!

Vrijdagavond 28 oktober was de eerste DoeClub avond van het nieuwe seizoen een feit. Om 19.00 uur mochten de jongens en meiden zich melden in de pittoreske gymzaal in hartje Nijbroek. Aan enthousiasme en decibellen deze avond geen gebrek. 24 jongens en meiden zetten hun sportiefste beentje voor en waren vol energie en enthousiasme aan het sporten, met en tegen elkaar.

De groep van 24 werd verdeeld in 4 groepen van zes die deze avond als team de sportieve strijd aangingen met elkaar. Als eerste deden ze als warming up een tandem tikspel. Als duo moesten de teamleden in 1 minuut zoveel mogelijk kinderen van de andere groep tikken, maar de sleutel tot succes ligt in teamwork, want als de duo's niet goed samenwerkten was alle moeite voor niets. Alle getikte kinderen waren dan weer 'bevrijd' en moesten opnieuw getikt worden.

Deze warming up werd opgevolgd door een sprintestafette. Elke jongen of meisje uit een van de vier teams had een nummer (1 t/m 6) op het centrale teken renden deze nummers naar het midden waar 3 kegels klaarstonden. Elke ronde dus een afvaller tot er een winnend team overbleef. Het fanatisme van de kinderen in de afvaltestafette race was fantastisch.

Na twee ronden was het tijd voor het favoriete potje trefbal waarbij 2 teams van elk 12 kinderen met elkaar meerdere potjes trefbal speelden tot het jammer genoeg al weer 20.00 uur was en de ouders van deze sportieve kinderen klaar stonden om ze op te halen. Voordat de kinderen naar huis gingen kregen ze natuurlijk eerst nog een glaasje limonade en een klein zakje snoep, na al die inspanningen van het afgelopen uur was dit dan ook een welkome afsluiting. Een geslaagde aftrap van ongetwijfeld weer een supergaaf, gezellig en leuk seizoen van de DoeClub.

.... Vervolg op pagina 3

Van de Kindernevendienst

Aan het eind van de maand november gaan we al weer aftellen naar Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Het is dan de eerste advent. Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent **Advent: God komt naar ons toe**. Maar eerst lezen we nog verder uit Genesis. En tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) gedenken we iedereen die het afgelopen jaar overleden is.

Zondag 6 nov 2016 - Genesis 41:37-46 "Ik vertrouw je"



Vertrouwen is een groot goed. Wanneer weet je dat je op iemand kunt bouwen? Hoe kun je zeker weten dat iemand het goede zal doen? In dit verhaal komt God eraan te pas. Hij staat aan de basis van het vertrouwen dat de farao in Jozef heeft. Daarmee wordt het ver-

trouwen op Jozef tot een vertrouwen op God. En dat vertrouwen wordt niet beschaamd.

Zondag 13 nov 2016 - Genesis 45:1-15 "Samen verder"

Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. In het verhaal van deze week blijkt hoe sterk de broederschap is. De familie Israël hoort bij elkaar, ondanks de enorme spanningen die er zijn. Jozef en zijn broers wonen uiteindelijk allemaal in Egypte; deze familiegeschiedenis loopt niet dood, maar heeft nog een hele weg te gaan.



Zondag 20 nov 2016 - Genesis 50:22-26 "Een einde dat geen einde is"

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we over de dood van Jozef. Als hij oud is, neemt hij afscheid van zijn familie. Maar toch is het niet helemaal een afscheid. Hij laat zijn broers beloven dat ze zijn lichaam mee zullen nemen als ze uit Egypte weg trekken. Want zelfs in de dood blijft Jozef bij zijn familie horen; als hun weg verder gaat, zal hij nog mee gaan.

Zondag 27 nov 2016 - Jesaja 2:1-5 "Vrede"



Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen, mensen zullen leven in het licht van de Heer. Zijn visioen kan ook in onze tijd hoop geven. In een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn.

♪ ♪ Er zijn er 3 jarig, hoera, hoera!! ♪ Hieperdepieperdepiep HOERA ♪

7 november Lyke Bellert 9 jaar
Milou Gerrits 4 jaar



28 november Jesper Veldhoen 2 jaar

Allemaal een ontzettend gezellig verjaardag gewenst!

Gedicht 1e advent: Kaarsje van geluk



"Vandaag steek ik een kaarsje aan,
het kaarsje van geluk:
Geluk voor alle mensen,
voor arme kinderen op de straat,
en bange mensen in de hoek,
voor mensen die honger hebben,
in landen vol oorlog en geweld.
Kaarsje, kaarsje van geluk,
breng de warmte van je vlam,
bij alle mensen thuis, ja overal,
en geef hen het grote geluk
van te houden van elkaar."

....Vervolg Doe Club pagina 1

Was je vrijdag verhinderd, heb je je nog niet opgegeven maar wil je graag meedoen dit seizoen? Dat kan nog: Stuur ons een mailtje met je gegevens en je bent verzekerd van deelname aan de volgende avonden. **Vrijdagavond 11 november** is de volgende avond gepland. Dan gaan de kinderen als ware masterchefs met elkaar aan de slag en gaan ze iets lekkers **bakken of koken**. **Vrijdag 25 november** is er een avondje **creatief** voor de kinderen en dan gaat de DoeClub in 2017 verder. We starten vrijdag 13 januari 2017 en bouwen deze avond de kerk om tot heuse bioscoop.

Tot slot nog een **oproep**, wij zoeken nog een creatieve en vooral ook handige vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw die samen met ons dit seizoen de **houtbewerkingsavonden** kan organiseren. Vind jij het leuk om te klussen en wil jij je kennis overbrengen op de jeugd uit Terwolde? Stuur dan een mail naar ons. Het gaat om maximaal 3 avonden in 2017 (2 keer in februari en 1 keer in april). Tot 11 november bij de volgende activiteit van de DoeClub. Groetjes Wendy en Weslie (wesenwen@solcon.nl)

Puzzel: Zoek de 10 verschillen op deze herfst zoekplaat. Succes!!

PLS!!



Jeugdoudering: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl