

Jeugdkrant september 2016

Oppas tijdens kerkdienst

Zin om zondagochtend naar de kerk te gaan, maar lastig omdat je kleine kinderen hebt? Geen probleem! Elke zondagmorgen is er oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij zitten in de aanbouw rechts van de kerk aan de Dorpsstraat. Voorafgaand aan de kerkdienst kun je de kinderen daar brengen. We hebben allerlei speelgoed, boekjes en kleurplaten, dus de kinderen vermaken zich wel. Ook voor opa's en oma's die kleine kinderen te logeren hebben een mooie manier om naar de kerk te kunnen komen. Voel je welkom!

"Ik ga op reis, en ik neem mee...."

Hoe vaak heb jij dat spelletje gespeeld? Elke keer wordt de rij met dingen langer, elke keer moet je meer onthouden. Iedere speler van het spel bedenkt weer iets anders om mee te nemen. Samen ga je goed voorbereid op reis.

In de kerk is het komende seizoen het thema "Wij maken een reis naar de toekomst". Hoe zie jij jouw toekomst? Wie zijn erbij? Ouders, broer of zus, vrienden, sportkameraden, God, Jezus? Wat doe je en wie wil je zijn?

Op **zondag 18 september** ontmoeten jong en oud elkaar in de kerk van Terwolde- De Vecht om de reis naar de toekomst te beginnen. Wij zijn heel benieuwd naar jouw toekomstideeën. Na afloop zijn er allemaal lekkere hapjes. En je mag zelf ook iets lekker meenemen, als je daar zin in hebt. Kom de 18e om 10.00 uur naar de kerk en beleef het mee. Hoop je te zien!

DOE CLUB seizoen 2016/2017

Hoi jongens en meiden van de DoeClub. De school is weer begonnen en dus gaat ook een nieuw seizoen van de DoeClub van start. Ook dit jaar worden er een aantal avonden georganiseerd voor jullie waarin we met elkaar gaan knutselen, timmeren, zagen, bakken en koken, film kijken in de kerk en nog veel meer.

Binnenkort krijgen jullie via de school de informatie hierover en het aanmeldformulier. Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.

In de laatste Jeugdkrant hebben wij jullie laten nagenieten van de geslaagde bbq en vossenjacht en hebben wij de opdracht van de Vossenjacht aan jullie voorgelegd.

Op de achterkant de antwoorden van de opdrachten van de Vossenjacht.

Van de kindernevendienst

De vakantie is jammer genoeg voorbij en de school weer begonnen. En ook de kindernevendienst is weer begonnen. De komende periode lezen we verhalen waarin mensen gevonden worden, door elkaar of door God.

In de Bijbel wordt verteld dat mensen niet hoeven te zoeken naar God. Want God gaat op zoek naar mensen. Als een herder niet rust voordat hij zijn verloren schaap weer gevonden heeft, zo is God gehecht aan mensen. Hij heeft hen al gevonden voordat ze ergens naar op zoek zijn.



Ik zoek je op
Als je loopt te stralen en vol energie bent,
je blijft maar herhalen waarom je zo blij bent,
vergeet ik je niet.
Ik zoek je op en dan lachen we samen,
we zingen van dingen die niemand nog ziet.

Als je niet kunt zeggen waarom je zo stil bent,
niet uit durft te leggen waarom je alleen bent,
vergeet ik je niet.
Ik zoek je op en dan delen we even
je zorgen voor morgen, je pijn, je verdriet.

Op gewone dagen waarop je jezelf bent,
niet echt loopt te klagen, niet heel enthousiast bent,
vergeet ik je niet.
Ik zoek je op en ik zal bij je blijven,
je bent niet alleen meer, want ik ben je vriend.

ik zoek jou!

We zien je graag bij de KND!

♪ Er zijn er 3 jarig ♪ Hieperdepieperdepiep HOERA ♪

5 september Suus Eekhuis 2 jaar

15 september Lieve Zweers 5 jaar

22 september Sophie van der Scheer 8 jaar

Meiden, van harte gefeliciteerd. Een hele gezellige verjaardag gewenst.



Doolhof. Zorg dat Jezus bij de kruiken met water komt, zodat hij het water in wijn kan veranderen.



Stamig Ster, Copyright © 1994

1: Rebus -> Daar komt de aap uit de mouw



P=D, -D +T -N -SCH, R=P +T P=D, -T T=M

Vraag 2: De vader van Donald heeft 3 zonen, Kwik, Kwek en ? -> Donald

Vraag 3: Hoeveel zand zit er in een kuil van 6 meter lang, 2 meter breed en 3 meter diep? -> Niks, want je hebt 'm uitgegraven.

Vraag 4: Hoeveel maanden zijn er met 28 dagen? -> 12 maanden

Vraag 5: Je rijdt een bus van Apeldoorn naar Deventer. Bij de eerste halte stappen er 33 mensen in. Bij de tweede halte stappen er nog eens 7 mensen in, en stappen er 11 passagiers uit. Bij de derde halte stappen er 5 passagiers uit en stappen er 2 in. Na een uur arriveert de bus in Deventer. Hoe heet de chauffeur van de bus? -> jij bent de chauffeur

Vraag 6: Als je de letters van deze plaats in India anders gebruikt krijg je iets dat onmisbaar is bij een bbq: Gherumbar -> hamburger

Vraag 7: Los de puzzel hiernaast op -> 14
(Appel = 10; Banaan 1 (elke banaan tel je als 1, niet de tros als 1); Kokosnoot 2 (halve kokosnoot dus 1))

Vraag 8: (LETTER r) Hoe schrijf je 2016 in Romeinse cijfers -> MMXVI

M = 1000 D = 500 C = 100 L = 50
X = 10 V = 5 I = 1

Vraag 9: Jantje is 8 jaar oud, zijn zusje is half zo oud als Jantje, hou oud is het zusje van Jantje als hij 20 is? -> 16 jaar

Vraag 10: De klinkers ontbreken wat is het beroep van deze man? -> makelaar



Vraag 11: Los de puzzel op -> september, pantoffel, regisseur, president

Bij elk woord ontbreken de eerste twee en laatste twee letters. Het is aan jou om de woorden te reconstrueren met behulp van de omschrijvingen.

	P	T	E	M	B			maand
	N	T	O	F	F			soort schoen
	G	I	S	S	E			beroep
	E	S	I	D	E			een persoon die regeert

Jeugdoudering: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; KND: Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; Doe Club: Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; Jeugdkrant: Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl