

Jeugdkrant februari 2016

Dag allemaal!!!

De kortste maand van het jaar, februari!! Maar dit jaar toch wat langer dan anders, want het is een schrikkeljaar. Zouden we nog kunnen schaatsen? Een sneeuwballengevecht houden? Over gladde wegen naar school fietsen? Het lijkt er niet op..., maar wie zal het zeggen? In de toekomst kijken kunnen we niet, wel genieten van alle dagen dat we kunnen spelen, leren, ontdekken en vrolijk zijn. Ik wens je een vrolijk februari!

Groetjes, Adriëtte

Een gebed om de dag mee te beginnen

God,

Elke dag ben ik blij dat ik leven mag.
Help mij anderen te helpen,
geef mij een aandachtig hart.
Ook vandaag wil ik meebouwen
aan een betere wereld
waarin iedereen gelukkig is.
Laat mij niemand pijn doen,
niemand uitsluiten,
niemand eenzaam maken.
Ik wil goed zijn voor elke mens.



Maak van deze dag een prachtig dag

Agenda



Zondag 7 feb	KND	10.00 uur 'Geloof jij het?'
Vrijdag 12 feb	Doe Club	18.45 uur Avondje hout voor groep 8
Zondag 14 feb	KND	10.00 uur 'Wie roept je?'
Zondag 21 feb	KND	10.00 uur 'Groter dan jij'
Zondag 28 feb	KND	10.00 uur 'Een nieuwe kans'

Van de kindernevendienst



In februari start de 40-dagentijd en gaan we "stap voor stap" op weg naar Pasen. "Stap voor stap" is ook de naam van het project waar we mee werken tijdens de 40 dagen voor Pasen. Het project neemt ons mee op een reis die start in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge bergen en door diepe dalen. Onderweg wordt het donker maar zien we ook lichtpuntjes die de weg naar Pasen wijzen. Het is een reis die ons laat zien dat er een God is die altijd met je meegaat.

7 februari: Geloof jij het?

Vandaag lezen we over Jezus die aan boord gaat bij een stel vissers. De vissers vangen ongelofelijk veel vis na een goede tip van Jezus.

14 februari (eerste zondag 40-dagentijd): Wie roept je?

Op deze zondag lezen we over Jezus die wordt geroepen in de woestijn door de duivel. Maar Jezus luistert alleen naar de stem van God. Onderweg naar Pasen vragen wij ook af: "Wie roept ons?".



21 februari (tweede zondag in de 40-dagentijd): "Groter dan jij"

De leerlingen gaan met Jezus de berg op. Daar gebeurt iets waardoor de leerlingen ontdekken dat altijd iets of iemand groter is dan zichzelf.

28 februari (derde zondag in de 40-dagentijd): "Een nieuwe kans"



Een verhaal over een vijgenboom die maar geen vruchten geeft. Toch moet je geduld hebben, net als God geduld heeft met mensen. Als je elke dag je best doet, zal het je uiteindelijk lukken om goede dingen te doen in je leven.

Groeten van de Kindernevendienst

Er zijn er 3 jarig HOERA HOERA:

18 februari Demian Veldwijk 10 jaar
 21 februari Jesse Veldhuis 11 jaar
 22 februari Zilver Zweers 3 jaar



Een konijnegezellige verjaardag voor jullie.

Maak er een vrolijke dag van!!!

40-dagentijd kleur- en telkalender

De tijd voor Pasen duurt 40 dagen en begint op woensdag 10 februari.



Kleur vakje 1 op 10 februari. En kleur elke volgende dag het vakje met 1 nummer hoger.



Met Pasen heb je dan een mooi gekleurd kruis gemaakt.



Hoe meer verschillende kleuren je gebruikt, des te kleurrijker is het kruis.

Zo tel je af naar het paasfeest. Op weg naar een vrolijk Pasen.



DoeClub en Club2000 te gast in het Terwoldse filmhuis

Vrijdag 15 januari waren de kinderen van de DoeClub en de Club2000 te gast in de kerk en was de kerk deze avond een heus filmhuis. Na het succes van vorig jaar, waarbij we voor het eerst de kerk als filmhuis hebben geopend voor de kinderen van de DoeClub, hebben we besloten ook dit jaar weer op deze manier gebruik te maken van de middelen die de kerk ons hiervoor biedt. Een film projecteerden wij vanaf de laptop op de drie schermen in de kerk. Het geluid ging via de geluidsapparatuur en dit in combinatie met de bijzondere akoestiek maken van de kerk een uniek en buitengewoon filmhuis.

De film voor deze avond was de Disney film 'Alexander and the terrible, horrible no good very bad day' oftewel Alexander en de dag waarop alles misgaat dat maar mis kan gaan. De film gaat over de 11-jarige Alexander. Hij heeft nogal eens pech en staat op het punt om de allerslechtste dag uit zijn nog jonge leven te beleven. Zijn dag begint met een flink stuk kauwgom in zijn haar, gevolgd door de ene ramp na de andere. Maar wanneer Alexander zijn optimistische familie over zijn rampzalige dag verteld, krijgt hij weinig medeleven. Hij begint zich af te vragen of hij de enige is waar al die slechte dingen bij gebeuren. Maar al snel komt hij er achter dat dat niet het geval is. Zijn moeder, vader, broer en zus beleven namelijk allemaal ook een akelige, verschrikkelijke, grote mislukte rottag. Iedereen die beweert dat een slechte dag niet bestaat, heeft er duidelijk nog nooit een meegemaakt.

Er werd deze avond veel, vaak en erg hartelijk gelachen om alle grappen en grollen die Alexander en zijn familie meemaakten zoals een rijexamen dat een complete mislukking wordt of een bokspartij met een kangoeroe. Maar zoals het een Disney film betaamt komt het uiteindelijk allemaal goed met de familie en blijkt dat je soms gewoon een wat mindere dag moet hebben om te beseffen hoe mooi het leven kan zijn.

Vrijdag 12 februari zijn de kinderen uit groep 8 aan de beurt en gaan zij aan de slag met een stuk hout. Uiteraard zullen wij hier ook weer verslag van doen. Tot de volgende keer.
 Groetjes Weslie en Wendy

Jeugdoudering: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Anita Boon, club2000terwolde@gmail.com; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl