

Jeugdkrant juni 2015

Hallo daar!

Heb je de examens al achter de rug? Dan is het tijd om te genieten van je vrijheid. En anders hoef je nog maar een paar weken naar school, want de zomer staat voor de deur. Lekker vrij om te doen wat je zelf wilt!

Maar eerst de maand juni nog; er staat weer heel veel leuks te wachten. 2 kerels nemen afscheid van de KND, een gezellige vossenjacht en een hele gave jeugddienst. Jij bent er toch ook bij? O, en vergeet niet te lezen over het kinderplein, was erg gezellig!

Groetjes, Adriëtte

Club 2000 en Doe Club

De seizoenen van de beide clubs zitten er alweer bijna op. In mei hebben zowel de Doe Club als de Club 2000 lekker met elkaar gegeten. En dat was erg gezellig!!!



Bijna zeggen we, want op 12 juni is de laatste activiteit gepland. Een gezamenlijke activiteit: De Vossenjacht. Via de mail horen jullie waar en hoe laat je verwacht wordt. Zorg voor lekkere wandelschoenen, een goed humentuur en neem ook allemaal goed weer mee. Dan zorgen wij voor de rest.

Groetjes en tot de 12e!!!

Weslie & Wendy (Doe Club), Heidi, Mirjam & Tom (Club 2000)

Agenda



Zondag 7 juni	KND	10.00 uur in de kerk
Vrijdag 12 juni	Doe Club/Club2000	Vossenjacht in Terwolde
Zondag 14 juni	KND	10.00 uur in de kerk
Zondag 21 juni	Jeugddienst	10.00 uur inloop kerk (zie pg. 3)
Zondag 28 juni	Afscheid KND	10.00 uur in de kerk (zie pg. 2)

Hou de volgende data alvast vrij in je agenda:

Za 19 september	Voor / door jeugd	Musical David en Goliath
Zo 20 september	Startzondag	10.00 uur in de kerk

Van de Kindernevendienst

Waarom stellen mensen een vraag? Omdat ze iets willen weten, zou je denken. Maar dat is niet altijd zo.

Soms stellen mensen een vraag waarop het antwoord niet zo heel veel uitmaakt. 'Weet jij het al?' is een voorbeeld van zo'n vraag. Als de vragensteller alleen maar het antwoord zou willen weten, zou een gesprek zo kunnen gaan:

'Weet jij het al?'

'Ja.'

'O.'

In de praktijk gaat het vaak anders. Als je op deze vraag met "ja" antwoordt, begint de vragensteller alsnog uitgebreid te vertellen wat er aan de hand is. En als je met "nee" antwoordt, gebeurt hetzelfde. Alleen wordt het verhaal dan ingeleid met de ongelovige uitroep: 'Echt niet? Wéét je het nog niet?'

'Weet jij het al?' is de opmaat naar een gesprek over iets dat belangrijk en bijzonder is. In het evangelie van Marcus, waaruit we deze weken lezen, worden dat soort gesprekken veel gevoerd. Als er bijzondere dingen gebeuren, zegt Jezus vaak tegen de omstanders: 'Vertel het maar niet verder.' Maar telkens weer gaan ze het juist overal rondvertellen.

'Weet jij het al?' roepen ze door de straten. En wat het antwoord ook zal zijn, of je het nou wel of niet weet - ze zullen het blijven vertellen. Want dit zijn dingen waarover je je mond niet kunt houden.



In de kerk blijven we dat ook doen. Als we de verhalen over Gods liefde horen, móeten we er wel over praten. Ik hoop dat jij dat ook met ons komt doen op de Kindernevendienst. Tot snell!

Namens de Kindernevendienst, Danielle van de Pol

Afscheid kindernevendienst zondag 28 juni

Op 28 juni is er een speciale kerkdienst. Op die zondag nemen **Piet Berends** en **Stijn van de Pol** afscheid van de Kindernevendienst. Zij zitten in groep 8 en gaan allebei volgend jaar naar de middelbare school. Een spannende gebeurtenis waar zij naar uit kijken. Samen met Stijn en Piet en hun ouders hebben we de dienst voorbereid en ik nodig jullie allemaal uit om deze dienst samen te beleven.



HIEPERDEPIEPERDEPIEP..... HOERA

9 juni Teije Bellert 8 jaar
18 juni Mels van de Pol 10 jaar



Van harte gefeliciteerd jongens. Een hele gezellige dag gewenst!

Zondag 21 juni Openlucht jongerendienst GAST-VRIJHEID in Terwolde

Kom jij ook op zondag 21 juni naar Terwolde? We hopen dat er veel kinderen uit Nijbroek, De Vecht en Terwolde met ons meedoen. Vanaf 10.00 uur mag je de kerk inlopen en kun je even bijpraten met je vriendjes. Om 10.30 uur beginnen we echt.

We praten dan samen over hoe je omgaat met gasten die bij je op bezoek komen. Ook hoe bijzonder het is dat we samen in een vrij land kunnen leven. Je kunt gewoon elke dag naar school en naar je favoriete sport. Je woont thuis of op een andere veilige plek. Elke dag staat er eten en drinken voor je klaar. Helaas zijn er ook kinderen op de wereld die dit niet hebben en op de vlucht zijn. Over dit onderwerp gaan we het samen hebben.

We gaan samen op grote trommels slaan of luisteren naar een swingend koor uit Oeganda met kinderen die net zo jong zijn als jullie.

Wil je thuis alvast een lekkere taart bakken of iets anders en deze zondag 21 juni meebrengen? Laat je kookkunsten maar eens zien. Misschien wil je moeder, vader, opa of oma je wel helpen!! Na afloop gaan we deze lekkere spullen samen opeten en gezellig napraten.

Ik hoop dat je zondag 21 juni om 10.00 uur gezellig komt binnenlopen met een mooie taart en vooral een stralende glimlach.

Spreek je.
Later.
Harry van der Haar

Je komt binnen
En voelt
Hier ben jij thuis
De sfeer is hier fijn
De mensen dansen om je heen
Je lacht
Tot in de puntjes verzorgd
Je geniet
Gastvrijheid is het mooiste
En jij kunt het geven

Gezellige beestenboel bij "Kinderplein" op Rommelmarkt 23 mei 2015

Voor het eerst in de geschiedenis van de rommelmarkt (35 jaar!) was er een gezellig kinderplein ingericht op het terrein. Zo'n 280 kinderen namen er een kijkje. De kinderen vermaakten zich prima en de ouders konden op de rommelmarkt rustig hun inkopen doen.

Vooral het dieren knuffelen vonden de kinderen fantastisch. Er waren cavia's, kuikentjes, konijnen en kippen. En het was in een tent! Erg fijn want het regende bijna de hele tijd. Op de foto zie je de kinderen in de rij staan om een diertje te kunnen knuffelen. Grote dank aan de familie Teunissen die dit succes met hun uitgebreide veestapel mogelijk maakten.

Maar creatief brein Wessel van Veelen had meerdere activiteiten uitgedacht voor het kinderplein. Wat te denken van ballondarten, spijkerslaan, blikgooien, schminken, springen op een groot springkussen en suikerspinnen maken. Wessel, bedankt voor je vele inspanningen om dit evenement tot een succes te maken.

Ook speciale dank aan onze jeugdouderling Harry van der Haar, die aan de wieg van dit leuke plein staat en hard heeft geploeterd om er wat moois van te maken. Samen met alle jongeren, die de hele dag paraat waren. Top!



- ... er volgend jaar weer een kinderplein is?
- ... de tent (van de knuffeldieren) is betaald van de opbrengst van de KERKVAN en in de nieuwe berging bij de kerk ligt?
- ... de jeugdclubs van de nieuwe tent gebruik kunnen maken voor hun activiteiten?
- ... het kinderplein € 100 heeft opgebracht?

Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, club2000terwolde@gmail.com; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl