

JEUGDKRANT FEBRUARI 2015

Hallo allemaal,

Ditmaal is de jeugdkrant iets anders; normaal maakt Adriette de jeugdkrant maar zij is lekker aan het genieten met haar gezinnetje dus de jeugdkrant van februari en maart word door mij gemaakt.

Februari is behalve nog een wintermaand ook de maand van de liefde; 14 februari is Valentijnsdag. Op de laatste bladzijde staat een puzzel. Maak jij het hart weer heel?

Natuurlijk is er ook weer heel wat te doen in februari; er is ook vast voor jou wat leuks bij! Kijk maar eens in de activiteitenkalender!

Maak er een maand van vol liefde en gezelligheid!

Groetjes, Yvette van Vemde

Wat is er te doen in februari?

13 februari	Doeclub Avondje Hout Groep 8 -> 18.45 tot 20.00
20 februari	Club 2000 Disco Avond 19.30 (tot 22.00) bij de familie Teunissen
6 maart	Doeclub Bakken en Koken Groep 6/7 -> 18.30 tot 19.30 Groep 8 -> 19.45 tot 20.45

Van de Kindernevendienst

In februari lezen we verder uit de verhalen van het evangelie van Marcus. We horen het verhaal dat Jezus voor het eerst met Simon, Andreas, Johannes en Jakobus in de synagoge gaat vertellen. En dat hij daar een man bevrijdt van de vreemde stemmen die hij in zijn hoofd hoort. Ook lezen we een aantal verhalen over mensen die ziek zijn en door Jezus genezen worden. Een man is melaats en zit onder de zwerende bulten en Jezus zorgt ervoor dat hij weer helemaal schoon en gezond wordt.

En het mooie verhaal van de bruiloft in Kana. De wijn is op voordat het feest is afgelopen, maar Jezus zorgt ervoor dat er een wonder gebeurt. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom luisteren op de zondagmorgen bij de Kindernevendienst. We knutselen deze weken met voetstappen. We zoeken "sporen van geluk". Jezus laat een spoor van geluk na, overal waar hij komt en waar in hem geloofd wordt.

Tot ziens allemaal op de Kindernevendienst!

Namens de Kindernevendienst, Danielle van de Pol



Jarigen in februari:



18 februari	Demian Veldwijk	hij wordt 9 jaar!
21 februari	Jesse Veldhuis	hij wordt 11 jaar!
22 februari	Zilver Zweers	zij wordt 2 jaar!

Hieperdepiep HOERA!!!

Hartelijk gefeliciteerd! Maak er een gezellige dag van!



Van de Doeclub

Op vrijdagavond 16 januari 2015 was de kerk voor de kinderen van de DoeClub omgebouwd tot heuse bioscoop. Deze avond waren 33 kinderen te gast in de kerk om in deze bijzondere setting te kijken naar de film 'Oorlogsgeheimen'. Oorlogsgeheimen is een Nederlandse film uit 2014 die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Vriens. De film vertelt het verhaal over de vriendschap tussen twee jongens in Zuid Limburg die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder druk komt te staan. Gebruik makend van de uitstekende audio en video mogelijkheden waarover onze kerk sinds kort beschikt was het voor de kinderen een werkelijk unieke ervaring. Halverwege de film was er net als in de bioscoop pauze en kregen de kinderen een glaasje ranja en een zakje chips om vervolgens het tweede deel van de film te kijken. Bijgevoegd wat foto's van deze bijzondere en zeer geslaagde filmavond die volgens de kinderen zeker voor herhaling vatbaar is.

Vrijdag 30 januari en 6 februari staan de volgende avonden van de DoeClub gepland. Deze avonden gaan de kinderen aan de slag met hout en zullen zij iets leuks en creatiefs gaan maken. Een verslag van deze avonden volgt in de volgende jeugdkrant.

Groetjes Weslie en Wendy

Foto's bioscoopavond in de kerk



Van de jeugdouderling

Met de dominee gaan we samen een plan maken hoe we de komende jaren het jeugdwerk binnen onze kerk willen blijven invullen. Vorige week hebben we een aantal bijeenkomsten bezocht. In Dieren hebben we inspiratie en nieuwe ideeën opgedaan om samen met jullie nieuwe jeugdactiviteiten te organiseren. Met de jeugddienstcommissie hebben we nagedacht hoe we leuke jeugddiensten kunnen organiseren, waar vooral jij graag naar toe komt. Mogelijk gaan we in de toekomst 1 x per maand een speciale gezinsdienst organiseren, speciaal voor jou en je ouders. Hoe en wanneer dat lees je in een volgende jeugdkrant. Met de kerken in Apeldoorn hebben we overleg hoe daar 1 x per maand een aparte kinderviering wordt georganiseerd onder de naam **Schateiland** en de **Lichtboot**. Ook hierover een volgende keer meer.

Nu we wifi, lcd-schermen en een snelle laptop in de kerk hebben kunnen we ook eenvoudig powerpoint presentaties en youtube filmpjes bekijken in de kerk van Terwolde. Tijdens de filmavond van de Doe Club op vrijdag 16 januari hebben we de kerk omgetoverd tot een ware bioscoop waarbij we de film Oorlogsgeheimen samen hebben bekeken. Dus zoals je ziet gaat de kerk met z'n tijd mee en kunnen we alle moderne (sociale) media in de kerk gebruiken om samen leuke diensten te organiseren, waar je ook echt blij van wordt en waar je je vooral thuis voelt.

Dit jaar staan er veel activiteiten voor jullie op de agenda. Van talentenmarkt tot musical, van openlucht (jeugd)diensten tot slapen zonder dak. Samen met jullie willen we de 35^e keer rommelmarkt in Terwolde ook extra leuk maken voor de jeugd. Diverse leuke, creatieve en spannende dingen waar je meer over leest in een volgende jeugdkrant, kerkbode, op de website www.kerkterwolde.nl of via sociale media (facebook, Whatsapp). Je hoort zeker van ons. Heb je zelf creatieve ideeën, stuur dan even een emailtje naar welkom@weteringsebroek.nl.

Groetjes, Harry van der Haar

Maak een hart voor je Valentijn...(of iemand anders die je erg lief vind!)

Hoe je het hartje moet vouwen kun je hieronder vinden.

Neem een vierkant stuk papier en vouw het volgens onderstaande patroon.

1. Vouw het schuine kruis.
2. Vouw de bovenste punt naar het midden.
3. Vouw de onderste punt tegen de bovenste punt aan.
4. Vouw de onderkant tegen de middellijn aan.
5. Vouw de andere kant ook tegen de middellijn aan.
6. Draai je werk om en vouw de bovenste puntjes om en de zijpuntjes.
7. Klaar is je werkje.

Nu kun je het hartje op een leuke kaart plakken en er wat leuks bij schrijven voor je Valentijn of je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje.....



Van club 2000

Hallo allemaal!

Onze eerste activiteit van 2015 was het glow in the dark midgetgolfen. Met 23 fanatieke golfers zijn we vertrokken naar de baan in Apeldoorn.

Er werden groepjes gemaakt en er werd uitleg gegeven over het golfen. Eigenlijk is het net als gewone midgetgolf, maar dan in het donker met een glow in the dark baan. Heel erg vet!

Het midgetgolfen bleek voor sommigen (inclusief mezelf) moeilijker dan gedacht.

Al met al hebben we veel gelachen en was het een geslaagde avond.

Bedankt sporters en tot de volgende activiteit!

Groetjes Mirjam



Valentijn-puzzel

Volg de punten en maak het hart weer heel.



Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; KND: Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; DoeClub: Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; Club 2000: Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, club2000@gmail.com; Jeugdkrant: Adriette Winterman, a.witteveen@hetnet.nl