

Jeugdkrant november 2014

Hai allemaal,

Lekker genoten van de vakantie? En dan nu weer aan de slag. Gelukkig hebben we in november ook weer leuke activiteiten voor je in petto. Veel leesplezier!
Groetjes, Adriëtte

Wie maakt de jeugdkrant in januari, februari en maart?

Omdat ik zwanger ben van ons 2e kindje zoek ik iemand die mij wil vervangen voor het maken van de jeugdkrant. Er zijn fanatieke schrijvers van stukjes, het enige dat je moet doen is zorgen dat iedereen op tijd aanlevert, alle stukjes bij elkaar zetten en wat plaatjes en puzzels toevoegen. Ik werk zelf in Publisher, maar het kan ook in een ander programma.

Wie o wie zorgt ervoor dat ook in januari, februari en maart de jeugdkrant in de bus valt? Meld je bij mij: a.witteveen@hetnet.nl

Groetjes, Adriëtte

De pen

ik geef de pen door



aan Anne Starink

Hoi,
Mijn naam is Anne Starink. Ik ben 7 jaar en ik woon in Twello samen met mijn papa, mama, zusje Jet en broertje Gijs.

Ik hou van fietsen, buiten spelen, trampoline springen, knutselen en dansen. Ik zit op jazz, daar leren we dansjes die we met de uitvoering laten zien in een grote zaal aan de mensen.

Ik vind het leuk om naar school te gaan, ik zit op de Wingerd in groep 4. We hebben net herfstvakantie gehad, toen heb ik bij opa en oma gelogeed en ik heb gezellig geshopt met mijn tante en we hebben thuis lekker koekjes gebakken.

Als we naar de kerk gaan vind ik het leukste om bij de kindernevendienst te lezen of te knutselen, dan maken we met z'n allen iets als er bijvoorbeeld een kindje wordt gedoopt.



Tot de volgende keer!
Groetjes van Anne

Van de Kindernevendienst

Ook in november lezen we over Abraham die op reis gaat met een stem in zijn oren en een belofte voor ogen.

We lezen over Sarah en Abraham die nog op heel hoge leeftijd de trotse ouders worden van een kindje. Ze noemen hem Isaak. Als het baby'tje 8 dagen oud is, is het feest en wordt het jongetje besneden.



Ook lezen we over een rijke man die voor een hele tijd op reis gaat. Aan zijn 3 knechten die achterblijven geeft hij veel geld waar ze op moeten passen en voor moeten zorgen. Als de rijke man terugkomt van zijn reis, gaat hij bekijken wat de knechten met het geld gedaan hebben. Wat zou jij ermee doen?

En we lezen over schapen en bokken in de wereld van Jezus. Dit is als vergelijking bedoeld. Sommige mensen leven als bokken: die zijn eigenwijs en doen niet aardig tegen andere mensen. Andere mensen leven als schapen: die zijn lief en zachtvaardig. Waar denk jij dat God blij van wordt: van de bokken of van de schapen?

Je hoort het antwoord op de Kindernevendienst. Tot snel allemaal!!

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

Club 2000

Op vrijdagavond 10 oktober ging de eerste club2000 avond van dit seizoen van start. Maar liefst 22(!) enthousiaste jongeren gingen sporten. De avond vond plaats in de sportzaal in Terwolde en werd geleid door Arjan, Erwin, Jelmer, Tom en Heidy.

Er waren spellen uitgezocht waarbij iedereen veel moest bewegen en iedereen ook zoveel mogelijk aan de beurt kwam. Het was een leuke, drukke groep met hééééél veel energie, kortom: een leuke avond!!

En dat smaakt naar meer. Gelukkig staat de volgende activiteit alweer gepland. Dat is op vrijdagavond 28 november. Deze avond staat in het teken van... jawel: Sinterklaas! We gaan het sinterklaasspel spelen. Informatie over deze avond volgt via de mail!

Tot dan, groetjes van Mirjam



Twee meiden zijn op dezelfde dag in november jarig. HOERA

7 november Lyke Bellert 7 jaar
Milou Gerrits 2 jaar

Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst!



Muziek op schoot zondag 9 november

Ook voor de allerjongste jeugd (0 t/m 3 jaar) is er een activiteit in november: Muziek op schoot. Van 15.30 tot 16.30 uur gaan we zingen, dansen, geluid maken met instrumenten en lachen! Alle ouders hebben inmiddels een uitnodiging gehad. Wil je ook komen? Gezellig! Meld je snel (voor 2 november) bij mij aan: nobel45@hetnet.nl. Tot dan! Groetjes, Betsy Nobel

Kleurplaat

In deze jeugdkrant een kleurplaat. Die gaat over de herfst.

- De eekhoorn verzamelt eikels om in de winter te eten.
- Paddenstoelen groeien.
- Mooi gekleurde bladeren vallen uit de boom.
- En in huis is het lekker warm

Geef jij de herfst kleur? Veel plezier.



Doe Club van start gegaan

Op vrijdag 3 oktober ontdekten de kinderen van de Doe Club de verborgen schatten van de Terwoldse kerk: van muurschilderingen tot orgel en van gevangenis tot de klokken in de toren. Ze moesten oren en ogen goed gebruiken, want ergens waren de antwoorden te vinden op de hiernaast staande vragen. En wat ze ervan vonden? De duim zegt genoeg.

In welk jaar werd in Terwolde een kerkje gesticht ?

Antwoord:..... 1295

Wie was de eerste dominee in Terwolde ?

Antwoord:..... GERHAARD KEPPEL

Wie heeft de muur en plafondschilderingen gedaan ?

Antwoord:..... EWOLT VAN DELFT

Hoeveel jaar is ongeveer het doopvont ?

Antwoord:..... ± 560 JAAR

Hoe heet de vrouw die in de 4^e eeuw aan het hof van Koning Radboud is gewurgd ?

Antwoord:..... CUNERA

Door wie is het orgel aan de kerk geschonken ?

Antwoord:..... GERRIT NOORDINK



Op vrijdag 31 oktober gaat de DoeClub sporten in Nijbroek.

Om **18.30 uur** de kinderen uit groep 6/7.

Om **19.30 uur** de kinderen uit groep 8.

We zien je graag met gymkleren en sportschoenen in Nijbroek verschijnen. Gezellig!

Groetjes, Wendy en Weslie



Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, club2000terwolde@gmail.com; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, a.witteveen@hetnet.nl