

Jeugdkrant mei 2014

Kennismaking met onze jeugdouderling

Ik ben de vader van Remi en Jelle van der Haar uit De Vecht. Mijn naam is Harry en ik ben getrouwd met Jacquélien. We wonen vanaf 1995 aan de Lochemsestraat 34 in De Vecht. Op zondag 16 maart ben ik bevestigd als jeugdouderling.

Dit betekent dat ik de komende 4 jaren ga proberen met onze dominee, kerkenraad en vele andere vrijwilligers het jeugdwerk binnen onze gemeente Terwolde/De Vecht een positieve stimulans te geven. Dit betekent voor jullie dat ik mijn gezicht zal laten zien bij activiteiten die specifiek voor de jeugd worden georganiseerd. Pas geleden tijdens de talentenmarkt heb ik een aantal van jullie de hand gegeven. Ook tijdens de verkoop van potgrond in Nijbroek en De Vecht heb ik al een aantal van jullie ontmoet. Op 7 juni tijdens de rommelmarkt zal ik er ook zijn met Remi en Jelle om parkeerplichtwachter te zijn. Maar uiteraard ook in de kerk tijdens jeugddiensten en kindernevendiensten. Van Club 2000 tot andere leuke acties die we speciaal voor jullie gaan organiseren. Pas geleden nog de nacht zonder dak, waar ik helaas zelf niet bij kon zijn. Mijn complimenten voor de enorme opbrengst en leuke foto's! Kortom er worden al veel leuke dingen voor jullie georganiseerd, maar wie weet kunnen we samen nog meer organiseren zodat de kerk ook voor jullie net zo leuk blijft als naar de voetbal gaan of een film bezoeken in de bioscoop.

Het 1^e jaar ga ik proberen bij alle activiteiten een keer aanwezig te zijn, zodat ik mij kan inwerken. Dit betekent elke maand ook naar vergaderingen om met andere vrijwilligers binnen de kerk samen te overleggen. Met de jeugddienstcommissie van Nijbroek gaan we samen de openlucht jeugddienst voor de zomer in Terwolde voorbereiden. Hier kom ik in een volgende editie van de jeugdkrant op terug.

Omdat ik dagelijks in Amsterdam werk, zal het niet altijd lukken op tijd in Terwolde te zijn. Ook werk ik af en toe in het buitenland. Maar met email, WhatsApp, Facebook, sms en andere middelen ben ik altijd bereikbaar. Mogelijk is het leuk om met elkaar een WhatsApp groep op te zetten, zodat we met elkaar contact kunnen onderhouden. Lees verder op blz. 2

Van de Kindernevendienst

En dan zijn de Paasdagen alweer voorbij.....Hebben jullie ook zo genoten van de Palmpasentocht en de mooie Paasdienst op 1^e Paasdag? Lekker zitten snoepen van de traktatie en mensen blij gemaakt met het bloemetje? Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan. Hoe gaat het verhaal daarna verder? In de Paastijd lezen we verhalen waarin soms de hemel op een kiertje lijkt te staan. God komt dichtbij mensen, Hij laat van zich horen en zien. Hoe dat gebeurt? Met woorden van vrede, zorg, vertrouwen. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en laat zien dat het leven verder gaat. Eind mei vieren we Hemelvaart. Eerst horen we het verhaal dat Jezus zijn vrienden vertelt dat er een tijd komt dat hij niet meer bij hen zal zijn. Maar ze zullen niet alleen achterblijven! God zal de Geest van de waarheid sturen. Als het moeilijk is om een volgeling van Jezus te zijn, sta je er niet alleen voor. Daarna horen we het verhaal dat Jezus naar de hemel gaat. Iedereen een hele fijne meivakantie en hopelijk tot ziens op de Kindernevendienst!

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

...*Vervolg kennismaking met jeugdouderling*

In mijn vrije tijd ben ik scheidsrechter bij de jeugd en senioren van voetbalvereniging sv Ven L. Ook ben ik leider van VenL B1 zodat ik elke zaterdagmiddag op het voetbalveld sta. Remi speelt in de B1 en Jelle in de D1. Jacquélien helpt ook veel achter de schermen en staat regelmatig in de kantine. Mijn vader Aalt en moeder Janny komen ook alle thuiswedstrijden van Remi en Jelle bezoeken als trouwe supporters. Af en toe kom ik ook naar Terwolde om voetbal te kijken. Wie weet kom ik je hier ook wel tegen.

Er is best veel jeugd in Terwolde en De Vecht. Ik ga proberen met jullie om de kerk in de toekomst ook aantrekkelijk te houden, zodat we elkaar hier regelmatig kunnen treffen. Maar ook buiten dit gebouw hoop ik jullie vaak te treffen tijdens leuke activiteiten om met elkaar kerk te zijn.

We zien elkaar.

Groeten van Harry van der Haar.

♫ Er zijn er veel jarig hoera, hoera ♫

30 april	Mirthe Overvelde	8 jaar
1 mei	Ben Winterman	2 jaar
8 mei	Hugo Veldhoen	4 jaar
9 mei	Thijmen Marsman	8 jaar
16 mei	Nils Overvelde	6 jaar
27 mei	Sybren Hartgers	12 jaar



Een hele gezellige dag toegewenst!!!

Hallo, mijn naam is Teije Bellert.



Over een paar maanden word ik al weer 7 jaar.

Ik vind het heel leuk om te klussen. Dan pak ik al het gereedschap van mijn vader en dat gebruik ik dan om weer van alles in mijn hut te verbouwen. Ik zaag, spijker, schroef alles aan elkaar. En ook verf ik de hut met verf die ik dan

weer ergens in de schuur vind. Mijn vader en moeder vinden dat niet altijd even leuk.

Ook vind ik het leuk om met vriendjes te spelen. Buiten in mijn hut of als er sneeuw ligt leuk samen een sneeuwkastel te bouwen. Tijdens de KND vind ik het leuk om te knutselen. Pasen vind ik een leuk feest om te vieren omdat we dan verstopte eieren gaan zoeken.

Op school vind ik knutselen ook heel leuk, opdrachten maken en verven. Op de schoolcomputer speel ik graag "Zoem de Bij". Hier leer ik goed lezen.

Op TV kijk ik graag naar Hotel 13. Daar beleven ze allerlei spannende avonturen wat ik heel leuk vind. Als ik niet beneden mag kijken dan ga ik naar boven in de speelkamer.

Het lekkerste eten is voor mij pizza, patat en eitjes voor op brood. Ik houd ook van groente maar vooral van pasta met spinazie. Hmmm, lekker!!

Als ik straks 7 wordt mag ik op karate. Ik heb al 5 proeflessen gehad die ik heel leuk vond.

Groetjes, Teije.

Ik geef de pen door aan **Stijn Hekkert**.

DoeClub seizoen 2013/2014

Ze zeggen wel eens, de tijd vliegt als je plezier hebt. Nou dat geldt zeker ook voor het afgelopen DoeClub seizoen. De jongens en meiden uit groep 8 zijn druk bezig met de laatste loodjes op de basisschool en vliegen na de zomer uit naar het voortgezet onderwijs. Langs deze weg willen wij al deze jongens en meiden heel veel plezier toe wensen op hun nieuwe school en bedanken voor hun gezelligheid en aanwezigheid bij de DoeClub avonden. Voor de jongens en meiden uit groep 6 en 7 zeggen wij tot volgend jaar en voor de jongens en meiden die volgend jaar in groep 6 zitten, hartelijk welkom wij hebben er zin in om er samen met jullie leuke, creatieve, gezellige en verrassende avonden van te maken.

Sinds begin van dit jaar hebben wij het stokje van Adriette Winterman overgenomen en hebben er nu dus een half seizoen op zitten. Dit half jaar was zeer geslaagd, wij hebben ontzettend leuke, lekkere en leerzame dingen gedaan met elkaar. Zo hebben we een laars uittrekker gemaakt (dit was flink zagen voor de kinderen), hebben we heerlijke Turkse pizza's gebakken, hebben we ons creatief mogen uitleven door een klembord en leuke paaskuikens te maken, hebben we gezellig het seizoen al gourmetsend met elkaar afgesloten (zie foto) en waren we als toetje ook nog welkom bij de brandweer voor een leerzame avond over hoe het is om brandweerman/vrouw te zijn.

In september gaat het nieuwe DoeClub seizoen weer van start, na de zomervakantie word je hierover geïnformeerd en kan je je weer opgeven. Wij wensen alle jongens en meiden van de DoeClub (en natuurlijk ook jullie ouders) een fijne zomer toe!

Weslie en Wendy



Jeugdouderling: Harry van der Haar, info@weteringsebroek.nl; **KND:** Bianca Bellert, uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, mirjam.teunissen@hotmail.com; **Jeugdkrant:** Adriette Winterman, a.witteveen@hetnet.nl