

# Jeugdkrant maart 2014

Dag allemaal,  
Zoveel bloeiende bloemen en wat is het al lekker warm om buiten te spelen. Echt genieten. Maar ook in de kerk is 't genieten, want er wordt weer van alles georganiseerd. Deze jeugdkrant staat er bol van. Kijk maar snel en doe lekker mee!

Groetjes Adriëtte

---

## Nieuwe jeugdouderling

**Harry van der Haar** (vader van Remi en Jelle van der Haar) uit de Vecht wil graag jeugdouderling worden. Daar zijn we erg blij mee, want de jeugdouderling laat de stem van de jeugd (van ons dus) horen in de kerkenraad. Op **zondag 16 maart** wordt hij in de kerkdienst bevestigd, zoals dat heet. Het is natuurlijk erg leuk als wij er als jeugd, ouders en leiding van jeugdactiviteiten volop zijn. Dan kan Harry ons gelijk leren kennen! Jij komt toch ook?!

---

## Van de Kindernevendienst

Elke maand schrijft Danielle van de Pol een leuk stukje over het thema van de kindernevendienst. En dat heeft ze deze maand ook gedaan, maar ik ben het stukje in de computer kwijtgeraakt. Dom, dom, dom!  
In de agenda voor maart heb ik wel de onderwerpen van Kind op Zondag gezet, verder is het nog een verrassing. En volgende week, staat Danielle gewoon weer in de jeugdkrant! Excuses, Adriëtte



---

## Club 2000

Wat hebben we al gezellige avonden gehad met elkaar. En de volgende activiteit komt er al weer aan. Op 21 maart doen we mee aan 'Nacht zonder dak'.

Misschien heel erg bibberen van de kou of misschien is het al wel warm, we zullen het zien. In ieder geval maken we het erg gezellig met elkaar. Eerst onze overnachtingsplek in elkaar zetten en daarna een spooktocht en kampvuur.

Maar we doen het niet voor onszelf! We gaan allemaal sponsors zoeken om geld op te halen voor straatjongeren in Bolivia en Kenia. Zijn we nog niet langs gekomen en wilt u wel sponsoren? Dat kan via: [www.nachtzonderdak.nl/terwolde](http://www.nachtzonderdak.nl/terwolde). Voor ons het een leuk uitje voor 1 nacht, maar we willen graag echte straatjongeren een kans geven. Help ons mee!



Hallo allemaal,

Via Hanneke, mijn vriendinnetje, heb ik de pen doorgekregen. Dat vind ik heel erg leuk!

Ik ben Lyke Bellert en ben in november zes jaar geworden. Ik zit in groep drie van OBS De Bongerd in Terwolde. Het is ontzettend leuk op school en we doen allemaal leuke dingen zoals leren lezen (dat is nu heel leuk, want pappa en mamma kunnen steeds minder geheim houden, omdat ik begrijp wat ze bedoelen al ze iets opschrijven of spellen) en rekenen (handig als ik bij de bakker het brood mag halen). Maar ook buiten spelen en gymen is superleuk! En op de BSO gaan we vaak knutselen of buiten spelen, dus dat is ook erg gezellig.

En met vriendinnen spelen bij ons thuis of bij hun thuis duurt altijd veel te kort. Meestal komt een pappa of mamma mij of mijn vriendinnetje halen als we net lekker aan het spelen zijn.

Ik woon in Terwolde, samen met mijn ouders en mijn broertje Nils. Nils is net drie jaar geworden en wil ook dolgraag naar de basisschool (dat zegt hij in ieder geval elke keer). Maar hij gaat nog gewoon naar de crèche.

De weekenden gaan we meestal wat leuks doen. Zondagochtend zwemmen met ons viertjes staat vaak in de planning. Wanneer het lente, zomer en herfst is, gaan we vaak naar de camping. De camping staat op het TT circuit en pappa of mamma staat dan langs de baan en dan gaan wij motoren of auto's kijken. Ondertussen kennen we al heel veel mensen, dus dat is nooit saai! Het is dan ook vaak feest!

Ik zit nog niet op een sport, omdat ik nog aan het bekijken ben wat ik het leukste vind. Zwemmen vind ik heel erg leuk, maar hockey, roller skate en schaatsen vind ik ook erg leuk om te doen. Verder vind ik hardlopen ook leuk om te doen... dus eigenlijk vind ik heel veel erg leuk.

Ik heb al een paar keer meegedaan aan het kerstspel. In het begin vind ik dat erg spannend, maar als de kerstdienst is afgelopen kan ik al bijna niet wachten op het volgende kerstspel!

Groetjes van Lyke

Graag geef ik de pen door aan **Teije Bellert**

## Er zijn er veel jarig Hoera HOERA

10 maart	Thijs Mouw	5 jaar
14 maart	Joris Veldhoen	2 jaar
23 maart	Jurre Wolff van Wulfing	5 jaar
27 maart	Calvin Veldwijk	11 jaar
28 maart	Hanneke Wolff van Wulfing	7 jaar



## Allemaal een hele gezellige verjaardag gewenst!

Een **puntenpuzzel**. Trek een lijn van 1 naar 2 naar 3, enz. Wie verschijnt er?



## Agenda voor maart

Vrijdag 28 februari	Doe Club sportavond voor alle groepen
Zondag 2 maart	Kindernevendienst -> Zorgeloos
Zondag 9 maart	Kindernevendienst -> Jezus naar Jeruzalem
Vrijdag 14 maart	Doe Club Creatief groep 8
Zondag 16 maart	Bevestiging Harry van der Haar als jeugdouderling
	Kindernevendienst -> In de tempel
Vrijdag 21 maart	Club 2000 -> Nacht zonder Dak
Zondag 23 maart	Kindernevendienst -> 't Is niet van jou
Vrijdag 28 maart	Doe Club -> Gourmetten
	Zelf bord / bestek / beker meenemen
Zondag 30 maart	Kindernevendienst -> Groot denken

## Logowedstrijd voor een nieuw logo van de kerk

Een tijdje geleden deed de kerkenraad een oproep aan mensen in de kerk of zij een nieuw logo willen ontwerpen. Ook vanuit de jeugd kwam een inzending. Anne Gronert stuurde een aantal ontwerpen in. Zoals bijvoorbeeld deze. Mooi hè!

De logo's van Anne zijn uiteindelijk niet uitgekozen, maar het is wel erg leuk dat vanuit de jeugd is meege-dacht over het logo.

Anne, goed gedaan!



**Jeugdouderling:** Harry van der Haar, [info@weteringsebroek.nl](mailto:info@weteringsebroek.nl); **KND:** Bianca Bellert, [uenkbellert@kpnplanet.nl](mailto:uenkbellert@kpnplanet.nl); **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, [wesenwen@solcon.nl](mailto:wesenwen@solcon.nl); **Club 2000:** Heidy Bellert en Mirjam Teunissen, [mirjam.teunissen@hotmail.com](mailto:mirjam.teunissen@hotmail.com); **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, [a.witteveen@hetnet.nl](mailto:a.witteveen@hetnet.nl)