

Jeugdkrant februari 2014

Dag allemaal,
Weer een volle jeugdkrant. Hanneke heeft de pen doorgekregen en vertelt over zichzelf, in de agenda kun je lezen welke activiteiten er in februari zijn. De kindernevendienst vertelt wat ze deze maand gaan doen. Lees ook eens het gebed, misschien herken je het wel!
Groetjes, Adriëtte



Hallo, ik ben Hanneke Wolff van Wulfing, ik ben bijna 7 jaar en zit in groep 3 van de Bongerd bij Juf Esther.

Ik heb 1 zus, Marjolein, 1 broertje, Jurre en 1 zusje Linde, waar ik heel fijn mee kan buitenspelen in onze speeltuin of binnen met de lego en mijn poppen. Ik speel ook graag met mijn vriendinnetjes Jet, Mare en Silke en mijn vriendjes Selle en Joost.

Ik zit op waterpolo en zwemmen, ik heb al twee keer een wedstrijd gezwommen, dat is heel leuk en ik ben ook 1e geworden met de vrije slag.

Dit jaar was ik een engeltje met het kerstspel, dat vond ik spannend maar ook leuk, gelukkig deden mijn vriendinnetjes Sophie en Lyke ook mee!

Ik ben heel benieuwd wat Lyke te vertellen heeft, daarom geef ik de pen door aan **Lyke Bellert**.

Groetjes van Hanneke



Club 2000 is gestart

Ha jongelui,
De eerste Club 2000 avond zit erop. Lekker relaxt een filmpje kijken met z'n allen!! Maar de volgende avond komen we in beweging. Een disco-avond in de keet op het erf van de familie Teunissen. Dat is vrijdag 21 februari. Heb je zin in een gezellige, actieve avond? Kom dan ook. Je ontvangt nog een mailtje met meer informatie. Als je die niet hebt gekregen, dan kun je Mirjam Teunissen altijd mailen: mirjamteunissen@hotmail.com!

Van de Kindernevendienst

In februari gaan we verder met de serie verhalen die we in januari begonnen zijn. In de verhalen horen we meer over wat Jezus doet en wat hij bij mensen teweeg brengt.

Eerst hoe hij zijn discipelen bij elkaar zoekt. Hij loopt in zijn eentje langs het strand en ziet vissers hun netten uitgooien. "Kom" roept hij naar de vissers. "Ga met mij mee, ik zal van jullie vissers van mensen maken." En de vissers gaan met Jezus mee. Ongelooflijk dat ze zo hun spullen en familie achter lieten en met Jezus megingen.

Daarna vertelt Jezus veel verhalen aan de mensen. Veelal op heuvels en behalve de discipelen komen er ook steeds meer mensen uit de omgeving naar hem luisteren. Altijd zit er een bijzondere boodschap in zijn verhalen zoals bijvoorbeeld: God is blij als wij stralen als een lamp. Wij kunnen de wereld een beetje lichter maken. Zo kunnen wij een beetje van God laten zien. Of: Je kunt het perfecte leven altijd kiezen. Het zit al in jou, omdat God je gemaakt heeft. Perfect leven, is leven naar het voorbeeld van God.

Moeilijk? Ja, vinden wij ook hoor. Kom maar naar de Kindernevendienst, dan praten we er samen over verder.

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol



Agenda voor februari

Zondag 2 februari	Kindernevendienst "Alles op z'n kop"
Vrijdag 7 februari	Doe Club -> Houtbewerking groep 7/8
Zondag 9 februari	Kindernevendienst "Straal als een lamp"
Zondag 16 februari	Kindernevendienst "Anders dan je denkt"
Vrijdag 21 februari	Club 2000 Disco (LET OP JE MAIL)
Zondag 23 februari	Kindernevendienst "Perfect!"
Vrijdag 28 februari	Doe Club
Zondag 2 maart	Kindernevendienst "Zongeloos"

♪♪ Lang zullen ze leven in de gloria ♪♪

16 februari	Tiem Overvelde	12 jaar
18 februari	Demian Veldwijk	8 jaar
21 februari	Jesse Veldhuis	9 jaar



Van harte gefeliciteerd!!!!

Puzzel Een appel doolhof.

Kan jij de weg van de start naar einde vinden?



Lieve God,
ik ben het maar
aan het eind van deze dag,
ben ik heel blij,
dat ik even met u praten mag.

Het ging helemaal,
niet zo goed vandaag,
alles wat ik deed,
iedere stap die ik zette,
was een beetje traag.

Ik probeerde het toch goed te
doen,
maar ergens wrong de schoen,
omdat alles wat ik wilde,
helemaal verkeerd ging,
dus sorry dat ik gilde.

Ik stootte ook mijn teen,
en viel over een grote steen.
Die dingen zijn niet leuk,
en mijn kleine broertje,
lachte zich een deuk.

Laat het morgen beter gaan,
geef me een engeltje mee,
dat over mij zal waken,
dan doe ik nu mijn oogjes dicht
en kan ik rustig slapen.

Welterusten Lieve Heer,
ga niet van me heen,
blijf ook vannacht dicht bij me,
anders ben ik zo alleen
Ik doe nu mijn oogjes dicht
Tot de volgende keer.



KND: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, email: wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, email: mirjamteunissen@hotmail.com; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl