

Jeugdkrant januari 2014

Dag allemaal,

Allereerst wens ik jullie een jaar vol plezier en vrolijkheid toe. Een nieuw begin van een heel jaar dat voor ons ligt. Met allerlei leuke activiteiten om aan deel te nemen.

En er zijn 3 nieuwe mensen die zich voor de clubs gaan inzetten: Mirjam Teunissen en Weslie en Wendy Gerrits. Lees hieronder maar. Welkom allemaal en veel plezier met jullie nieuwe taken.

Allemaal veel leesplezier en geniet van alle dingen die je gaat doen.

Groetjes, Adriëtte



Doe Club -> Even voorstellen

Een nieuw jaar en twee nieuwe gezichten als coördinatoren voor de DoeClub. Wij zijn Weslie en Wendy Gerrits en hebben per 1 januari 2014 de coördinatie van de DoeClub overgenomen van Adriëtte. Hierbij een korte introductie van onszelf. Wij wonen in Twello, zijn getrouwd en trotse ouders van Jur-ne (3 jaar) en Milou (1 jaar). Wil je meer weten? Vraag ons dan het hemd van het lijf vanaf vrijdag 10 januari. Het lijkt ons heel leuk om samen met jullie invulling te geven aan de Doeclub avonden en hebben er zin in en zullen ons best doen om Adriëtte's werk goed voort te zetten!

Tot bij een volgende Doeclub avond?

Weslie en Wendy Gerrits



Club 2000 start in januari

Dag jongelui, goed nieuws voor jullie in dit nieuwe jaar. De Club 2000 gaat starten. Deze week ontvangen jullie een mail met de uitnodiging voor 4 avonden die georganiseerd gaan worden. Wat er op het programma staat dit jaar? Filmen, disco- en, slapen in een kartonnen "huis" en pizza eten. Gezellig toch. Heb je eind van deze week nog geen mail ontvangen maar wil je wel graag meedoen? Neem contact op met Mirjam Teunissen of Heidy Bellert. Dan komt het helemaal goed!!!

Van de Kindernevendienst

Hebben jullie ook zo genoten tijdens de zondagen van Advent en het Kerstspel op 1^e Kerstdag? Jullie hebben allemaal fantastisch je best gedaan. Bedankt allemaal voor het komen oefenen en jullie inzet op 1^e Kerstdag! Wij, als leiding van de Kindernevendienst vonden het allemaal erg goed gaan en we hebben ook veel complimentjes gekregen.

Nu gaan we verder in het nieuwe jaar. Allereerst allemaal de beste wensen en dat 2014 maar een mooi, gezond en leuk jaar voor jullie mag worden! Over de verhalen in januari wordt het volgende geschreven:

Wat moet je zeggen als je iemand wil uitleggen wie Jezus is? Als je wilt vertellen hoe bijzonder hij is, wat hij gedaan heeft, hoe hij God dichterbij bracht..... waar begin je dan?

Aan het begin van het nieuwe jaar ontdekken we hoe de evangelist Johannes het aanpakt. Hij wil de mensen vertellen wie Jezus is en begint met een verhaal over een wonder: Het is feest in Kana, de beste wijn wordt tot het laatst bewaard. Dat is het eerste dat Johannes vertelt. Alsof hij zeggen wil: wie iets wil weten over Jezus, moet zich eerst maar eens een feest voorstellen. Op de zondagen die volgen, horen we meer over wat Jezus doet en wat hij bij mensen teweeg brengt. Het zijn verhalen om vrolijk van te worden! Tot ziens allemaal op de Kindernevendienst!

Namens de Kindernevendienst,

Daniëlle van de Pol



♪♪ Lang zullen ze leven in de gloria ♪♪

1 januari	Gerben	Spijker	11 jaar
	Nils	Bellert	3 jaar
7 januari	Maren	Marsman	3 jaar
	Bente	Marsman	3 jaar

Nog van harte gefeliciteerd!!!!



Een echte **puzzel** om te knippen, kleuren en plakken.



Knip alle stukjes uit en plak ze in de juiste volgorde op een stuk papier. Na het kleuren kun je alle stukjes weer uitknippen, dan heb je een mooie ingekleurde puzzel. Veel plezier!



Succes!!!

Agenda voor januari

Vrijdag 10 januari	Doe Club -> Bakken /koken
	Groep 6/7 18.30—19.15 uur
	Groep 8 19.30—20.15 uur
Zondag 12 januari	Kindernevendienst -> Doop van Jezus
???? januari	Club 2000 (LET OP JE MAIL)
Zondag 19 januari	Kindernevendienst -> bruiloft in Kana
Vrijdag 24 januari	Doe Club Houtbewerking groep 6
Zondag 26 januari	Kindernevendienst -> Jezus roept mensen op om in beweging te komen

Knallend vuurwerk

Snel met papa vuurwerk kopen
kinderknallen, 't stelt niks voor
nog wat sterretjes, fontein
oud en nieuw, ik ga ervoor.

Ook de boze blijft maar knallen
vaak wordt het mij echt te veel
zit ik trillend in mijn kamer
denk ik: Laat je mij wel heel?

Kijk naar vuurwerk in de straten
en soms komt het erg dichtbij
'k steek fontein aan, met bril op
met mijn vuurwerk ben ik blij.

Dan mag ik bij papa schuilen
houdt hij mij heel stevig vast
en vertelt mij van de Vader
en ik ben nu blij verrast,

Maar mijn hondje zit te trillen
angstig van de zachtste knal
zelfs die muizenscheten hoort zij
ze kijkt smekend: Stop je al?

want ik hoef niet bang te wezen
voor explosies op mijn pad
voor de boze die blijft stampen
God is bij mij, wist jij dat?

'k Neem mijn hondje in mijn armen
ik vertel haar, wees niet bang
al die knallen zullen stoppen
maar ik weet, het duurt wel lang

Hij zal mij steeds blijven volgen
strekt Zijn handen naar mij uit
'k ben niet bang meer voor de boze
maar wat klinken knallen luid!

Jeugdoudering en KND: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl; **Doe Club:** Weslie en Wendy Gerrits, email: wesenwen@solcon.nl; **Club 2000:** Heidi Bellert en Mirjam Teunissen, email: mirjamteunissen@hotmail.com; **Jeugdkrant:** Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl

