

Jeugdkrant november 2013

Agenda voor november

Vrijdag 1 november	Doe Club Houtbewerking groep 6
Zondag 3 november	Kindernevendienst -> Elisa
Zondag 3 november	15.30—16.30 uur Muziek op schoot
Zondag 10 november	Kindernevendienst -> Dankdag
Vrijdag 15 november	Doe Club Houtbewerking groep 7/8
Zondag 17 november	Kindernevendienst -> dialectdienst
Zondag 24 november	Kindernevendienst -> laatst zondag van het Kerkelijk jaar
Vrijdag 29 november	Doe Club -> meer info volgt.
Zondag 1 december	Kindernevendienst -> 1e advent

Dankdag en laatste dag van het kerkelijk jaar



Wat is dankdag?

De dankdag is een zondag waarop we bedanken dat we genoeg voedsel hebben en geen honger hoeven te lijden. We hebben een speciale dienst met spullen over de oogst in de kerk.

Wat is er speciaal aan de laatste dag van het kerkelijk jaar?

Op de laatste Zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij de overleden mensen. We steken kaarsen aan en bidden voor deze mensen en hun familie. Na deze dag is het kerkelijk seizoen voor dat jaar afgelopen en begint de adventstijd.



Dag allemaal,

Brrr, heb je al naar buiten gekeken? Guur weer, wind en regen. Sommige dagen heb je helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Gelukkig was het in de herfstvakantie wel lekker buitenweer.

Voor het binnenseizoen heb ik weer wat te lezen of puzzelen voor jullie. Maar vergeet niet af en toe een frisse neus te halen!

Groetjes Adriëtte

Ik geef de pen door aan...



Hallo,

Ik ben Sophie van der Scheer en ik ben 5 jaar en ik woon in Terwolde.

Ik vind het leuk dat ik grote zus ben en mijn zusje heet Iris.

We spelen veel samen met de poppen (vadertje en moedertje) of restaurantje en winkeltje spelen, dat kijk ik af van de Tony winkel (de Lelie).

Ik zit op de Bongerd in groep 2 en ik vind het heel leuk op school, vooral kleuren, knutselen, nieuwe dingen leren en samen spelen met vriendinnetjes.

Ik heb nu herfstvakantie en ik vond het erg leuk dat we een dagje naar de zee zijn geweest, lekker spelen op het strand en nog even natte voeten gekregen in de zee.

Ondanks dat ik wel op zwemmen zit, mocht ik van mijn papa en mama niet zo ver in de zee... haha

De kindernevendienst vind ik leuk, eerst naar een verhaal luisteren en er soms even over praten en daarna lekker kleuren en/ of knutselen.

Ik weet nu verder niet zoveel meer over mezelf te vertellen en geef de pen door aan **Hanneke Wolff van Wulfing**.

Groetjes Sophie van der Scheer

Van de Kindernevendienst

In oktober hebben we gehoord dat Elia de profetenjas heeft overgedragen aan Elisa. In november gaan de verhalen verder over Elisa. Eerst een heel bijzonder verhaal over een moeder met 2 kinderen die heel erg arm zijn. Elisa zorgt ervoor dat de kruiken olie die ze hebben niet opraken.

En dan is het volgens traditie de 1e woensdag van november: Dankdag. Voluit zelfs: Dankdag voor Gewas en Arbeid. Vroeger waren de boeren in Nederland heel belangrijk. Ze zorgden voor werk, eten en producten voor de export. Tegenwoordig zijn er nog wel boerenbedrijven, maar zijn er ook andere belangrijke bedrijfstakken in Nederland. Daarom "danken" we God niet alleen voor Gewas en Arbeid, maar ook voor alle andere belangrijke zaken in Nederland en de rest van de wereld. Dan kan je denken aan iets in je eigen gemeente, een gebeurtenis in je eigen familie- of vriendenkring of zelfs iets wat ergens op onze aardbol is gebeurd. Op dankdag danken we God voor zijn goede gaven. Vroeger dus vooral voor de oogst van het land, maar tegenwoordig ook voor andere "oogst": heel het leven is een gave van God. We vieren Dankdag in de kerk op de zondag na dankdag, op de 10e november. We zorgen dan ook voor een passende traktatie.

Tot ziens allemaal!

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen, Dank U voor alle goede vrienden
dank U voor deze nieuwe dag, dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U dat ik met al mijn zorgen Dank U voor wat ik niet verdiende
bij U komen mag. dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren, Dank U, uw liefde kent geen grenze
dank U voor ieder klein geluk. dank U, dat ik nu weet daarvan!
Dank U voor alle held're kleuren, Dank U, o God, ik wil U danken,
dank U voor muziek. dat ik danken kan.

♪ Er zijn er 3 jarig hoera , hoera ♪

7 november	Lyke	Bellert	6 jaar
	Milou	Gerrits	1 jaar
15 november	Lise	Akkermans	12 jaar



Van harte gefeliciflapsteent!!!!

Woordzoeker

*In het vak rechts
staan allemaal woor-
den verstoep die te
maken hebben met
dankdag 6 november
aanstaande.*

*Kun jij alle woorden
die onderaan de pagi-
na staan terugvinden
in het rechthoek?
Succes...*



DANKDAG	DANKBAAR	ETEN	DRINKEN
WOENSDAG	LEVEN	GELD	VRIJHEID
DANKBAARHEID	SPEELGOED	SCHOOL	VRIENDEN
KERKDIENST	OFFEREN	ZINGEN	GEVEN
KRUGEN	HERE	WERKEN	GEL OOF
UITDELEN	BUBEL	OOGST	GEWAS
GEZONDHEID	KOLLEKTE	GEBED	VIERING
DELEN	EURO	ARM	GRAAN