

Van de Kindernevendienst

In oktober lezen we verder uit de bijbel over de profeet Elia. Een heel bijzonder verhaal, vind ik het verhaal op de berg Karmel. Elia komt daar bovenop de berg bijeen met alle mensen van Israël. Ook heeft hij koning Achab en 450 profeten uitgenodigd. Het bijzondere hieraan is dat de koning en de profeten niet in onze Heer geloven, maar in een andere God die Baal heet. Elia wil aan de mensen van Israël laten zien dat onze Heer de enige echte God is waarin ze moeten geloven.

Hij heeft twee jonge stieren meegenomen en 2 bossen hout gemaakt. Hij daagt de profeten uit om een stier te offeren aan hun God Baal. Maar ze mogen het vuur niet zelf aansteken. Hun God moet dat doen. Nou, bij de profeten van Baal gebeurt helemaal niks. En dan is Elia aan de beurt. Hij gooit ook nog een paar emmers water over het hout. Dan bidt hij tot God en plotseling staat de stapel hout in brand!!!!

De mensen van Israël weten niet wat ze zien, maar roepen de God van Elia uit tot hun God!! Dit was een fantastisch teken van God en gaf weer vertrouwen aan Elia.



Maar niet voor lang, want Elia moet op de vlucht door de woestijn voor Koningin Izebel, die hem ter dood heeft veroordeeld. En zo blijft het altijd moeilijk voor de profeten van God om hun werk te doen. Elia is al oud en mag al snel zijn profetenjas aan Elisa overdragen. Wat Elia op zijn vlucht in de woestijn meemaakt en hoe hij Elisa vindt, horen jullie op de kindernevendienst. Tot ziens allemaal!!

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

♪ Lang zullen ze leven, hieperdepiep hoera! ♪

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| 3 oktober | Nikki Teunissen | 9 jaar |
| 9 oktober | Iris van der Scheer | 3 jaar |
| | Linde Wolff van Wulfing | 2 jaar |
| 17 oktober | Maud Akkermans | 9 jaar |
| 18 oktober | Stijn Hekkert | 7 jaar |
| 24 oktober | Marit Uenk | 9 jaar |
| 25 oktober | Jurre Gerrits | 3 jaar |



Een hele fijne verjaardag voor jullie!

Agenda voor oktober

| | |
|---|---|
| Zondag 6 oktober | Kindernevendienst -> Elia op de Karmel |
| Vrijdag 11 oktober | Doe Club Bakken / Koken Van 18.30 - 19.30 uur groep 6/7 Van 19.45 - 20.45 uur groep 8 |
| Zondag 13 oktober | Kindernevendienst -> Elia ontmoet God in de stilte |
| Zondag 20 oktober | 's ochtends geen kerkdienst Terwolde 19.00 uur jeugddienst in Nijbroek |
| 21 tot en met 25 oktober HERFSTVAKANTIE | |
| Vrijdag 25 oktober | Doe Club -> Discozwemmen |
| Zondag 27 oktober | Kindernevendienst -> Elia en Achab |

Puzzel: omdat het 4 oktober dierendag is, dit keer een puzzel met heel veel dieren. Het lijken twee dezelfde plaatjes, maar er zijn 10 verschillen. Welke?



Jeugdouderling: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl
Jeugdkrant en Doe Club: Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl

Jeugdkrant oktober 2013

Dag allemaal,
Het seizoen start weer volop. Lees maar eens in deze jeugdkrant!
Groetjes,
Adriette

Ik geef de pen door aan...



Marit, leuk dat je de pen aan mij hebt doorgegeven. Je wilt graag weten wat ik met de jongeren in de kerk doe. Voor het werk met kinderen en jongeren zijn er gelukkig heel veel mensen die mij daarbij helpen. De leiding van de kindernevendienst en de clubs, de oppas. Met die mensen praat ik vaak even over hoe het gaat, of over hoe we iets gaan aanpakken. Zelf heb ik nog een groepje van 12-14 jarigen. Met hen kijken we films of gaan we ergens heen. Zo zijn we het afgelopen jaar naar een avondgebed in het klooster in Diepenveen geweest. Ook hebben we met een groep jongeren een nacht in dozen geslapen om geld op te halen voor kinderen die geen huis hebben of niet naar school kunnen. Verder zoek ik elke maand een vrolijk kinderlied uit voor in de dienst en hebben we even een praatje voordat jullie naar de kindernevendienst gaan. Wat ook erg leuk is, is muziek op schoot met de kinderen van 0-3 jaar en hun ouders. Dan zingen, dansen en klappen we wat af.

Misschien vind je het ook nog leuk om iets van mijn hobby's te weten. Ik lees graag detectives, lekker spannend, ik zit met Lisa op bootcamp, lekker zweeten en ik hou van muziek van stoere vrouwen zoals Anouk, Anastacia en Adèle. Shoppen vind ik ook gezellig en natuurlijk kamperen als we op vakantie gaan.

Onze kerk vind ik leuk omdat we zoveel verschillende dingen doen. Dan weer serieus, dan weer vrolijk en soms ook lekker gek.

Marit, ik hoop dat je vragen een beetje beantwoord zijn en anders kom je maar een keer kletsen als je nog meer wilt weten.

Groeten van Betsy Nobel

Ik geef nu de pen door aan **Sophie van der Scheer**.