

# Jeugdkrant juli/augustus 2013

Dag allemaal,

Nog een paar weken en dan is het weer vakantie! Voor sommige de laatste toetsen en voor anderen de voorbereiding van de musical. We kunnen terugkijken op een mooie overgangsdienst. Succes met de laatste loodjes op school en dan een fijne vakantie!

---

## Jarige, hiep hiep hoera!

19 juli	Lieke Hekkert
1 augustus	Marjolein Wolff van Wulfing
3 augustus	Anna en Bente Mouw
12 augustus	Jarne Uenk
27 augustus	Stijn van de Pol



Héééééél erg gefeliciteerd en smullen maar!



---

Jij mag zijn zoals je bent  
Jij mag zijn  
Zoals je bent  
Om te worden  
Wie je bent  
Maar nog niet kunt zijn  
En je mag het worden  
Op jouw manier  
En in jouw tijd

## Van de Kindernevendienst.

In de vorige jeugdkrant vertelde ik jullie over het "veelkleurig portret" van Jezus. Dat er veel verschillende verhalen over Jezus zijn en dat iedereen op een andere manier tegen Jezus aankijkt. De verhalen die daarbij horen komen uit Lucas. Deze periode gaan we daar nog even mee verder.



Waar het hart vol van is, loopt de mond van over,' zeggen mensen wel eens. Als iets veel met je doet, wil je er graag over praten. Dat geldt ook voor de verhalen uit het Evangelie van Lucas, waarin we verhalen van en over Jezus tegenkomen. Het zijn verhalen die iets met je doen: ze zetten aan het denken, roepen vragen op. Bijvoorbeeld bij het verhaal van Marta en Maria, die allebei heel verschillend reageren als Jezus bij hen op bezoek komt. Dat roept de vraag op: Hoe reageer jij op het verhaal van het koninkrijk? Jezus vertelt zijn leerlingen ook, dat ze niet alleen zijn met hun vragen: Je mag God bidden om wat je nodig hebt.

Namens de Kindernevendienst,  
Danielle van de Pol

**Vakantie kindernevendienst en kinderoppas.**

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst en kinderoppas. We starten weer op zondag 1 september. Fijne vakantie en tot dan!

**Puzzel: een zomer doolhof.**

Zoek het strand.



---

**Bedankt kindernevendienst, jeugddienstcommissie, Betsy en alle anderen voor mooie en inspirerende diensten!**

## Overgangsdienst zondag 16 juni.

Tijdens een gezellige kerkdienst heeft de KND afscheid genomen van Jelle, Nienke, Edouw, Joep en Elisa. Het thema deze dienst was: Vasthouden en loslaten. Ter voorbereiding hebben de kinderen, ouders en KND met elkaar gesproken over de invulling van deze dienst. Tussen de liederen, gebeden, gedichten en Bijbellezing is er muziek door de jongeren uitgezocht. We hebben geluisterd naar Coldplay: Viva la vida. Of je nu machtig bent of niet, of het leven meezit of tegen, of je nu jong bent of oud: Vier het leven! Onder de muziek werd de kerk opgefleurd met slingers. Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Elisa heeft Multicolored Angels van Douwe Bob gezongen en op gitaar gespeeld. Verder hebben we geluisterd naar Father and friend van Alain Clark. Na de overdenking was er het lied van Claudia de Breij: Mag ik dan bij jou. Ook bijzonder was het lied: We hebben allemaal wat, maar bewerkt door Bernedine.



Natuurlijk van de KND een bedankje omdat we van jullie hebben genoten, geleerd en met elkaar hebben gelachen. Als afscheidskado voor jullie allemaal het nieuwe liedboek. Daarnaast persoonlijke aandacht voor een ieder.

Nienke, je bent een doorzetter op een weg die niet altijd even makkelijk is geweest. Maar met je mobiel stap je straks op de fiets naar een nieuwe school die hopelijk leuk is en zeker niet saai.

Jelle, door de steun van je ouders, kun je nu met veel humor de boel delegeren. Wij wensen je veel plezier straks op school en blijf jezelf, want dan ben je onweerstaanbaar.

Edouw, je bent altijd vrolijk, houdt erg van mensen om je heen, maar soms ook echt lui. Ik hoop dat je ook op de nieuwe school gaat genieten van alle gezelligheid en dat je nog tijd hebt om op te letten.

Joep, je gaat je eigen weg met de onvoorwaardelijke liefde van je ouders. Echt toe aan een nieuwe uitdaging met veel huiswerk en kansen.

Elisa, voor mij heel bijzonder, dat wij hier samen staan. Ik ben trots op je en bewonder je gedrevenheid in de dingen die je doet. Ik hou van je en hoop dat het pad naar je ambities met passie en plezier mag doen.

Na afloop van de dienst was er de gelegenheid om Nienke, Jelle, Edouw, Joep en Elisa alle goeds te wensen. Buiten was er koffie, thee of limonade om met elkaar nog even na te praten.

Betsy bedankt voor deze mooie dienst, heel bijzonder dat alle puzzelstukjes passen!  
Bianca, namens de KND.

## Woordzoeker.

D R H C V R L J R B S W E Y S H K  
J E L I S A O O F R U W V S O O E  
O E D U K D S Z H H D E L R V R R  
E K L O O U L T B D M G E Q E G K  
P D Z L G E A Y H I E E U T R A R  
B O E I E W T E E O B B W H G N E  
C M M E M E E A U C U E E V A I N  
K I N D E R N E V E N D I E N S T  
C N A B E B I J B E L S E D G T M  
J E I O N E E K Y O O O T N S O E  
H E J E T K N N F U T Q C M D S E  
L D H K E C K E D S E C T O I R S  
X O C O L L E C T E A M O A E N T  
O U W G E D I C H T I K G T N I E  
Q W O U D E R L I N G A S S S D R  
D I A K E N Z T G S Y O A N T O H  
L S S Z N E D N N R K O K P L S R

**Zoek de volgende woorden:**

**overgangsdienst, vasthouden, loslaten, dominee,  
kerkrentmeester, ouderling, diaken, organist, koster,  
gemeenteleden, kindernevendienst, nienke, jelle, joep, edouw,  
elisa, collecte, liedboek, gedicht, gebed, bijbel**

Kleurplaat vakantie.



## **Jij hebt een naam,**

Jij hebt een naam, jij hebt een naam,  
daar kom je zelf in voor,  
een naam die met jou mee zal gaan  
je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont,  
waarin je veilig bent,  
een naam die heel jouw leven kroont  
op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen  
die dicht bij jou wil staan,  
en samen ben je niet alleen  
zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal  
dat uitgeschreven wordt  
al gaandeweg in mensentaal  
dicht bij de naam van God.

