

Van de Kindernevendienst

Wie is Jezus eigenlijk? Wat is het voor soort man? Volgens de mensen uit het Romeinse leger is hij een soort hoofdman, zoals een hoofdman uit het leger. Andere mensen denken dat hij een profeet is zoals Elia. Dit omdat hij mensen uit de dood heeft opgewekt.



Een ander denkt weer dat hij een soort oppergod is, omdat hij heel zieke mensen weer beter heeft gemaakt.

Daar gaan we het deze maand over hebben. In de verhalen komen we Jezus op veel verschillende manieren tegen. De Evangelist Lucas schetst verschil-

lende voorstellingen van Jezus. En hij zegt daarbij niet dat het ene beeld meer klopt dan het andere. Al die verschillende beelden van Jezus laat hij naast elkaar staan. Zo ontstaat een veelzijdig beeld van Jezus, een "veelkleurig portret". De komende weken gaan we alle portretten van Jezus met jullie bekijken. Kom je ook luisteren?

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

16 juni afscheid van de Kindernevendienst

Maar liefst 5 kinderen nemen op zondag 16 juni tijdens een gezellige kerkdienst afscheid van de Kindernevendienst. Het zijn **Elise Uenk**, **Edouw Bellert**, **Nienke Spijker**, **Jelle van der Haar** en **Joep Berends**.

In september beginnen zij op de middelbare school en zij hebben samen met hun ouders de kerkdienst voorbereid. Zij zullen zelf ook een actieve bijdrage leveren aan de dienst, dus het is de moeite waard om erbij te zijn.

In de volgende jeugdkrant vragen we hen om wat te schrijven, bijvoorbeeld naar welke school ze gaan en of ze daar zin in hebben. Kom allemaal zondag 16 juni naar de kerk om deze leuke dienst mee te beleven.



Namens de leiding van de Kindernevendienst

Errrrr.... zijn er drie jarig hoera, hoera!

9 juni	Teije Bellert	6 jaar
11 juni	Joep Berends	12 jaar
18 juni	Mels van de Pol	8 jaar



Héééééééé erg gefeliciteerd.

Puzzel: *een Vaderdag doolhof*



Gedicht: Afscheid van school

Je weet het nog
je was nog klein
maar moest naar school
hoe zou dat zijn.

Je leerde lezen
je leerde rekenen
en er was nog meer
dan taal en tekenen.



Je leerde omgaan
met zoveel kinderen
maar ook met straf
je kon het niet verhinderen.

Nu komt het afscheid
heel dichtbij
een andere school
het bekende is voorbij.

Levenslessen

Life is an Adventure... Dare it
Life is a Love... Enjoy it.
Life is a Tragedy... Face it.
Life is a Struggle... Fight it.
Life is a Promise... Fulfill it.

God geeft jou ook levenslessen
al begrijp je 't niet misschien
zeker is als je in Hem gelooft
laat Hij je eens de hemel zien

Zo ga je steeds
van school naar school
al is het geen gebouw
je hele leven leer je zo.

Jeugdkrant juni 2013

Dag allemaal,
Alweer bijna een schooljaar voorbij. En voor een aantal jongeren onder ons, alweer bijna 8 jaar basisschool voorbij. In de maand juni staan we daarbij stil. Maar een afscheid is ook altijd het begin van iets nieuws. Hieronder heb ik een gebed uitgekozen dat ik zelf zo mooi vind. Soms willen we allemaal hetzelfde lijken, dezelfde mode dragen en dezelfde hippe kapsels hebben. Maar we zijn gelukkig allemaal anders!! Groetjes, Adriëtte

Wij zijn allemaal anders

Lieve God,

Soms stel ik mij voor hoe het zou zijn
Als U alle mensen hetzelfde had geschapen
Allemaal even mooi
Allemaal even slim
Allemaal even lief
Als iedereen uit hetzelfde land kwam
Dezelfde taal sprak
Dezelfde kleren mooi vond
Hetzelfde eten at
Dezelfde boeken las
Dezelfde liedjes zong

Dan zou de juffrouw voor de klas
Moet weten wie wie was
Want iedereen zag er hetzelfde uit
en deed hetzelfde
en zei hetzelfde
en wilde later hetzelfde worden:
juf, net als de juf.

Wat zou dat saai zijn!

Lieve God

Heel erg bedankt dat iedereen anders is.