

## Kaarsengedichtje voor advent

Er staan vier kaarsjes op een rij  
te wachten op het feest.  
Eén lichtje laat ons alvast zien  
hoe mooi het is geweest.

Vandaag branden drie kaarsjes,  
drie vlammetjes van licht  
vertellen van het Kind dat komt,  
is dát geen mooi bericht?

Nu mogen er twee kaarsjes aan,  
ons wachten wordt beloond.  
Het wordt steeds lichter in de kerk,  
dit huis waarin God woont.

Nu mag het vierde kaarsje aan.  
Vier lichtjes laten horen:  
nog een paar nachtjes slapen,  
dan wordt het Kind geboren.

## Yabima!

Yabima? Wat is dat nou weer?!

Zijn jullie al eens de kerk binnengekomen onder de toren? Daar staat een bord met foto's en kaartjes over het nieuwe project van ons.

Yabima wil de boeren in Indonesië helpen bij het verbouwen van rijst. Op de foto zie je de boeren werken op de rijstakker. De boeren daar zijn arm en weten niet goed hoe ze veel meer rijst zouden kunnen verbouwen. Voor die hulp is geld nodig en wij



Voorlichting rijstbouw

gaan als kerk in Terwolde proberen geld bij elkaar te brengen voor Yabima.

In de kindernevendienst van 6 januari zal ik daar nog veel meer over vertellen en van alles laten zien. Komen jullie dan allemaal? Fijn om jullie dan te zien.

Kees Visser



## Jeugdkrant december 2012

Het aftellen gaat beginnen. Zondag 2 december is het 1e advent. Na 23 dagen is het Kerst. Wil jij ook een hulpmiddel bij het aftellen? Die kun je zelf maken, zoals het voorbeeld hiernaast:

Knip van allerlei kleuren papier 23 repen van ca 5 bij 20 cm. Lijm eerst 1 reep tot een ring en haak daarin steeds de volgende. Maak een mooie ster en plak de eerste ring eraan. Je kunt op elke ring een nummer zetten van 1 t/m 23 en elke dag een ring weghalen tot kerstmis.

Fijne feestdagen

Groetjes, Adriëtte

### Agenda

2 december	Kindernevendienst 1e Advent
7 december	<b>Club 2000</b> -> Filmavond
9 december	Kindernevendienst 2e Advent
14 december	<b>Doe Club</b> -> Creatief groep 8
Za. 15 december	Oefenen kerstspel 15.30 uur in kerk
16 december	Kindernevendienst 3e Advent
Za. 22 december	Oefenen kerstspel 15.30 uur in kerk
24 december	Kinderkerstfeest
25 december	Kindernevendienst / kerstspel
30 december	GEEN KINDERNEVENDIENST
6 januari	Kindernevendienst / project Yabima



Hallo,

Ik ben Stijn van de Pol. Ik ben op 27 augustus 9 jaar geworden. En ik zit in groep 6. Ik zit op judo en voetbal. Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en geschiedenis. Mijn hobby's zijn buitenspelen, judo, voetbal, spelen met mijn vrienden en vakantie vieren. Ik vind op fietsvakantie gaan in Frankrijk erg leuk als vakantie.

Ik ben deze zomer niet op vakantie geweest want we hadden het zo druk met de verbouwing! Maar het was toch erg leuk. We slapen al bijna weer 6 maanden in de caravan. We zitten al weer bijna in het huis. Ik woon nu al bijna 2 jaar op de Wiek. We doen echt van alles op de Wiek!

Groetjes Stijn.

**Ik geef de pen door aan Mels van de Pol**

Jeugdouderling: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl

Jeugdkrant en Doe Club: Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl

## Van de Kindernevendienst

Het is weer december. De dagen worden korter en de nachten kouder....Tijd om de kaarsen aan te steken! En dat hoort natuurlijk bij de adventstijd. Elke zondag komt er een kaarsje bij. 1<sup>e</sup> advent, 2<sup>e</sup> advent, 3<sup>e</sup> advent, 4<sup>e</sup> advent en dan is het Kerstmis!! We vieren dan dat Jezus geboren is.



Maar eerst nu dus de adventstijd. Adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Dit jaar worden we in de adventstijd bij de hand genomen door vier profeten. Voor alle vier de profeten speelt verwachting een belangrijke rol. Ze kijken uit naar een tijd die komen gaat, een tijd waarin God zich nog duidelijker zal laten zien in de wereld. Daarover vertellen die vier profeten elk in hun eigen woorden en beeldspraak.

Op de zondagen zullen die profeten tevoorschijn komen op een grote lantaarn. En elke zondag zullen we jullie een voorwerp laten zien wat met het verhaal te maken heeft. Op 4<sup>e</sup> advent zullen alle deurtjes van de lantaarn geopend zijn.

En dan is het op dinsdag 1<sup>e</sup> Kerstdag. Met jullie hulp willen we weer een mooi Kerstspel gaan opvoeren. Vraag dus vast aan je ouders of jullie mee mogen doen, dan maken we er een gezellige Kerstmorgen van. Tot ziens allemaal op de Kindernevendienst!!

Danielle van de Pol

NB: op zondag 30 december is er geen Kindernevendienst. Wel is er iemand aanwezig voor de oppasdienst.

## Kerstspel

Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer op 1<sup>e</sup> Kerstdag 's morgens in de dienst met de kinderen een Kerstspel opvoeren. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig!! Het wordt een leuk en anders dan anders kerstspel. Wel het bekende verhaal, maar in een ander jasje gestoken. De verschillende rollen hebben niet veel tekst, dus iedereen kan zonder al te veel inspanning mee doen. Graag willen we oefenen op **zaterdag 15 en zaterdag 22 december om 15.30 uur in de kerk**. Ook zullen we dan de liedjes oefenen, die mag iedereen mee zingen.

We horen graag van je of je mee wilt doen!!

## De 'jarigen'-hoek

12 december	Nienke Spijker	12 jaar
1 januari	Gerben Spijker	10 jaar
	Nils Bellert	2 jaar
7 januari	Bente Marsman	2 jaar
	Maren Marsman	2 jaar



**Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Maak er een hele gezellige dag van!!**

## Kinderkerstfeest

Op kerstavond, 24 december, om 19.00 uur hopen we samen met jou het kinderkerstfeest te vieren. Het wordt weer een prachtig gebeuren, met als thema: **Iedereen telt mee!**

Jozef en Maria moeten naar Bethlehem reizen. Dat heeft keizer Augustus bedacht. Want iedereen moet zich inschrijven in zijn geboortestad. Dan weet keizer Augustus hoeveel inwoners hij heeft en hoeveel belasting hij kan ontvangen. Het is geen eenvoudige reis. Daar horen jullie alles van!

En jullie worden zelf ook geteld als je komt. Jij hebt toch ook een identiteitsbewijs? Na afloop is er weer lekkere warme chocolademelk en een kerstkrans.



Wij hopen je 24 december te zien, want iedereen telt mee!

Erik Nobel (Nobel45@hetnet.nl)



**Gezellige kerstdagen  
en een  
Gezond en gelukkig 2013**