

Van de Kindernevendienst

In november lezen we voor de 3^e periode uit het boek Marcus. Het eerste verhaal gaat over een Sadduceeër die probeert Jezus te slim af te zijn. Hij vindt dat Jezus doet alsof hij altijd alles weet. Met een heel moeilijke vraag probeert hij Jezus voor aap te zetten. Een strikvraag noemen ze dat. Denk je dat ze dat voor elkaar krijgen?

In een ander verhaal lezen we over de 2 belangrijkste geboden. Weet jij welke dat zijn? Jezus noemt: 1. God is de enige God, zoals hij is er geen tweede en 2. Houd van de mensen om je heen zoals je van jezelf houdt. Dat is mooi hè?

Verder gaat het over een offerkist die voor de tempel staat waar mensen geld in mogen gooien als een gift. Er zijn hele rijke mensen in mooie kleren die een hand vol zilvermunten in de offerkist gooien. En er komt een arme vrouw voorbij in een oude jas en op slippertjes die haar hele portemonnee omkiept en er 2 muntjes in gooit. Jezus vraagt aan zijn leerlingen wie ze denken dat het meeste gegeven heeft. Wat denk jij? De rijke man die een deel van zijn bezit weggeeft en voor zichzelf nog genoeg overhoudt of de arme vrouw die al haar geld weggeeft?



We hopen er samen met jullie op de kindernevendienst weer over te praten. Tot ziens namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

Op 21 oktober waren Nils (met grote muts), Sophie en Teije voor het eerst bij de Kindernevendienst. Het was erg gezellig en ze hebben een prachtige muts gemaakt. Zie de foto hiernaast.

Wij hopen jullie nog heel vaak bij de Kindernevendienst te ontmoeten.



Er zijn er 3 jarig Hoera hoera:

3 november	Elisa Uenk	12
7 november	Lyke Bellert	5
15 november	Elseline Akkermans	11

**Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Maak er een hele gezellige dag van!!**

Gefeliciteerd



Muziek op schoot



Zondag 21 oktober was het tijd voor muziek op schoot. De kleintjes van 0 t/m 3 jaar (en soms iets ouder) waren bij elkaar om liedjes te zingen en muziek te maken.

Liedjes over een rups die vlinder werden, ooievaars op 1 been, de seizoenen en het ezeltje werden gezongen. En Hanneke was de ezel, terwijl de andere kinderen met palmtakken Hosanna zongen. Erg leuk!



Ook de tweede **Club 2000** avond van het seizoen was een groot succes. Met veel enthousiasme en inzet werden de mooiste cupcakes gemaakt.



Op 9 november gaan we lasergamen. We gaan ervan uit dat je meegaat. Ga je **niet** mee, laat dit dan voor 2 november weten aan Miranda:
miranda_mimi@hotmail.com
Tot 9 november!!



Jeugdouderling: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl
Jeugdkrant en Doe Club: Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl

Jeugdkrant november 2012

WAUW

Heb jij ook wel eens zo'n moment dat je denkt: WAUW. Geweldig! Cool! Tof! Super! Gaaf! Dat dacht ik toen ik deze jeugdkrant ging maken. Wauw, wat een leuke gemeente hebben we. Wauw, wat zijn er geweldige activiteiten voor jeugd van alle leeftijden. Wauw, wat doen er veel kinderen, jongeren, baby's, ouderen met een jong hart aan mee.

Heb je net een leuke jeugddienst achter de rug, staat er weer een Doe Club of Club 2000 avond gepland. In deze jeugdkrant veel foto's van de WAUW activiteiten. Laten we vooral zo doorgaan met elkaar! Adriëtte

Agenda

4 november	Kindernevendienst
9 november	Doe Club -> GPS tocht
9 november	Club 2000 -> Lasergamen
11 november	Kindernevendienst / DANKDAG
18 november	Kindernevendienst
23 november	Doe Club -> Creatief groep 6/7
25 november	Kindernevendienst
2 december	Kindernevendienst / 1e advent



Hallo,

Ik ben Piet Berends. Ik ben op 24 september 9 jaar geworden en ik zit in groep 6. Ik zit op volleybal en judo. Mijn lievelingsvak op school is rekenen en gym. Mijn hobby's zijn Grepolis, tv kijken, met Boris mijn konijn spelen, en spelen met mijn vrienden en vakantie vieren.

Ik ben deze zomer op vakantie geweest naar Frankrijk en dat was erg leuk. Ik heb verschillende vriendjes gemaakt uit verschillende landen en verschillende eten geproefd. In Frankrijk heb ik ook veel gezwommen en ook geraft! Dat was heel leuk!

Pas geleden is mijn konijn Boris ontsnapt en gelukkig na 9 nachten weer terug gekomen. Hij was wat verderop bij een huis aan komen huppelen en die mensen hadden Boris tussen de cavia's gezet! Ik ben heel erg blij dat ie terug is.

Groetjes, Piet

Ik geef de pen door aan Stijn van de Pol