

Van de Kindernevendienst

In oktober lezen we verder uit Marcus. Het zijn mooie sprekende verhalen. Eén verhaal gaat over kinderen die bij Jezus komen. Jakobus, een van de leerlingen van Jezus wil de kinderen wegsturen, omdat hij zegt dat Jezus alleen voor grote mensen is. Maar Jezus trekt de kinderen naar zich toe en zet ze juist in het midden van de kring, zodat ze alles goed kunnen zien en horen. Hij zegt dat grote mensen wel een voorbeeld kunnen nemen aan kinderen. Hoe zou hij dat bedoelen? Daar zullen we in de Kindernevendienst over praten.



Een ander verhaal vind ik ook heel bijzonder. Er komt een man bij Jezus die vraagt wat hij ervoor moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Jezus antwoordt dat hij vast weet dat God goed is en dat als hij volgens de 10 geboden leeft hij zeker bij God mag wonen. De man zegt dat hij alle regels weet zoals niet stelen, niet liegen, niemand dood maken en respect hebben voor je vader en je moeder, maar dat hij het gevoel heeft, dat hij nog meer moet doen. Dan zegt Jezus: je kan nog iets voor God doen en dat is al je bezittingen en geld weggeven aan de arme mensen. Als je dat gedaan hebt, maar je met mij mee reizen. De man moet daar even diep over nadenken en vertrekt weer. Ook de leerlingen van Jezus moeten daar diep over nadenken. Alles wat je hebt weggeven om bij God te horen? Dat is wel heel veel gevraagd.

Er zijn mensen die dit doen. Kennen jullie zulke mensen? Of weten jullie wie dit zijn? We gaan er allemaal over nadenken in de Kindernevendienst. Tot snell!

Namens de Kindernevendienst,
Danielle van de Pol

Kijk toch eens hoeveel kinderen er in oktober jarig zijn:

3 oktober	Nikki Teunissen	8
9 oktober	Iris van der Scheer	2
	Linde Wolff van Wulfing	1
17 oktober	Maud Akkermans	8
18 oktober	Stijn Hekkert	6
24 oktober	Marit Uenk	8
25 oktober	Jurre Gerrits	2



Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag!!

In verband met dierendag op 4 oktober, voor jullie een dieren rebus:



Welkom@Home jeugddienst zondag 28 oktober Kerk Terwolde

Kom jij ook graag thuis? Waar voel jij je thuis? Voel jij je ook weleens verlopen? Welkom thuis is het thema van de jeugddienst op zondag 28 oktober in onze eigen kerk in Terwolde.

Dominee Emma Rijks uit Twello heeft ons geholpen bij de voorbereidingen en is deze zondag onze dominee. Enkele jongeren uit jullie buurt zullen muziek en liedjes voor ons zingen. We gaan met jullie samen ook nog een leuk spel doen. We zouden het heel erg fijn vinden als jullie deze zondag met ons mee doen. We beginnen om 10.00 uur en hopen op een volle kerk. Welkom thuis!



Namens de Jeugddienstcommissie,
Harry van der Haar

De Karaoke avond van de Club 2000, de eerste avond van het seizoen, was erg gezellig. Hieronder een kiekje van die avond.



Jeugdoudering: Bianca Bellert, email: uenkbellert@kpnplanet.nl
Jeugdkrant en Doe Club: Adriëtte Winterman, email: a.witteveen@hetnet.nl

Jeugdkrant oktober 2012

Herfst

Vallende bladeren, kale bomen
Ideaal weer om thuis te komen
De herfstvakantie staat voor de deur
Op de grond dwarrelt een goudgele kleur
Regen en wind
Een prachtige tijd voor jongere en kind



Geniet ervan! Adriette

Agenda

5 oktober	Doe Club -> Hout voor groep 6/7
7 oktober	Kindernevendienst
12 oktober	Club 2000 -> Cupcakes decoreren
14 oktober	Kindernevendienst / OECUMENISCHE DIENST
21 oktober	Kindernevendienst
26 oktober	Doe Club -> Hout voor groep 8
28 oktober	JEUGDDIENST



Hallo,

Ik ben Sybren Hartgers en ik ben 10 jaar. Ik ben jarig op 27 mei. Ik zit in Terwolde op school, in groep 7. Het leukste vak vind ik geschiedenis.

Mijn hobby's zijn paardrijden, computeren en bugel spelen.

Ik heb ook een huisdier: mijn konijn Polly, ze is 1 jaar oud en is wit met zwarte vlekjes op d'r hoofd en rug, echt mijn lieve knuffel. Ik houd erg van dieren en daarom wil ik later graag dierenarts worden.

Ik heb thuis nog twee grote broers, Frendo is 19 en Marnick is bijna 16.

Ik mag graag met ze stoeien en computerspelletjes met ze spelen.

Ik ben in de zomervakantie naar Limburg geweest en later nog naar de Ven-dee in Frankrijk.

Gelukkig was toen net het gips van mijn arm, dat had ik omdat mijn elleboog uit de kom was nadat ik van de trampoline was gevallen.

Groetjes Sybren

Ik geef de pen door aan Piet Berends