

## Hoi allemaal!

De school gaat weer beginnen en de kindernevendienst ook. Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Uitgerust? Nieuwe avonturen beleefd? Mooie dingen gedaan? Misschien heb je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt.

Voor sommigen is de vakantie anders verlopen dan verwacht. Soms door ziekte en/of gemis van een dierbaar iemand. Dan is het best verdrietig en moeilijk thuis en wilde je geknuffeld getroost worden.

Een knuffel voor je tranen  
Een knuffel voor gemis  
Een knuffel vol met liefs en troost  
Omdat het soms zo moeilijk is

Nu weer uitgerust aan een nieuw schooljaar beginnen. Een nieuwe start maken. Dat kan fijn voelen, dingen achter je laten en weer opnieuw beginnen. Een nieuwe juf of meester, nieuwe vakken.



Kleur de plaat mooi en teken of schrijf iets op het lege stuk. Bijvoorbeeld wat je leuk vindt aan school, of je tekent je school.

Gebedje:

Goede God,

Dank U wel voor de fijne vakantie,

Grote mensen en kinderen zijn in de vakantie altijd zo vriendelijk tegen elkaar.

Vreemde mensen zeggen elkaar goeiedag.

Kinderen die elkaar niet kennen spelen zo maar met elkaar, zonder ruzie te maken.

Grote mensen zitten bij elkaars caravan of tent gezellig koffie te drinken.

Mensen laten elkaar voor gaan.

Niemand heeft haast.

Heer, als we nu weer beginnen met ons werk en met school,

laten we dan niet vergeten, hoe het in de vakantie was.

Leer ons elkaar lief te hebben, leer ons vriendelijk te zijn tegen

bekende mensen maar ook tegen vreemden.

Altijd,

en niet alleen in de vakantie.

Amen.

De kindernevendienst begint 28 augustus weer. Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Jolanda. We hebben helaas nog geen vervanging kunnen vinden, dus we gaan voorlopig met z'n drieën verder. We proberen zoveel mogelijk om alle diensten op te vullen, maar er vallen er een paar (5) uit t/m de kerstvakantie. Deze maand is er op 11 en 25 september geen kindernevendienst.

Komende zondagen:

In deze herfst lezen we uit het evangelie van Lucas. We horen over Jezus, die op weg gaat naar Jeruzalem. Onderweg vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en vertelt Jezus verhalen

Zondag 28 aug 2022 | Lucas 14:1.7-14 Waar is nummer één?



Jezus vertelt dat je niet de ereplaats moet kiezen als je ergens bent uitgenodigd; misschien komt er iemand die belangrijker is dan jij en dan moet je je plaats afstaan. Als je de minste plaats kiest, zal de gastheer tegen je zeggen: 'Kom toch dichterbij!'

Zondag 4 sept 2022 | Startzondag! Jozua 1:1-9

Een bemoedigende tekst voor degenen die aan iets nieuws beginnen. Het is een tekst die steun geeft aan de hele wereld waar zoveel aan de hand is



Op deze zondag vieren we de start van het nieuwe seizoen. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt in het dorpshuis.

(opgeven voor 27 augustus

[scriba@pknterwolde-devecht.nl](mailto:scriba@pknterwolde-devecht.nl)) of bij een van de diakenen. Rosemarie van der Hucht zal voorgaan in de dienst. Het koor Inspiration uit Terwolde zal zingen.

Maurits van Elsacker wordt bevestigd als ouderling en Anneke Bongers legt een

geloofte af voor pastoraal medewerkster. Na de dienst is er gezellig koffie, thee en limonade. Leuk als je wil helpen deze dag!

Zondag 11 sept 2022 | Lucas 15:1-10 Dat is een feestje waard

Er is deze zondag geen kindernevendienst er is wel oppas..

Zondag 18 sept 2022 | Lucas 16:1-(8)17 Waar ben je mee bezig?

Jezus vertelt over een rentmeester die ontslagen wordt. De rentmeester laat nog snel een paar schuldenaars van zijn baas bij zich komen om hun schuldbewijzen aan te passen. Hij hoopt dat de schuldenaars hem straks op hun beurt zullen helpen als hij geen werk heeft. De heer prijst de rentmeester omdat hij slim gehandeld heeft



Zondag 25 sept 2022 | Lucas 16:19-31 Zie je hem?

Er is deze zondag geen kindernevendienst er is wel oppas..

Zondag 2 okt 2022 | Lucas 17:1-10 Boom aan de wandel

Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij een goede leerling van hem kunnen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze geen mensen ten val brengen. Ze zullen hun broers en zussen vergeven, als het moet zeven keer op een dag. Als de apostelen vragen om meer geloof, vertelt Jezus wat geloof kan doen. Ook roept hij hen op bescheiden te zijn over hun rol

# zomer



zon

zonnemelk

zonnebril

parasol

seizoen

bij

zomer

zee

zonnebloem

vakantie

bloem

zonnen

barbecue

strand

warm

zandkasteel



Groetjes van de kindernevendienst, we hopen jullie gauw weer te zien!



Martha, Wendy en Bernedine.