

Hoi jongens en meiden,

Kennen jullie het spreekwoord; als Pasen en Pinksteren op één dag vallen? Het is een uitdrukking waarmee je eigenlijk zegt dat iets nooit kan gebeuren. Maar in deze jeugdkrant gaan we het nog wel even hebben over het Paasfeest en bereiden we ons tegelijk voor op Pinksteren. Op één dag vallen Pasen en Pinksteren dus niet, maar op één pagina wel 😊.

TERUGBLIK PASEN

Het projectthema waar we de weken voor Pasen mee werkten was; "Ben jij klaar voor het feest?" Elke week zongen we in de kerk een couplet en het refrein van het projectlied en samen maakten we de slinger elke week mooier en groter met elkaar. Ook Palmpasen was een feestje, met de ezel Arie en de muziek liepen we een rondje door het dorp. En niet alleen wij maar ook de mensen die thuis waren vierden het feest met ons mee. Wij kijken heel fijn terug op het Paasfeest en de weken naar het Paasfeest toe.

HEMELVAART & PINKSTEREN

De komende weken leven we samen naar Hemelvaart en Pinksteren toe.

Bij Hemelvaart denken we eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan en met Pinksteren vieren we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat betekent dat eigenlijk, de uitstorting van de Heilige Geest? Dat leggen we jullie graag uit aan de hand van een proefje. Doen jullie mee? Misschien leuk om er een filmpje van te maken, dan kunnen we deze tijdens de dienst met Pinksteren aan de mensen in de kerk laten zien? Wat moet je doen?

- Leg een voorwerp in de vorm van een hartje (bijvoorbeeld een steentje, gum of iets anders) in een bakje met water en vries dit in.
- Haal het blok ijs uit de vriezer en hou het vast. Wat is het koud en hard hé?
- Leg het blokje ijs nu in een bakje met warm water? Wat gebeurt er met het ijs? Dat gaat smelten en wordt kleiner, maar het hart blijft over. En dat is wat de Heilige Geest doet, het laat een koud en hard blok ijs smelten en zorgt dat het hart tevoorschijn komt!

En wisten jullie dat het symbool van de Heilige Geest een witte duif is of een vlam? Twee symbolen die ook staan voor Vrede (geven jullie de letters een mooi kleurtje?).

Groetjes,
Bernedine, Jolanda, Martha en Wendy



GEZOCHT!

Wij zoeken een nieuwe leidster/hulp voor de kindernevendienst, kom jij ons versterken na de zomer? Nieuwsgierig naar of het iets voor jou is? Stel ons gerust je vragen en/of twijfel en we zijn blij met alle hulp.

Zondag 1 mei 2022 – Johannes 21:1-14

Kom van boord!

Zeven leerlingen van Jezus gaan 's nachts vissen, maar ze vangen niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus op de oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere kant uit moeten gooien en het raakt helemaal vol. Op de kant heeft Jezus een kolenvuur gemaakt met vis en brood. De leerlingen durven niet te vragen wie Jezus is.



Zondag 8 mei 2022 – Numeri 27:12-23

Ik laat je niet alleen

Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat Mozes het land niet zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Mozes stelt Jozua aan als de nieuwe leider van het volk.



Zondag 15 mei 2022 – Johannes 13:31-35

Dat kun je wel zien!

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. Aan die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.



Zondag 22 mei 2022 – Johannes 14:23-29

Ik heb iets voor je

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij weggaat naar zijn Vader. Maar hij laat hen niet alleen achter: de heilige Geest zal komen om de leerlingen te helpen. Daarom hoeven ze niet ongerust te zijn.

vrede

Hemelvaart, 26 mei 2022

Tien, negen acht...

Vandaag is het Hemelvaart. Toen Jezus naar de hemel ging, beloofde hij zijn leerlingen dat er iets zou gaan gebeuren: de heilige Geest zou komen. Wat dat precies betekende, wisten de leerlingen niet. Maar ze wisten wel dat het iets heel bijzonders zou zijn. Daarom kunnen wij vandaag beginnen met aftellen. Over tien dagen, als het Pinksteren is, begint er iets nieuws.



Zondag 29 mei 2022 – Ruth 1

Waar jij bent, zal ik zijn

Een familie verhuist van Juda naar Moab. De zoons trouwen daar met Moabitische vrouwen. Later sterven de vader en de beide zoons. De vrouw, Naomi, gaat terug naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth besluit met haar mee te gaan.



Pinksteren, 5 juni 2022 – Handelingen 2:1-24

Dat is echt veel

De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze gaan naar buiten en beginnen op luide toon te vertellen. Mensen uit verschillende landen horen het, en het wonderlijke is: Ze horen hen allemaal in hun eigen taal spreken.



Pinksteren, 5 juni 2022 – Ruth 2

Dat is echt veel

Ruth is met haar schoonmoeder Naomi meegegaan naar Betlehem. Daar gaat ze aren zoeken op het veld van Boaz.

KLEUREN



husselwoorden



Hieronder vind je woorden die met Pinksteren te maken hebben. Alleen . . . de letters zijn aardig door elkaar geraakt. Weet jij welke woorden er moeten staan?

Staat er een cijfer onder een letter? Zet dan die letter in de zoekzin. Wat lees je daar?

VALMMNE

11		12			7		

OTSTREOR

6		15		24	21	18	

EZMEUJARL

20		8		27		33	

LNDIISEEPC

17	22			16			3

IPRAESITNI

	10		31	2		30	25
				19			

NRKESPINTE

1		34	4	32		26	
							29

LIGHIEE GETES

			13		23		
						28	9
							5
							14

Zoekzin:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	16		17	18		11	19	20	F	21	22	23	24	25	26
17	27	28		29	30		31	12	32	33	34				