

Hoi jongens en meisjes!



We zijn in maart gestart met het **project: “Ben je klaar voor het feest”** We gaan op weg naar het feest van Pasen. We lezen verhalen die niet allemaal vrolijk zijn; bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven. Toch brengen deze verhalen ons verder naar het feest. Pasen; dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Samen ontdekken we wat er nodig is om het paasfeest te kunnen vieren. Tijdens de 40dagentijd hangt er een vlaggenlijn die we elke week een stukje langer maken. We maken elke week vlaggen

die met het verhaal te maken hebben, vaak vlaggen van hoop en verwachting. We zingen ook elke week het projectlied: een slinger van verhalen:



Een slinger van verhalen gaat als te - ken door de tijd, ver -



telt wat ons te wach - ten staat, dat God zijn volk bevrijdt.



Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. En



wie met ons ver - ha - len leest, ontdekt: dat feest is hier!

In de kindernevendienst van 20 maart hebben we het gehad over de oorlog in Oekraïne. We maakten vlaggetjes aan de vlaggenlijn in de kleuren van de vlag van Oekraïne. Op school hadden jullie die week ook een prachtig lied gezongen wat speciaal geschreven was op de melodie van “We are the world”.

In de kerk hebben we samen het refrein gezongen:

**“Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan”**



Deze maand organiseren we op **10 april** een **palmpasenoftocht**.

Direct na de kerkdienst om 11 uur vertrekken we bij de kerk samen met een ezel achter de Graapendaelers aan.

Het zou leuk zijn als je om 10 uur naar de kerkdienst komt (je mag natuurlijk ook je vriendje of vriendinnetje meenemen hoor) en dat je een versierde palmpasestok meeneemt. We vieren gezellig met elkaar kindernevendienst en na afloop van de kerkdienst gaan we samen naar buiten.

Op palmzondag vieren we dat Jezus als een koning, zittend op een ezel, werd binnengehaald in Jerusalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen hosanna.

Voor het maken van de palmpasestok gebruik je 2 dunne latjes van 50 en 65 cm. Maak ze aan elkaar in de vorm van een kruis. (zie afbeelding).



Je kunt de stok versieren met:

- Slinger van crepepapier
- Groene takjes van bijv. buxus, maagdenpalm, jeneverbes, liguster of hulst
- Een broodhaantje op de top
- Veertjes
- Bloemen (narcis, primula, ribes, forsythia)
- Snoepjesketting van bijv engels drop, gedroogd fruit, rozijntjes, chips etc.

(We willen wel vermelden dat ouders/ verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van eigen kinderen.)

Julie hebben voor deze 40 dagentijd een gezinsboekje in de bus gekregen met materiaal voor elke dag.



Op **1^e paasdag** gaat de kindernevendienst een bloemengroet brengen naar alle oudere mensen die in onze kerkgemeente wonen. Na afloop van de dienst staan de bloemetjes klaar om rondgebracht te worden naar de juiste adressen. We hopen dat jullie dan allemaal helpen met het rondbrengen.



Doeclub:

Op 18 maart was er een druk bezet avondje in de kerk georganiseerd. Jullie ontdekten aan de hand van opdrachten wat er allemaal nodig is om een kerk te bouwen. Rosemarie vertelde hierover en jullie konden de kerk bekijken en de klok luiden.

Op 22 april is er een avondje brandweer!

kruis-woord- zoeker



Jezus is de

.....



Welk woord hoort op de stippellijn?

Op het kruis staan woorden uit het Paasverhaal verstopt. Zoek ze op en streep ze door. De 11 letters die overblijven, vertellen je hoe de Here Jezus genoemd wordt als Hij is opgestaan uit de dood.

Hij is de

Weet je wat dat betekent?
Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou aan het kruis is gestorven, word je Gods kind en hoor je bij Zijn koninkrijk, voor altijd!

www.bijbelidee.nl

Jezus leeft!



Maria is vroeg opgestaan,
ze huilt, ze heeft verdriet.
Waarom is Jezus dood gegaan?
Nee, dat begrijpt ze niet.

Maria loopt naar Jezus graf.
En weet je wat ze ziet?
Die grote steen is weggerold.
Maar.... Jezus ligt er niet.

Maria schrikt: Waar is de Heer?
Ze ziet twee engelen staan.
Ze zeggen: Wees niet bang,
de Heer is opgestaan!

Kijk... in de tuin ziet ze de Heer.
Wat is Maria blij!
Ga naar mijn vrienden, zegt de Heer,
vertel ze maar van Mij!

Begrijp jij waarom Jezus stierf,
en weer is opgestaan?
Omdat Hij zoveel van je houdt,
heeft Jezus dat gedaan.

Hij droeg in onze plaats de straf,
die wij hebben verdiend.
En Hij vergeeft jou altijd weer,
Hij is je grootste Vriend

www.bijbelidee.nl

Tot ziens bij de kindernevendienst!

Groetjes van Jolanda, Martha, Wendy en Bernedine

Maak een gebedsdoelsteen:



