

Hallo meisjes en jongens,

In het weekend dat ik de jeugkrant schrijf is het me toch lekker zonnig weer, ik krijg helemaal zin in het voorjaar..

Hopelijk hebben jullie ook genoten van de zon en het buiten spelen!!

Ben jij klaar voor het feest?

Deze week krijgen jullie een gezinsboekje in de brievenbus.

In dit boekje staan materialen om toe te leven naar het Paasfeest.

Er staan verhalen, liedjes, gebeden, spelletjes en nog veel meer in..

Veel lees, kijk en knutselplezier.



Tijdens de kindernevendienst gaan we er deze maand ook met het thema. 'Ben je klaar voor het feest' in de 40 dagen tijd aan de slag.

We gaan onder andere een vlaggenlijn maken in de kerk.

Elke week heeft een bepaald thema. (hier wordt iets over verteld voordat je naar de kindernevendienst ruimte gaat.)

- 6 Maart: Parfumflesje.
- 13 Maart: Graankorrel met bakje aarde
- 20 Maart: Boek met een mooi verhaal
- 27 Maart: Druiventros

In de kindernevendienst ruimte gaan we daar verder fijn mee aan de slag en daarna hangen we het resultaat aan de vlaggenlijn in de kerk.

Voordat het kindermoment begint in de kerk wordt het projectlied op de tv in de kerk getoond.

Elke week in de 40 dagen tijd komt er een nieuw couplet bij.

Doeclub:

Op vrijdag 18 maart is er een speurtocht in de Kerk.
Veel speurplezier!!

De Kindernevendienst leiding zoekt versterking:
Jolanda stopt na dit seizoen als leidster van de kindernevendienst.
Weten jullie iemand die haar plek in zou willen nemen??
Misschien je moeder, of vader, buurvrouw of iemand anders in je omgeving.

Ze mogen altijd contact opnemen met iemand van de kindernevendienst en dat zijn:

Bernedine, Martha, Wendy of Jolanda

Zondag 6 maart 2022 |Johannes 11:55-12:11 Kriebels

Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Judas Iskariot vraagt of het geld van de olie niet beter aan de armen gegeven had kunnen worden. Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan heeft voor de dag van zijn begrafenis.



Zondag 13 maart 2022 |Johannes 12:20-36 Johannes 12:20-36

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan.



Zondag 20 maart 2022 |Jesaja 53:1-11a/ Johannes 12:37-50

De helper van God Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is, kan hij woorden gebruiken die de profeet Jesaja heeft opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt door de mensen uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt.



Zondag 27 maart 2022 | Lucas 15:11-32 Kom je ook?

Een vader heeft twee zonen. De jongste vraagt zijn deel van de erfenis en reist ermee naar het buitenland, waar hij alles erdoorheen jaagt. Berooid en verdrietig komt hij terug, waar zijn vader al naar hem uitkijkt. De vader geeft een groot feest. Maar dan wordt de oudste zoon boos: waarom krijgt hij geen feest en de jongste wel?

