

Hoi jongens en meiden,

De maand januari is op het moment dat ik dit schrijf bijna afgelopen en langzaam maken we ons op voor het voorjaar en de periode van Pasen. In de afgelopen weken hebben we het veel gehad over Johannes de Doper en over de wonderen van Jezus. In de komende maand gaan we het hebben over Jezus zijn vriend Lazarus die ziek is. Hoe gaat Jezus hier mee om?

Eigenlijk best ook wel een onderwerp dat ook nu heel actueel is. Het Coronavirus is er nog steeds, het aantal mensen dat besmet wordt ligt zelfs ontzettend hoog. Record na record wordt gebroken en ook jullie zijn misschien al wel een keer besmet geweest en hebben in quarantaine moeten zitten. Door corona, maar vooral de maatregelen die de regering moet nemen, konden we heel veel dingen niet doen. Geen sport, niet zwemmen, de winkels dicht en ook geen kerstviering op school, in de kerk of met familie thuis. Hoe gaan jullie hier mee om? Misschien kan je hier wel iets over leren van Jezus. Want Jezus gaf en geeft mensen hoop. Hoop om door te gaan en niet op te geven, want hoe donker het soms ook is, er gloort altijd hoop. De volgende tekst vind ik daar heel goed bij passen;

“Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht.”

Woorden kunnen ook hoop geven, of je ze nu opschrijft, leest, hardop uitspreekt

Reis

Als ik in de tijd kon reizen,
zou ik je gisteren al bewijzen
wat je morgen nog niet wist.
Dat vroeg of laat,
alles wat gebeuren gaat
allang weer goed gekomen is.

of in jezelf. Het volgende gedicht is daar een mooi voorbeeld van, het gedicht komt uit een boekje dat speciaal voor UNICEF is opgesteld door een schrijfster (Yanaika Zomer). Zij beschreef in gedichten de gekke en vreemde tijd waarin we zijn beland door de corona crisis.

Daarom zeggen wij:
hopelijk zien we elkaar weer snel!



Voorlopig gaan we nog even door met het online kindermoment tijdens de kerkdienst, we houden jullie op de hoogte zodra we weer kindernevendienst gaan geven in de kerk.

Groetjes,

Bernedine, Jolanda, Martha en Wendy

Zondag 6 febr 2022 – Johannes 11:1-16



Wat verwacht je?

Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken.

Zondag 13 febr 2022 – Johannes 11:17-27

Waar was je nou?

Jezus is op weg naar het huis van Lazarus, die gestorven is. Onderweg komt Marta, de zus van Lazarus hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat Lazarus uit de dood zal opstaan.



Zondag 20 febr 2022 – Johannes 11:28-44

Kom tevoorschijn!

Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier dagen geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat Hij al Jezus' gebeden verhoort. Dan roept Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.



Zondag 27 febr 2022 – Johannes 11:45-54

En nu?

De hogepriesters en Farizeeën horen dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de Romeinen misschien in. Hogepriester Kajafas zegt dat een man moet sterven voor het volk.



legwoord



De woorden die je naast en onder de puzzel ziet staan moet je invullen.

Er staat steeds bij hoeveel letters een woord heeft.

Werk met potlood. Dan kun je nog gummen!!

De ij = 1 hokje.



3 letters

pijl

4 letters

hart
love
rood
roze

5 letters

rozen

6 letters

cupido
handen
liefde
linten
passie
ringen

7 letters

bloemen
brieven
gedicht
kaarten
knuffel

8 letters

februari
spannend
valentijn
verliefd
wandelen
zoentjes



9 letters

champagne
chocolade
gevoelens
maneschijn
romantiek
stelletje

10 letters

afsprakje
cadeautjes

11 letters

vriendschap

Tip: Begin met de enkele woorden.

