

overige vakjes mag je zelf inkleuren



Hoi jongens en meisjes,

Genieten jullie ook zo van de kindermomenten die jullie thuis (via tv of laptop) of de laatste paar weken weer live in de kerk kunnen bekijken??

Tot er met zondag 11 juli gaan we hier nog mee door.

Daarna is er zomervakantie en is er even geen kindermoment/
kindernevendienst.

Maar de planning is om na de zomervakantie wel weer kindernevendienst te gaan houden in de consistorie. Dat is fijn voor iedereen.

We starten weer met de kindernevendienst op zondag 29 augustus.

Als je het leuk vindt, mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de kindernevendienst. Dat is best wel gezellig!!

Stijn heeft aangegeven te gaan stoppen met de oppas/assistent kindernevendienst. i.v.m andere bezigheden. Stijn bedankt voor je hulp de afgelopen jaren.

Hierdoor zijn we nog op zoek naar een oppas/assistent die ons wilt helpen met de kindernevendienst tijdens bijv. bijzondere diensten of feestdagen.

Als het leuk vindt, laat het 1 van ons weten!!

We wensen jullie allemaal een hele fijne zonnige vakantie toe!!

Groeten van Bernedine, Marha, Wendy en Jolanda

Zondag 4 juli 2021 – Johannes 5:1-18

Hoe kan ik verder?

Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.



Zondag 11 juli 2021 – Johannes 5:19-36a

Ik doe het niet uit mezelf

Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf doet – hij doet alleen wat de Vader van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is.



Zondag 18 juli 2021 – Johannes 5:36b-47

Met je neus uit de boeken

Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.



Zondag 25 juli 2021 – Johannes 6:1-15

Wil je nog meer?

Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.

Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

5 5000
2 12

Zondag 1 aug 2021 – Johannes 6:16-21

Wie gaat over het water?

De leerlingen van Jezus varen in het donker op het meer als het hard begint te waaien. De leerlingen zijn bang, maar dan komt Jezus over het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord te komen, maar op hetzelfde moment komt de boot aan land.



Zondag 8 aug 2021 – Johannes 6:22-29

Wie kan dit uitleggen?

Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de overkant van het meer aan land gegaan. De volgende dag komen mensen naar de plek waar ze hem het laatst gezien hebben en ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus en over wat er gebeurd is en over wat er van ze verwacht wordt.



Zondag 15 aug 2021 – Johannes 6:30-40

Brood uit de hemel

Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen we in u geloven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen het manna uit de hemel kwam. Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik ben het brood dat leven geeft.’

Zondag 22 aug 2021 – Johannes 6:41-59

Troostwijk

Het wonder van Troostwijk



Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). Hij vertelt dat hij het brood is dat leven geeft. De mensen uit Kafarnaüm vinden het moeilijk om zich daar iets bij voor te stellen.

Zondag 29 aug 2021 – Johannes 6:60-71

Wat kies jij?

Een grote groep leerlingen luistert naar de woorden van Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en schokkend, dat veel leerlingen weggaan; zij gaan voortaan niet meer met Jezus mee. De twaalf discipelen blijven hem wel volgen.





Bijna vakantie! Nog even zweten... Dat lukt goed met deze Kwink-woordzoeker. Streep onderstaande woorden weg in de puzzel. Ze staan zó:

→ - ← - ↑ - ↓ - ↖ - ↗ - ↘ en ↙.

Alle woorden gevonden? Dan houd je nog letters over. Die vormen samen een zin van zes woorden. Succes!

W	E	V	R	I	E	N	D	S	C	H	A	P	W	E
D	N	A	R	T	S	E	I	S	R	U	C	X	E	B
W	N	S	K	G	K	A	M	P	E	R	E	N	A	D
A	E	N	A	T	A	B	N	E	M	A	S	D	I	V
N	L	N	M	F	N	M	L	B	A	L	L	S	Z	R
D	E	E	P	T	E	E	E	I	J	A	C	W	W	I
E	E	L	V	R	Z	E	T	N	K	O	B	A	E	E
L	T	E	U	E	W	N	S	E	R	N	O	R	M	N
E	S	P	U	I	E	E	N	T	E	O	E	M	M	D
N	A	S	R	N	M	S	B	L	I	Z	K	E	E	E
G	K	E	E	E	B	T	E	O	S	N	N	O	N	N
I	U	N	R	L	R	E	R	L	E	T	N	N	K	W
L	I	E	E	E	O	L	G	K	H	I	N	T	K	E
L	T	R	F	Z	E	K	C	O	H	E	I	M	N	M
E	G	E	F	E	K	I	U	D	N	A	Z	O	E	U
Z	A	I	O	N	N	S	A	P	P	E	N	E	H	S
E	A	U	K	K	I	V	A	I	S	K	A	T	C	E
G	N	L	C	A	T	A	M	G	N	A	H	E	A	U
N	T	I	S	N	E	S	T	E	I	F	I	N	L	M
E	P	T	P	A	S	P	O	O	R	T	E	N	I	I

Appen
Badlaken
Bal
Berg
Blij
Boek
Disco
Enthusiast
Excursie

Feest
Fietsen
Gamen
Gezellig
Hangmat
Hei
Kamperen
Kampvuur
Kasteel

Kletsen
Koffer
Lachen
Lezen
Lol
Lulieren
Museum
Ontmoeten
Paspoorten

Picknicken
Reis
Samen
Spelen
Strand
Tent
Irein
Uitgaan
Vrienden

Vriendschap
Wandelen
Warm
Ijs
Zand
Zon
Zwembroek
Zwemmen