

## Hoi jongens en meisjes!

We vieren nog steeds kindernevendienst thuis omdat we het nog niet veilig vinden om bij elkaar te komen. Jullie krijgen voor elke zondag het verhaal en de werkbladen opgestuurd via de mail. Er is nu steeds een kindermoment in de kerkdienst ingelast, waar we steeds via een filmpje iets van ons laten zien, waardoor we toch in de kerk aanwezig zijn. Zo hebben jullie al verscheidene keren filmpjes gemaakt (voor kerst, voor Pasen, voor Rosemarie, en voor Pinksteren). Helaas ging het niet altijd goed met de uitzending. Met Pinksteren was het echte chaos in jullie filmpjes, maar ook chaos met het geluid in de kerk. De gemaakte filmpjes voor Pinksteren hebben jullie alsnog opgestuurd gekregen via de mail. We gaan ze ook op de facebookpagina van de kerk zetten, zodat iedereen die het wil het terug kan zien. Volgende keer hopen we gewoon dat het goed gaat tijdens de echte uitzending in de kerk.



Vanaf mei lezen we een jaar lang uit het evangelie van Johannes (met een onderbreking in de advent) In de komende weken horen we veel over ontmoetingen die Jezus heeft. Al die ontmoetingen doen iets met mensen en ook met Jezus zelf. Als wij er over lezen kan dat ook iets met ons doen. Daarover denken we deze weken na.

### Zondag 6 juni Joh 3:22-36 Johannes en Jezus

De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat Jezus en zijn leerlingen ook dopen- net als Johannes. Het lijkt op concurrentie maar daar denkt Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat hij daarvan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner.



### Zondag 13 juni Joh 4:5-26 Wat doe je hier?



Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om warm water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.

### Zondag 20 juni Joh 4:27-42 Hij weet het

Jezus blijft 2 dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.



### Zondag 27 juni Joh 4:43-52 Wat heb je nodig?

Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte.



### Zondag 4 juli Joh 5: 1-18 Hoe kan ik verder?



Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: 'Wil je genezen?' Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.



## Johannes 4

Jezus en de samaritaanse vrouw

"Wie water uit deze put drinkt krijgt weer dorst, maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen".

**BIBEL**  
KLEUR  
PLAATSEN  
GOD HOUDT VAN JOU

Doolhof - Vaderdag



*God kent alle kinderen  
 Al snap je zoiets niet  
 Zo ziet hij ook de dingen  
 Die verder niemand ziet  
 Bijvoorbeeld een verdrietje  
 Een ingeslikte traan  
 Dan denkt God  
 Niet vergeten  
 Daar wip ik even aan.*

# Vaderdag

Kun jij de oplossing vinden?

F	A	M	I	L	I	E	K	P	M	J
S	E	U	C	E	B	R	A	B	I	I
E	S	I	J	S	E	P	N	R	N	P
J	A	A	T	T	A	E	V	Z	C	K
P	M	O	S	R	T	P	A	O	I	I
A	E	S	D	E	O	E	M	N	P	M
R	N	I	I	B	R	P	D	D	I	U
G	F	N	E	E	U	E	S	A	Z	Z
L	E	U	K	T	R	S	I	G	Z	I
G	I	J	E	E	T	D	E	B	A	E
E	L	R	N	N	V	A	D	E	R	K

- BARBECUE LIEF
- BED MUZIEK
- BIER PAPA
- COMPUTER PIZZA
- ETEN SAMEN
- FAMILIE SPORTIEF
- GENIETEN STERK
- GRAPJES STOER
- JUNI VADER
- KINDEREN VRIJ
- LEUK ZONDAG

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Groetjes van de kindernevendienst,  
 Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine.