

## Hoi jongens en meisjes!

Op 4 en 5 april vieren we Pasen. We vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Jezus was gestorven en het leek “game over” te zijn. Maar met Pasen maken we een nieuwe start. De afgelopen maand volgden we de weg van Jezus naar Pasen. Jullie hebben vlak voor de 40-dagentijd begon een gezinsboekje van ons in de bus gekregen. Een boekje met voorleesverhalen, vragen om samen over te praten, gebedsteksten, spelvormen en nog veel meer.

Xandra is thuis bezig geweest: Op 18 maart stond de volgende opdracht in het boekje:



Xandra heeft een taart versierd om te delen met anderen.



Ben en Dieke hebben een aftelkalender gemaakt voor de 40 dagentijd:

“Wij hebben eerst 40 doosjes in elkaar gezet. Die hebben we op een groot vel geplakt. De bovenkant van de doosjes hebben we ingekleurd. Elke dag van de week heeft een eigen kleur. Alle maandagen zijn rood, dinsdagen blauw, enz.



Papa en mama hebben in elk doosje een briefje gedaan. Op de briefjes staan opdrachten die we elke dag gingen doen. We mochten een dag geen snoep of koek eten, een dag geen tv kijken maar een spelletje doen, kaartjes sturen naar mensen en klusjes doen zoals de fiets schoonmaken. We hopen dat er met Pasen iets lekker in zit. Op de foto zie je hoe het eruit ziet.

Groetjes, van Ben en Dieke “

Vlak voor de Pasen hebben we een paasgroet gestuurd naar alle ouderen in onze kerkgemeente met daarop de volgende tekst (de tekst die jullie thuis hebben voorgedragen en gefilmd):



Laten we Pasen vieren  
ondanks dat we niet bij elkaar kunnen zijn,  
Jezus was doodgegaan,  
En is toch weer opgestaan,  
Hij is er voor iedereen, voor groot en voor klein!  
Pasen is een nieuw begin  
Begin van nieuwe dromen  
Het is nog klein  
Het is nog pril  
Maar wie het ziet, ziet het verschil  
De zomer zal weer komen.

## Pasen, 4 april 2021 – Johannes 20:1-18. Een nieuwe start

Maria is op weg naar het graf van Jezus. Maar in het graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is weg. De tuinman vraagt aan haar wat ze daar zoekt. Maria ziet opeens dat het niet de tuinman is, maar Jezus!



## Zondag 11 april Johannes 20:19 en 20:24-30 Wat zie je aan me?

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Tomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Tomas er wel bij.



## Zondag 18 april Johannes 21:15-24 Hoe ging het verder?

Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt. Hij geeft Petrus de opdracht om voor zijn "schapen" te zorgen. Zo wordt Petrus aangewezen als een herder van de mensen die bij Jezus horen.



## Zondag 25 april Johannes 10:11-16 Schaaap zoekt herder



Jezus zegt dat hij een goede herder is, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem.

## Zondag 2 mei Deuteronomium 4:32-40 Best friends Forever

Mozes vertelt zijn volk dat ze zich altijd aan Gods geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij samen hebben meegemaakt, is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk bij elkaar.



## Lente

N	A	T	U	U	R	H	Y	A	C	I	N	T	H
E	L	E	E	M	E	O	L	B	E	T	N	E	L
I	I	M	N	T	R	E	K	V	O	G	E	L	S
E	R	N	E	M	E	S	E	O	L	B	I	E	R
O	P	U	W	I	D	E	N	E	O	Z	I	E	S
L	A	R	A	A	J	R	O	O	V	L	E	N	S
B	G	E	N	G	I	N	N	O	Z	W	E	E	E
V	R	U	C	H	T	B	A	A	R	S	N	S	J
O	O	T	J	T	E	E	E	E	S	E	E	S	T
G	E	U	O	E	G	N	M	I	N	J	P	U	E
E	I	L	N	I	R	R	C	E	F	T	P	K	M
L	E	P	G	U	A	R	W	L	G	S	O	O	M
S	N	E	E	W	A	Z	A	A	I	E	N	R	A
E	L	N	N	N	J	K	U	I	D	N	K	K	L

APRIL	NARCISSEN
BLOEIEN	NATUUR
BLOESEM	NESTJES
GROEIEN	SEIZOEN
HYACINTH	TREKVOGELS
JAARGETIJDE	TULPEN
JONGEN	VOGELS
KALFJES	VOORJAAR
KNOPPEN	VRUCHTBAAR
KROKUSSEN	WARMERWEER
LAMMETJES	ZAAIEN
LENTEBLOEM	ZONNIG
MEI	

Oplossing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker



© LOOKET BY



Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei  
Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei  
Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei  
Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei



Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit  
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid  
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan  
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan  
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan  
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan



Groetjes van de kindernevendienst, Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine